

Het Herstel van de Torah



TORAH
ministries

door **Tony Robinson**

Ned. vertaling: Joris Anthonissen

WOORD VOORAF BIJ DE VERTALING

Dit boek was voor mijzelf een duidelijke samenvatting van de dingen die ik de afgelopen 2 jaar geleerd heb.

Omdat dit boek zo'n duidelijke en overzichtelijke samenvatting is van de dingen die Adonai aan het herstellen is, wou ik dit boek doorgeven aan mensen die oprecht zoeken naar de waarheid over de Torah en hoe wij daarmee moeten omgaan als gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Wetende dat het moeilijk is zo'n boek te lezen in een andere taal en om eventuele misverstanden en moeilijk begrijpen van dit boek te voorkomen, besloot ik (in overleg met de auteur) om dit boek te vertalen. Ik hoop dat deze vertaling een zegen kan zijn voor velen en dit ons zal helpen om Adonai te aanbidden in Geest en Waarheid.

Bij het weergeven van Bijbelteksten heb ik altijd gezocht naar de tekst die het best overeenkwam met de NIV (New International Version) die door de auteur gebruikt werd. De NBV (Nieuwe Bijbelvertaling) werd omwille van zijn duidelijk en goed leesbaar Nederlands als standaard vertaling gekozen. Wanneer deze vertaling niet duidelijk overeenkwam met de NIV of de dingen die de auteur wou duidelijk maken is achtereenvolgens gekozen voor de NBG (NBG-vertaling 1951) en de SV-J (Statenvertaling Jongbloed-editie). Telkens wanneer een andere vertaling dan de NBV gebruikt werd zal dit in een voetnoot vermeld worden.

Tot slot zou ik nog twee woordkeuzes willen toelichten:

- *Gentiles* werd telkens vertaald als heidenen en hiermee wordt iedereen bedoeld die geen Jood is door geboorte, en dus niet enkel niet-gelovige niet-joden.
- *Church* werd vertaald als Kerk (wat de letterlijke juiste betekenis is) en hiermee wordt de samenkomst van heidenen (zonder Joden) bedoeld (dit is zowel de katholieke Kerk als de protestantse gemeente).

Shalom,

Joris Anthonissen

De volledige originele tekst (in het Engels) kan gevonden worden op www.restorationoftorah.org.

INHOUDSOPGAVE

0	INTRODUCTIE	4
0.I	EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN DE VROEGE KERKGESCHIEDENIS	7
0.II	WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE REFORMATIE?	12
0.III	DE MESSIAANSE BEWEGING: VAN MENSEN OF VAN ADONAI?	18
0.IV	ADONAI'S RESTAURATIE DOOR DE MESSIAANSE BEWEGING	21
I	DE VOORAFSCHADUWING IN HET OUDE VERBOND (TORAH) VAN DE EENHEID ONDER ADONAI'S VOLGELINGEN	24
II	DE EENHEID VAN ADONAI'S VOLGELINGEN BESCHREVEN IN HET NIEUWE VERBOND	29
III	HET NIEUWE VERBOND WERD GEMAAKT MET ISRAEL, NIET MET DE HEIDENEN	34
IV	HEIDENEN MOETEN GEENT WORDEN OP DE OLIJFBOOM VAN ISRAEL	36
V	ENKELE WOORDEN OVER DE TORAH	43
VI	SCHIJNBAAR BIJBELSE TEGENSTRIJDIGHEDEN BEGRIJPEN	44
VII	DE BIJBELSE VISIE OP DE TORAH	46
VIII	GELOVIGEN ONDER HET NIEUWE VERBOND GEHOORZAAMDEN DE TORAH IN PLAATS VAN DIE TE Vernietigen	48
IX	HET IS DE BEDIENING VAN DE GEEST VS DE LETTER, NIET WET VS GENADE	58
X	DE RELATIE TUSSEN DE TORAH, GELOOF EN RECHTVAARDIGING	65
XI	DE TERMINOLOGIE VAN PAULUS -OVER DE WERKEN VAN DE WET- BEGRIJPEN	75
XII	BIJBELVERZEN DIE LIJKEN DE TORAH ALS NEGATIEF TE BESCHOUWEN	79
XIII	SCHIJNBARE TEGENSTELLINGEN	84
XIV	DE VISIE VAN HET NIEUWE VERBOND OP DE TORAH	92
XV	MOGEN DE WOORDEN VAN YESHUA DE ZAAK VOOR ALTIJD BESLECHTEN	99
XVI	ENKELE OPMERKINGEN TOT SLOT	102

0 INTRODUCTIE

Sinds mijn vroegste dagen als een gelovige heb ik altijd het gevoel gehad van een bijzondere verbondenheid met het Joodse volk. Ik was gezegend deel te zijn van een gemeente die begreep dat Israël nog steeds een speciale plaats heeft in het verlossingsplan van Adonai. In 1999 leidde de Heilige Geest mij om dieper op zoek te gaan naar de Hebreeuwse wortels van mijn christelijke geloof. Concreet voelde ik me geleid om de feesten te onderzoeken. Ik wist dat ze in vele opzichten symbolische schaduwen waren van Adonai's verlossingsplan en dat ze onderwezen over Yeshua de Messias (Jezus Christus). Ik denk dat twee andere recente gebeurtenissen invloed hadden op mijn beslissing om de Schrift te onderzoeken.

Rond die tijd verlangden de oudsten (waarvan ik één was) van onze gemeente om het avondmaal te vieren op een manier die meer gebaseerd was op de Bijbel. We bestudeerden talloze Bijbelverzen die christenen normaal gebruiken om te laten zien hoe het avondmaal gevierd moet worden. We besloten om een model gebaseerd op ons begrip van deze Bijbelverzen in te voeren. De Heer bepaalde ook onze voorganger (en ikzelf ook) bij de noodzaak van het aanbidden van Yeshua in geest en in waarheid. Rond dezelfde tijd leerde ik een nieuw lied aan onze gemeente genaamd: *De muziek vervaagt (The heart of worship)*. Een deel van de tekst gaat als volgt:

*Ik geef U meer dan een lied want een lied op zichzelf is niet waar U naar verlangt.
U kijkt veel dieper in mij door de buitenkant heen, doorgrondt het diepst van mijn hart.*

Ik wil terug naar het hart van aanbidding en dan gaat het om U, om U alleen, Jezus.

Velen in onze gemeente, in het bijzonder onze voorganger, waren diep geroerd door het nummer. Het werd de basis van sommige van zijn preken in de volgende weken. Want echte aanbidding is meer dan het zingen van liedjes over het liefhebben van de Heer. Het raakte ook mij. Het deed me denken aan Romeinen 12:1-2 waarin staat dat ware aanbidding gebeurt wanneer we onze lichamen als levende offers in zijn dienst stellen.

Zo leidde mijn zoektocht naar het begrijpen van de Bijbelse feesten en het avondmaal, samen met het gebed voor een echt hart van aanbidding me naar het internet om te onderzoeken wat mijn messiaanse broeders te zeggen hadden. Ik wist heel weinig over de messiaanse gelovigen, maar ik wist dat ik informatie over hen kon vinden op het internet. Ik heb dus een zoekopdracht uitgevoerd en begon te lezen wat de diverse messiaanse bedieningen te zeggen had over de feesten, het avondmaal des Heren, en vele andere onderwerpen.

Een van de eerste artikelen die ik vond, besprak of zondag erkend zou moeten worden als de christelijke sabbat of niet. Onmiddellijk werd ik geconfronteerd met een ander gezichtspunt. Met gebruik van dezelfde Bijbelteksten die ik een maand eerder had

onderzocht (tijdens mijn studie over het avondmaal), schilderde de auteur een totaal ander beeld over het heilig avondmaal. Ik moest toegeven dat de conclusies van de auteur waarschijnlijk meer in de waarheid gegrond waren dan de mijne. In feite, was ik zo verbaasd over zijn conclusies, dat ik snel artikelen las over andere onderwerpen, zoals vervangingstheologie, wet versus genade, sabbatten, het Oude en het Nieuwe Verbond, etc. Na een paar uur kon ik mij een beeld van de messiaanse leer vormen, en zag ik een geweldige uitdaging opdoemen. Eén voor één ontdekte ik dat wat ik geloofde en dacht over die leerstellingen gebaseerd kon zijn op verkeerde interpretaties, vertalingen en tradities komende uit vorige kerkgeneraties. Ik besloot om een meer grondige en systematische studie te doen van de verschillende doctrines waarin ik als een christen de afgelopen 20 jaar geloofde. Verder heb ik besloten om zoals de Joden uit Berea te zoeken in de Schrift om te zien of de informatie die ik las waar was. Ik besloot mijn leer, mijn vooroordelen, en mijn christelijk wereldbeeld af te leggen en met alle nederigheid de positie van een leerling in te nemen. Met andere woorden, ik heb mezelf geen houding aangemeten om te lezen wat mijn messiaanse broeders te zeggen hadden om hun argumenten onderuit te kunnen halen. Want bovenal, zijn zij mijn broeders in het geloof. Ik kwam om hun leer te bestuderen - om te zien of hun doctrines in waarheid gegrond waren. Hoe meer ik las, hoe meer ik overtuigd werd van zoveel kwesties. De Heilige Geest opende mijn ogen zodat ik de Bijbel zag als nooit tevoren. Dit boek is een samenvatting van wat onze Vader mij heeft geleerd terwijl ik "nederig zat aan de voeten van mijn messiaanse broeders", om te horen wat Hij hen heeft geleerd. Ik besloot in het begin van de studie om de Heer toe te laten elke valse leer of verkeerd idee af te breken, en Hij heeft dit zeker gedaan.

Ik zou graag samenvatten wat ik heb geleerd tijdens die maanden van studie.

- Ik geloof dat de Schrift duidelijk leert dat heidense (niet-Joodse) gelovigen Israëlieten worden door hun geloof in Yeshua de Messias. Daarbij worden heidenen geënt op **de olijboom van Israël**, waar wij van voedsel worden voorzien door de Israëlitische wortel. Bovendien was het nooit het voornemen van Adonai dat de heidenen gescheiden zouden worden van hun Joodse wortels en het "heidens (niet-Joodse) christendom", te vormen zonder de messiaanse Joden. We moesten **één** zijn in Hem.
- Ik geloof dat de Schrift duidelijk leert dat het Nieuwe Verbond gemaakt is met "het Huis van Juda en het Huis van Israël" en niet met een aparte entiteit heidenen. De Schrift erkent zelfs geen entiteit genaamd de Kerk (gemeente) die bestaat uit heidenen (met hun eigen systeem van aanbidding), zonder de messiaanse gelovigen.
- Ik geloof dat de Schrift duidelijk leert dat de Oude Verbondswet (Torah) nog steeds moet gehoorzaamd worden en niet werd afgeschaft zoals momenteel onderwezen wordt in het christendom. De Torah is een eeuwig, voorwaardelijk (langs de kant van het volk, niet Adonai) verbond met Israël. De Torah is gebroken door Israël. Adonai is een nieuw (eigenlijk vernieuwd) verbond met Israël aangegaan, dat nog steeds de Torah, de Profeten en de Geschriften (de Tenach) als basis heeft. Waar het Oude Verbond gebaseerd was op de

geschreven letter van de Torah, is het Vernieuwde Verbond gebaseerd op de Heilige Geest die de Torah schrijft in de harten van het volk van Adonai.

Vooraleer ik u uit de Schrift laat zien waarom ik de drie hierboven genoemde beweringen maakte, zou ik graag de volgende vraag stellen. Als u leefde toen Yeshua diende, zou u gestruikeld zijn over Zijn leer (nieuwe wijn) of had u de juiste wijnzak om de nieuwe wijn die Hij uitgoot te ontvangen? Denk er eens over na. Het is makkelijk om ja te zeggen totdat u in beschouwing neemt dat hij vele, vele dingen deed die *leken* in tegenspraak te zijn met het Joodse wereldbeeld in die tijd. Hij was echt een struikelblok. Hij heeft veel mensen beledigd met Zijn *nieuwe wijn*. Dat is deels waarom Hij werd afgewezen. Denk je nog steeds dat je niet zou gestruikeld zijn? Op een gegeven moment vertelde Yeshua aan de Joden dat Hij niet was gekomen om de Torah en de Profeten te vernietigen. Met andere woorden, vertelde Hij hen dat Hij niet een nieuwe "sekteleider" was die probeerde om mensen weg te leiden van de aanbidding van de ene en enige ware Elohim (God) van de Torah. Merk op dat dit is wat veel mensen dachten (met name de Joodse leiders). Heb je je ooit afgevraagd waarom Yeshua dergelijke uitspraak deed? Hij deed het omdat 1) Zijn acties en leer *niet paste in de Joodse door mensen gemaakte tradities of theologie van Zijn tijd*, en 2) Hij deed dingen die hun meest heilige overtuigingen met betrekking tot de Torah *leken tegen te spreken*. Bijvoorbeeld:

1. Yeshua deed veel dingen op de sabbat, dat de Joden er toe bracht te denken dat Hij de sabbatwetten brak.
2. Hij beweerde dat Hij gelijk was aan Adonai, en beledigde zo de Joden die begrepen dat er slechts één Elohim (God) was.
3. Hij zorgde dat vele discipelen hem verlieten toen Hij hen vertelde dat om Zijn discipelen te zijn ze Zijn vlees moesten eten en Zijn bloed drinken.
4. De Joden verwachtten een regerende, overwinnende koning om de Romeinse overheersing ten val te brengen, maar Hij kwam als een lijdende dienaar.
5. Hij beweerde de Messias te zijn, maar mensen wisten van Zijn aardse erfgoed (Maria) en velen dachten dat Hij zelfs onwettig was.
6. Zijn leer van de Bergrede was schijnbaar "anders" dan de Mozaïsche Wet (Torah).
7. Hij onderwees dat het Koninkrijk van God binnenin u is (aanvankelijk), terwijl alle Joden verwachtte dat de letterlijke, zichtbare, aardse regering van Adonai's Koninkrijk elk moment kon komen.
8. Mensen waren erg in de war door Hem, omdat Hij niet leek te gehoorzamen of de Mozaïsche Wet (Torah) te volgen (zoals ze dachten dat Hij zou moeten doen), noch paste Hij in hun verwachtingen. Mensen vonden dat Zijn leer zo revolutionair was ten opzicht van alles wat ze onderwezen waren dat zij probeerden om te zien of Hij het er tenminste wel over eens was dat een vrouw, op overspel betrapt, moest worden gestenigd zoals vermeld in de Torah! Opnieuw een totale verassing.

En zo verder. Overal waar Hij ging sloopte Hij hun stereotypen en vooroordelen. Geen wonder dat zij Hem verwierpen. Yeshua was echt een belediging voor vele Joden van

Zijn tijd. Als u had gezien dat Yeshua veel van de geboden die je geleerd had "brak", zou u Hem ook hebben afgewezen? Denk er eens over na.

Het punt dat ik probeer te maken is dit. Bij de eerste komst van Yeshua, pasten Zijn schijnbaar nieuwe doctrines niet in de theologie van vele Joden, in het bijzonder in die van de leiders. Zozeer zelfs, dat ***Hij het hen duidelijk moest maken dat Hij niet gekomen was om de Torah en de profeten te ontbinden.*** De meerderheid van de Joden miste het. Ze struikelden over de steen. Ze voelden zich door Hem beledigd. Ik heb een vraag. Is het mogelijk dat vlak voor Zijn wederkomst, wij als heidenchristenen op de een of andere manier kunnen struikelen? De Joden hadden al hun leerstellingen en opvattingen over de komst van de Messias ontwikkeld en waren vol verwachting aan het wachten op zijn verschijning. Maar wat is er gebeurd? Hij verscheen en de meerderheid van de Joden herkende hem niet! Want het was Yeshua die zei: "Och, of gij ook op deze dag verstondt wat tot uw vrede dient; maar thans is het verborgen voor uw ogen."¹

Is de menselijke natuur veranderd? Denken we echt dat het anders voor ons zal zijn bij Zijn tweede komst? Aangezien de menselijke natuur zo voorspelbaar is, hoeveel leerstellingen en geboden die van mensen zijn, denken we dat er zijn ontwikkeld en doorgegeven in het heidense christendom die ertoe kunnen leiden dat we struikelen op het moment dat we geconfronteerd worden met de "nieuwe wijn"? De informatie die ik ga voorstellen kan velen beledigen. Het is geen gemakkelijke leer. Ik heb er drie maanden mee geworsteld en nu ben ik ervan overtuigd dat Adonai duidelijk heeft gesproken door Zijn Heilige Geest. Ten eerste wil ik vertrekken van volgend uitgangspunt. De oorspronkelijke roeping van de door Adonai geroepen mensen was om één lichaam te zijn waar *heidenen en Joden hun geloof samen uitleefden*. Toen de heiden-christenen hun oorspronkelijke roeping om in eenheid met hun Joodse broeders te aanbidden, verlieten, lieten ze een door Adonai gegeven bron van waarheid achter en werden slachtoffer van bedrog van "de geboden en leringen van mensen."

0.1 EEN BEKNOPT OVERZICHT VAN DE VROEGE KERKGESCHIEDENIS

De Nieuwe Verbondskerk verspreidde zich via de bekende wereld met het bloed van de martelaren als haar zaad. Om het beknopt te houden zal ik het niet hebben over de Nieuwe Verbondspassages die laten zien hoe de wereld op zijn kop stond door de prediking van Petrus, Paulus en de vroege gelovigen. Ik zal in een beknopt overzicht van de Kerk, de tijd nadat de apostelen stierven tot ongeveer het jaar 1500 bespreken. Dit overzicht is makkelijk te controleren in de kerkgeschiedenisboeken en in de geschriften van de vroege kerkvaders.

¹ NBG-vertaling 1951 – Lucas 19:42

Kort nadat de apostelen stierven (en zelfs terwijl ze nog in leven waren) begon de tegenstander zaden te zaaien die zouden leiden tot de scheiding tussen de niet-Joodse gelovigen en de messiaanse gelovigen. Dit kan makkelijk worden aangetoond door op te merken dat de vroege kerkvaders *antisemitische doctrines en praktijken* begonnen in te voeren. Sommige van deze mannen waren zelfs tijdgenoten van de apostelen! In de eerste plaats werd Israëls geboorterecht als uitverkoren volk van Adonai gestolen. In de zogenaamde Brief van Barnabas (gedateerd einde eerste eeuw of begin tweede eeuw) wordt de Torah vergeestelijkt, stellende dat zij slechts een voorafschaduwing is van de Messias en de Kerk: "Voeg niet toe aan uw zonden door te zeggen dat het verbond zowel van hen als van ons is. Ja! Het is van ons, maar zij hebben het dus verloren voor altijd." Eén van de meest welbespraakte kerkvaders, Johannes Chrysostomos (344-407), wiens naam betekent "gouden mond", beschuldigde de Joden in de sterkste taal: "... meest miserabele van alle mensen... wellustige, hebzuchtig, inhalig, gevaarlijke bandieten... verstokte moordenaars, vernietigers, mensen door de duivel bezeten... losbandigheid en dronkenschap hebben hen de zeden van het varken en de lustige geit gegeven... plagen van het universum ... ze hebben de woestheid van wilde dieren overtroffen, want ze vermoorden hun nakomelingen."

Al vanaf de tweede eeuw begon men in de Kerk *de Hebreeuwse invloed van het Nieuwe Verbond te verdringen en antisemitische doctrines aan te leren*. Ik bied een paar geselecteerde citaten aan van een aantal van de vroege kerkvaders en hun leer.

1. Hier zijn drie canons van het Concilie van Laodicea (vierde eeuw):
 - **Canon 29.** "Christenen moeten niet *verjoodsen door te rusten op de sabbat*, maar moeten werken op die dag, in plaats daarvan moeten ze de Dag des Heren in ere houden, en als ze dat kunnen, dan rusten als christenen. *Maar als iemand gevonden zal worden die doet als de Joden, laat hen een gruwel (anathema) voor Christus zijn.*"
 - **Canon 37.** "Het is niet geoorloofd om delen te ontvangen die verzonden worden vanaf de *feesten van de Joden* of ketters, noch om samen met hen te feesten."
 - **Canon 38.** "Het is niet geoorloofd *ongezuurd brood van Joden* te ontvangen, noch deelachtig te worden aan hun goddeloosheid. "
2. In dialoog met Trypho, een Jood, benadrukte Justinus Martyr dat wat eerder behoorde tot Israël nu eigendom was van de christenen. De Joodse Schrift is een centraal deel van deze overdracht. Ze zijn niet "de jouwe, maar van ons," verklaarde Justin nadrukkelijk tegen Trypho. Dat wil zeggen, de Kerk heeft Israël vervangen als Adonai's kinderen en Adonai's volk. Hier is een direct citaat van Justinus Martyr: "Want de Wet afgekondigd op Horeb is nu oud, en behoort alleen tot jezelf, maar dit [Nieuwe Verbond] is voor allen universeel. Nu, wet geplaatst tegen wet heeft afgeschafte datgene wat voorheen was, en een verbond dat nadien kwam op soortgelijke wijze heeft een einde gemaakt aan het vorige, en een eeuwige en definitieve wet - namelijk Christus - is ons gegeven, en dat verbond is betrouwbaar, waarna er geen wet, geen gebod en geen verordening zal zijn."

3. Jerome (auteur van de Latijnse Vulgatus) en Augustinus noemden de Joden "door God vervloekt".
4. Ignatius, de derde bisschop van Antiochië, zei dat "het christendom zijn geloof niet gebaseerd heeft op het Jodendom; maar het Jodendom op het christendom."
5. In 339 na Christus werd het als een strafbaar feit beschouwd zich te bekeren tot het Jodendom.
6. Ambrosius, bisschop van Milaan, Italië, prees het verbranden van een synagoge, als een daad die God behaagt.
7. Tertullianus en Origenes genoemd de Joden "Christus moordenaars" en "deicides (Godmoordenaars)."
8. De meest invloedrijke rooms-katholieke theoloog, Augustinus, noemde de Joden "zonen van Satan." Augustinus was sterk beïnvloed door Marcion, een ketter die Adonai "een kwade god" noemde en beweerde dat Hij niet de vader van Yeshua was.

Hun leer bloeide en vond wortels in de harten en geesten van de vroege niet-Joodse gelovigen. Tot de tijd van Constantijn, leden de christenen onder vele vervolgingen. Echter, nadat Constantijn de slag van de Milvische brug won, vaardigde hij het Edict van Milaan uit in 313 AD. Hoewel dit edict het christendom niet de officiële godsdienst van het rijk maakte, beweerde hij een christen te zijn, maakte hij een eind aan de vervolgingen van christenen en zette hij het christendom op gelijke voet voor de wet met de andere religies van het rijk. Bovendien, verleende Constantijn volop gunsten aan de Kerk. Hij gaf grote sommen geld, en richtte prachtige kerkgebouwen op in tal van plaatsen (Jeruzalem, Bethlehem, Constantinopel en andere plaatsen) en kende vele andere privileges toe. Met een zittende keizer die het christendom beleed, was het niet langer een schande christen te worden. Nu, kon christen zijn zelfs grote materiële en sociale voordelen -zoals politieke, militaire en sociale promotie- veilig stellen. Dit had als gevolg dat vele heidenen opgenomen werden in de Kerk. Uiteraard brachten zij hun heidense invloeden met zich mee. Door het nederige leiderschap in de West-Romeinse Kerk werd de geestelijke leegte steeds groter en waren de kerkleiders meer dan blij om de heidenen tevreden te stellen door hen te laten blijven bij hun heidense praktijken in de naam van het christendom. Als gevolg daarvan brachten de heidenen een groot aantal on-Schriftuurlijke praktijken en "doctrines van mensen" de Kerk binnen, die het woord van Adonai vervingen en leidden tot verdere corruptie en afvalligheid van de Kerk. Natuurlijk heeft Adonai gedurende de hele geschiedenis van de Kerk altijd een overblijfsel van echte trouwe volgelingen gehad, maar ze waren altijd de minderheid en altijd vervolgd. Tegelijkertijd werd deze leer vertaald in een overheidsbeleid door Constantijn.

Het laatste voorbeeld van antisemitische leer heeft betrekking op Martin Luther. Martin Luther (1483 - 1546) was aanvankelijk positief t.o.v. de Joden in de hoop dat zij zijn vorm van het geloof zouden accepteren, hij prees zelfs hun bijdrage tot het christendom. Echter, de meeste mensen zijn zich er niet van bewust dat later in zijn leven toen hij er niet in geslaagd was de Joden te bekeren, zijn houding tegenover hen dramatisch veranderde. De volgende citaten zijn genomen uit Martin Luthers *over de Joden en hun leugens* (gepubliceerd in 1542).

- "Het zou de rabbijnen verboden moeten worden de wet verder te onderwijzen."
- "Wees daarom op je hoede voor de Joden, in de wetenschap dat waar zij hun synagogen hebben, niets anders gevonden wordt dan een hol van de duivel in dewelke pure zelfglorie, eigenwaan, leugens, godslastering en het lasteren van God en mensen beoefend wordt met de meeste kwaadwilligheid en zijn brandende ogen op hen. "
- "Ik schrijf u, geachte vorsten en heren, degenen onder u die Joden hebben onder uw gezag - als mijn raad u niet bevalt, zoek beter advies, zodat u en wij allen ons kunnen ontdoen van de ondraaglijke, duivelse last van de Joden, opdat wij niet deel worden voor God in de leugens, godslastering, de smaad en de vloeken waar de krankzinnige Joden zich in verdiepen en moedwillig tegen de persoon van onze Heer Jezus Christus, de lieve moeder, alle Christenen, alle autoriteit, en onszelf ingaan. Verleen hen geen bescherming, veilig gedrag of gemeenschap met ons,... Met deze trouwe raad en waarschuwing wens ik me te reinigen en mijn geweten te zuiveren."
- "Bijgevolg moet het niet als een kleinigheid, maar als zeer ernstig worden beschouwd om een andere raad dan deze te volgen, om onze zielen van de Joden te redden, dat wil zeggen van de duivel en van de eeuwige dood. Mijn advies, zoals ik al eerder zei, is:
 - ◆ In de eerste plaats dat hun synagogen verbrand worden, en dat allen die in staat zijn met zwavel en pek gooien, het zou goed zijn als iemand wat helle vuur zou kunnen starten...
 - ◆ In de tweede plaats, dat al hun boeken - hun gebedsboeken, hun talmoedische geschriften en ook de hele Bijbel - worden afgenomen van hen, totdat ze geen blad overhouden, en dat deze worden bewaard voor degenen die zich bekeren...
 - ◆ Ten derde, dat zij worden verboden op straffe van de dood om God te loven, te danken, te bidden, en openlijk te onderwijzen onder ons en in ons land ...
 - ◆ In de vierde plaats, dat hen verboden wordt de naam van God uit te spreken in ons gehoor. Want wij kunnen hier niet met een zuiver geweten naar luisteren of dit tolereren..."

Ik vermeld deze feiten niet om deze mensen te veroordelen. Ik noem ze alleen om te laten zien dat kort na de dood van de apostelen de duivel mensen gebruikte om de Hebreeuwse invloed te verwijderen uit de expressie van het Nieuwe Verbondsgeloof. Bovendien, gebruikte hij ze om zaden te zaaien van minachting voor de Torah. Dit is jammer, want de geschiedenis heeft aangetoond dat ze hun leerlingen antisemitisme, minachting voor de Torah en vergeestelijking van de Schrift leerden en beoefenden. Dit wordt belangrijk wanneer ik zal aantonen dat uit heel de Schrift blijkt dat gelovige heidenen moeten deel nemen aan de verbondsrelatie met Adonai ***omdat ze gevoed worden vanuit de israëlitische/Hebreeuwse wortel.***

Tegen het einde van de vijfde eeuw waren de volgende ***onschriftuurlijke praktijken en "leringen van mensen"*** diep geworteld in de West-Romeinse Kerk.

1. Gebeden voor de doden
2. Het geloof in het vagevuur
3. Boetedoening
4. De opvatting dat "het heilig avondmaal" een offer is dat moet worden toegediend door priesters
5. De verdeling van de Kerk in geestelijken en leken
6. De verering van martelaren
7. De verering van relikwieën
8. Redding door werken
9. Toeschrijven van magische krachten aan relikwieën
10. Kloosterwezen
11. Leer van onthouding (Ascetisme)
12. Wereldsheid

De meesten van ons kunnen gemakkelijk de voor de hand liggende gevaren van de "*leringen van mensen*" zoals hierboven aangegeven begrijpen. Wat de meesten van ons zich niet realiseren is dat onderdrukking van de Joodse wortels van het Nieuwe Verbond net zo gevaarlijk is. Sterker nog, als de niet-Joodse Kerk geaard was gebleven in haar Hebreeuwse wortels, zou het misschien niet zijn vervallen in de "*leringen van mensen*" zoals hierboven aangegeven. Voor nu, vraag ik alleen dat u even stilstaat bij de hoogte van de val van de Kerk (vanaf Pinksteren tot aan de vijfde eeuw). Dit is eenvoudig te doen door de acties van de vroege Kerk zoals opgenomen in het boek Handelingen te vergelijken en te contrasteren met die van de Kerk in het voorbeeld van de 12 punten hierboven vermeld. Tegen het jaar 1500 kunnen we de volgende items toevoegen aan de lijst van onschriftuurlijke praktijken en "*leringen van mensen*" waarmee degenen die zich volgelingen van Christus noemden bezighielden:

1. Verering van Maria
2. Betaling van aflaten
3. Oorlogen met 'christelijke' legers
4. Politieke corruptie
5. Inquisitie
6. Het Woord van Elohim (God), wordt afgenomen van de gewone man
7. Hebzucht, afgoderij, heidense feesten, en de lijst gaat maar door
8. Vervolging van de Joden, heidenen en kettters
9. De Spaanse Inquisitie - In 1480 richtte koning Ferdinand en koningin Isabella van Spanje een tribunaal op om de Kerk te zuiveren van degenen die zich clandestien vastklampten aan hun Hebreeuwse geloof. Massale arrestaties volgden. In 1481 werden de eerste slachtoffers verbrand op de brandstapel. In de loop der jaren werden naar schatting 30.000 joden zo gedood.

Het is bij alle standaarden duidelijk dat in de vroege vijftiende eeuw de toestand van de Kerk het best kon worden omschreven als **AFVALLIG**. Bovendien is het gemakkelijk te begrijpen waarom de reformatie noodzakelijk was. Want de profetie

van de apostel Paulus vond een duidelijke vervulling in de Kerk in de tijd vlak vóór de reformatie.

- **1 Timoteüs 4:1-5:** Maar de Geest zegt nadrukkelijk dat in de eindtijd sommigen het geloof zullen verlaten, doordat ze luisteren naar dwaalgeesten en naar wat demonen hun leren. ²Ze worden hiertoe aangezet door huichelachtige leugenaars, die hun eigen geweten hebben dichtgeschroeid, ³die het huwelijk verbieden en hen dwingen tot onthouding van voedsel...
- **2 Timoteüs 3:1-5:** Weet dat de laatste dagen zwaar zullen zijn. ²De mensen zullen egoïstisch zijn, geldzuchtig, zelfingenomen en arrogant. Ze zullen God lasteren, geen ontzag tonen voor hun ouders, ondankbaar zijn en niets heilig achten. ³Ze zullen harteloos zijn, onverzoenlijk, lasterziek, onbeheerst en wreed. Ze zullen het goede haten ⁴en onbetrouwbaar, roekeloos en verblind zijn. Het genot zullen ze meer liefhebben dan God, ⁵*ze zullen de schijn van vroomheid ophouden, maar de kracht ervan miskennen.* Keer je af van zulke mensen.

0.II WAT KUNNEN WE LEREN VAN DE REFORMATIE?

Ik herhaal, de geschiedenis toont duidelijk aan dat de toestand van de West-Romeinse Kerk (de wortel van waaruit het protestantisme ontstaan is) afvallig was, dit als directe vervulling van de profetie van Paulus in de eerste en de tweede brief van Timoteüs (dit ontkent echter geen toekomstige of huidige afvalligheid van soortgelijke of grotere omvang). Deze afval was grotendeels toe te schrijven aan een vervanging van de Bijbelse autoriteit door de leringen van mensen en de onderdrukking van de Joodse wortels van het Nieuwe Verbondsgeloof. De oorsprong van de reformatie was te vinden bij mensen die overtuigd waren dat de enige autoriteit voor het ware geloof en leer de Bijbel was. De reformatie vond plaats omdat mensen begonnen hun overtuiging te baseren op het Woord van Adonai in plaats van op beslissingen van mensen. Veel waarheden die vandaag voor ons vanzelfsprekend zijn, waren onbekend bij de meeste mensen vóór de reformatie plaatsvond.

Ik denk persoonlijk dat het juist zou zijn om de reformatie de **RESTAURATIE** (of herstelling) te noemen. Petrus zegt: "Wend u af van uw huidige leven en keer terug tot God om vergeving te krijgen voor uw zonden. ²⁰Dan zal de Heer een tijd van rust doen aanbreken en zal hij de Messias zenden die hij voor u bestemd heeft. Dat is Yeshua, ²¹*die in de hemel moest worden opgenomen tot de tijd aanbreekt waarover God van oudsher bij monde van zijn heilige profeten heeft gesproken en waarin alles zal worden HERSTELD.*"² Dit vers leert ons duidelijk, dat de Heer niet zal terugkomen tot alle dingen hersteld zijn. In Deuteronomium 29-30 profeteerde Mozes over de kinderen van Israël en wat er zou gebeuren met hen in de laatste dagen. Hij vertelde

² De Nieuwe Bijbelvertaling – Handelingen 3:19-21

van de vloek van de Torah, die over hen zou komen. Maar hij vertelde hen ook dat in de laatste dagen Adonai hen zou herstellen uit alle naties, waarin hij hen verspreid had. Hij zou hun harten besnijden, zodat ze hem zouden dienen. Niemand twijfelt eraan dat Adonai begonnen is met dit proces te versnellen toen hij de natie Israël in 1948 herstelde, na bijna 2000 jaar van omzwervingen in de woestijn van de naties. Sinds 1967 is er een opwekking aan de gang onder het Joodse volk. Adonai is in Zijn soevereiniteit hun ogen aan het openen zodat ze Yeshua kunnen zien als hun Messias. Werd hierover niet profeteerd?

- **Ezechiël 37:1-10:** Ik werd opnieuw door de hand van de HEER gegrepen. Zijn geest voerde mij mee en hij zette mij neer in een dal vol beenderen. ²Ik moest er aan alle kanten omheen lopen, en zo zag ik dat er verspreid over het dal heel veel beenderen lagen, die helemaal waren uitgedroogd. ³De HEER vroeg mij: ‘Mensenkind, kunnen deze beenderen weer tot leven komen?’ Ik antwoordde: ‘HEER, mijn God, dat weet u alleen.’ ⁴Toen zei hij: ‘Profeteer, en zeg tegen deze beenderen: “Dorre beenderen, luister naar de woorden van de HEER! ⁵Dit zegt God, de HEER: Beenderen, ik ga jullie adem geven zodat jullie tot leven komen. ⁶Ik zal jullie pezen geven, vlees op jullie laten groeien en jullie met huid overtrekken. Ik zal jullie adem geven zodat jullie tot leven komen, en jullie zullen beseffen dat ik de HEER ben.” ⁷Ik profeteerde zoals mij was opgedragen. Zodra ik dat deed hoorde ik een geluid, er klonk een geruis van botten die naar elkaar toe bewogen en zich aaneen voegden. ⁸Ik zag pezen zich aanhechten en vlees groeien, ik zag hoe er huid over de botten heen trok, maar ademen deden ze nog niet. ⁹Toen zei hij tegen mij: ‘Profeteer tegen de wind, profeteer, mensenkind, en zeg tegen de wind: “Dit zegt God, de HEER: Kom uit de vier windstreken, wind, en blaas in deze doden, zodat ze weer gaan leven.” ¹⁰Ik profeteerde zoals hij mij gezegd had, en de lichamen werden met adem gevuld. Ze kwamen tot leven en gingen op hun voeten staan: een onafzienbare menigte.

Merk op hoe Israël wordt afgebeeld als een dal van dorre beenderen zonder vlees en zonder leven. Is dit niet een profetisch beeld van de natie Israël in de afgelopen 2.000 jaar na de verwoesting van Jeruzalem (70 na Christus) door Titus en hun verspreiding onder de volken (135 AD) door Hadrianus? De natie was dood, er was geen natie voor 2.000 jaar, het was een dal van dorre beenderen. Het vlees dat op de botten komt symboliseert het herstel van de natie als een fysieke entiteit in 1948. Maar dit was slechts een fysiek herstel van de natie, niet geestelijk, want ze lieten hun harten niet besnijden om hun Messias te kunnen ontvangen. Maar rond 1967 begon Adonai een opleving onder de Joden wereldwijd. De adem (geest) die kwam in de dode lichamen symboliseert dit. Paulus leerde dat het fysieke/natuurlijke als eerste, vóór het geestelijke komt. Eerst herrees in 1948 het dode, verspreide volk van Israël fysiek. Nu zijn we getuige van de geestelijke wedergeboorte van de natie als honderdduizenden Joden het ware geloof vinden in hun Messias.

We moeten ook verwachten dat er herstel binnen het niet-Joodse christendom komt. Waarom? Omdat de geschiedenis van de Kerk op vele manieren parallel loopt met de geschiedenis van de natie Israël. Bij de geboorte van de natie Israël en een paar

honderd jaar daarna, bleef de aanwezigheid van de glorie van Adonai in Jeruzalem. Hierna, na de afvalligheid van Salomo, verviel de natie snel in verdeeldheid. Zo was ook de gemeente van het boek Handelingen machtig en draaide ze de wereld op zijn kop. Maar net als Israël, verliet het haar eerste liefde door de zonde en afvalligheid, dit leidde tot verval en verdeeldheid. En hoe groot is die verdeeldheid! We weten dat Yeshua terug komt voor een bruid zonder vlek of rimpel, wat moest er dus gebeuren met die afvallige Kerk van de jaren 1500? Hij moest worden hersteld! Ik zeg u dat wat wij de reformatie noemen eigenlijk een soevereine beweging van Adonai is om zo Zijn bruid weer te herstellen, zodat die uiteindelijk als Hij komt zonder vlek of rimpel zal zijn. Dit gebeurde toen Hij mannen op liet staan om de waarheid te herstellen die verloren was gegaan als gevolg van de misleidingen van tradities en leringen van mensen. Alle grote mannen van de reformatie droegen bij tot het herstel van de waarheid. In feite maakte de meeste van de huidige denominaties zich los van de rooms-katholieke Kerk, zodat ze de nieuwe waarheden die Adonai hen had getoond konden beoefenen. Dit is een zeer belangrijke waarneming. Adonai gaat met Zijn volk als volgt om, als een groep die Hij heeft opgericht, niet voldoet aan Zijn wil, zal Hij een nieuwe groep mensen doen opstaan, hen zalven om Zijn doelen te vervullen en de vorige groep aan de kant zetten. Bijvoorbeeld:

1. Toen de kinderen van Israël (diegene die in feite geleefd hadden in en bevrijd werden uit Egypte) de bepalingen van Adonai in de woestijn afwezen, liet Hij hen 40 jaar rondzwerven totdat ze allemaal stierven (met uitzondering van Jozua en Kaleb) en liet hun kinderen opstaan om het land te bezitten. *Merk op dat Adonai de groep die niet naar Zijn doel leefde verwoeste en een andere liet opstaan.*
2. Toen Saul de Heer had verworpen, nam Hij Zijn zalving van Saul, en legde hem op David en verhief hem om hem tot koning te maken over Israël. Omdat Saul niet naar Zijn doel leefde, liet Adonai iemand anders opstaan. *Merk op dat Saul (degene die niet naar Adonai's doel leefde) David (die Adonai aan het voorbereiden was om zijn plaats in te nemen) vervolgde.*
3. Toen de Hebreeuwse natie Adonai's roeping onder de Torah om redding te brengen voor de wereld niet vervulde ("Zoals een zwangere die in barensnood raakt, ineenkrimpt en onder haar weeën schreeuwt, zo waren wij voor uw aangezicht, HERE. ¹⁸Wij waren zwanger, wij krompen ineen; maar het was, als baarden wij wind; *wij brachten het land geen verlossing aan en wereldbewoners werden niet geboren*"³), is Hij een nieuw verbond aangegaan met degenen die geloofden in de Messias en gaf hen de opdracht verlossing te brengen aan de wereld. *Merk op dat de ongelovige Joden (degene die niet de roeping van Adonai vervulden) de Messiaanse gelovigen (die Adonai gebruikt in hun plaats) vervolgden.*
4. Toen de West-Romeinse Kerk Yeshua en het ware Bijbelse geloof niet vertegenwoordigde in de ongelovige wereld, liet hij hervormers opstaan om het proces van het herstel (restauratie) van het ware Bijbelse geloof te beginnen. *Merk op dat de westerse rooms-katholieke Kerk (de mensen die niet de roeping*

³ NBG-vertaling 1951 – Jesaja 26:17-18

van Adonai vervulden) de reformatoren (die Adonai gebruikt in hun plaats) vervolgden. Snap je het plaatje?

Elke hervormer had een stukje van de waarheid. Adonai geeft niet één mens alle waarheden. Hier zijn enkele voorbeelden:

1. John Wycliff vertaalde het Nieuwe Verbond in het Engels, zodat de mensen de Bijbel zelf konden lezen
2. Johannes Hus leerde dat de Messias alleen het hoofd is van de universele Kerk.
3. Martin Luther leerde dat we gered worden door geloof alleen, zonder werken.

Andere waarheden die onderwezen werden door de reformatoren zijn als volgt:

1. Zij leerden dat alleen de geschriften van de apostolische Kerk dienen gebruikt te worden als basis voor het Nieuwe Verbondsleven.
2. Ze leerde het priesterschap van alle gelovigen
3. Ze leerden het belang van de prediking van het Woord
4. Ze leerden redding door genade door geloof
5. Zij leerden dat de Bijbel het hoogste gezag was voor alle zaken van leer
6. En nog veel meer

Let wel op dat geen van de hierboven vermelde punten een nieuwe openbaring was. Dit is een zeer belangrijk punt! Maak in gedachten een notitie van wat ik zeg. ***Geen van de hierboven genoemde punten was een nieuwe openbaring.*** Ze waren allemaal al in de Bijbel! Deze waarheden stonden in de Bijbel door de donkere eeuwen heen. Maar waarom heeft niemand ze eerder gezien? Nu, ik ben niet 100 procent zeker, maar het was waarschijnlijk omdat velen in de kerk niet gered waren. Velen kenden de Bijbel niet. Velen die de Bijbel wel kenden geloofden er niet in. Ten slotte, en zeer belangrijk, veel mensen baseerden hun geloof en wereldbeeld volledig op de leerstellingen van mensen die aan hen werden overgeleverd. Dus, toen de reformatoren kwamen en zeiden: "Aflaten zijn verkeerd... We zijn allemaal priesters... We zijn gered door het geloof door genade... het vagevuur bestaat niet... boetedoening is verkeerd... enz." verwierpen velen hen, omdat de boodschap van de hervormers niet strookte met hun opvattingen. Met andere woorden, de West-Romeinse kerk was zo verzonken in het heidendom en verlossing door werken dat toen Luther zei dat redding niet door werken is maar door het geloof, ze dachten dat hij gek was. Klinkt dat bekend? Natuurlijk wel. De religieuze leiders van Yeshuas tijd wezen Hem af, omdat Hij niet paste in hun religieuze wereldbeeld. Hij onderwees de Schrift niet zoals zij het deden, noch heeft hij geleefd volgens de tradities van mensen, maar volgens het woord van Adonai. Ze hadden zo lang geloofd in een leugen, dat ze de waarheid niet konden ontvangen, dus ze vervolgden datgene dat zij niet begrepen.

De reformatie werd voortgezet. Maar er gebeurde iets vreemds. De reformatoren konden het niet eens worden met elkaar. Sommige hervormers vonden dat anderen niet ver genoeg gegaan waren om zich te distantiëren van de West-Romeinse Kerk. Nu, om een lang verhaal kort te maken, het resultaat van de reformatie was de vorming van

vele denominaties. Als de ene groep het niet eens was met de gevestigde orde, begonnen ze met een nieuwe beweging. Dit is waar we een ander principe zien. Als de ene groep een waarheid ziet die zij niet kunnen uitoefenen binnen een bepaalde instelling, moeten zij uit die instelling stappen om die nieuwe waarheid in de praktijk te kunnen brengen. Bijvoorbeeld:

1. Luther kon geen redding door het geloof in de katholieke kerk doorvoeren, dus begon hij wat later bekend werd als de Lutherse beweging.
2. Toen bepaalde gelovigen vonden dat de hervorming niet snel genoeg gebeurde, scheidden zij zich af en werden bekend als de Anabaptisten.
3. Toen bepaalde gelovigen vonden dat de hervorming niet snel genoeg gebeurde, scheidden zij zich van de episcopale Kerk van Engeland en werden Separatisten.
4. Uiteindelijk, werden meer en meer groepen gevormd om waarheden in de praktijk te brengen die ze vonden dat ze niet konden in de praktijk in de huidige instelling. We begonnen congregationalisten, Baptisten, Quakers, mennonieten, methodisten, etc. te zien.

Helaas, terwijl Adonai steeds meer waarheden herstelde in de Kerk, bleef de Kerk verder versplinteren omdat de voorgaande beweging niet kon omgaan met de "nieuwe wijn" van de volgende beweging. Dat was de reformatie. Hmm. **Was?** Dat klopt, wat bedoelen we met **was**? De meeste christenen kijken naar de reformatie als iets dat zich **heeft voorgedaan**, verleden tijd. Je weet wel, geschiedenis! Nu, ik denk niet dat de reformatie een evenement is dat is afgelopen. Ik denk dat het nog steeds gebeurt! In feite, denk ik niet dat Adonai zal stoppen met het herstel van waarheden (waarheden waarvoor we blind waren als gevolg van verkeerde theologie en/of tradities van mensen) tot... wanneer? Totdat we als Zijn lichaam één zijn! De eenheid waarvan gesproken wordt door Yeshua in Johannes 17, zoals Hij in de Vader en de Vader in Hem is. De Reformatie begon in 1517 toen Martin Luther 95 stellingen op de deur van de kerk Kasteel in Wittenberg spijkerde en zal doorgaan totdat de bruid zichzelf bereid heeft om haar bruidegom te ontvangen. In feite, is dat waarom we deze restauratie mee maken; om onszelf voor te bereiden om Yeshua te ontvangen. Laat mij u verder bewijs geven dat Adonai's restauratie voortgezet werd gedurende de afgelopen eeuw en nog steeds verder gaat.

Vergeet niet wat er gebeurd is aan het begin van deze eeuw, toen Adonai de Heilige Geest uitstortte op Azusa Street? Veel van de gevestigde main-line denominationale Kerken wezen de ervaring van de doop in de Heilige Geest af als van de duivel, in plaats daarvan kozen ze om te geloven dat die ervaring was verdwenen na de apostelen. De nieuwe in de Geest gedoopte gelovigen konden het spreken in tongen in de gevestigde kerken niet beoefenen, dus hebben we nu pinksterkerken. De pinksterbeweging gaf later aanleiding tot charismatici. Merk op hoe Adonai onlangs verschillende groepen gebruikte om de lofprijzing en aanbidding te herstellen. Merk ook op hoe Hij de vijfvoudige bediening (schijnbaar in omgekeerde volgorde) aan het herstellen is sinds de reformatie. Als eerste werden leraren hersteld, om Zijn Woord te onderwijzen aan mensen die voor eeuwen Zijn woord niet hadden gekend. Daarna

kwamen de predikanten om te zorgen voor de nieuw gevormde protestantse gemeenten. De volgende waren de evangelisten, die hun werk voort zetten tot nu toe. De profetische bediening heeft een grote stap vooruit gezet door de Heilige Geest in de jaren 1970. Ik zeg niet dat Adonai deze gaven niet de hele tijd gebruikt heeft. Maar het is duidelijk dat Hij verschillende waarheden en gaven lijkt te benadrukken en/of nieuw leven in te blazen zoals het Hem goed lijkt. Hieraan kan je zien dat de restauratie blijft. De tendens van elke groep is om de restauratie van een waarheid te ontvangen en er dan op te blijven zitten, denkende dat ze er nu zijn. Deze houding is er één van trots, en belet ons om nieuwe waarheden te ontvangen, die door de Heer worden hersteld. Als we blijven weerstand bieden, zal hij de zegen uitgieten op iemand anders die het wel wil ontvangen. Beschouw de doop in de Heilige Geest. Velen in de Kerk vinden het nog steeds geen geldige ervaring. Velen van ons weten dat het geldig is, omdat we het ervaren hebben. Echter, het grootste bewijs van de geldigheid van de doop in de Heilige Geest is het getuigenis van de Schrift zelf. De waarheid van de doop in de Heilige Geest is al bijna 2.000 jaar (zelfs honderden meer als je ook de profetieën in de Tenach meerekent) opgetekend in de Bijbel, maar zonder het werk van de Geest der waarheid die onze geest verlicht, zouden we nooit in staat zijn de Bijbel te zien of te begrijpen. Een van de meest verbazingwekkende verzen in de hele Bijbel is in **Lucas 24:45**: "Toen opende Hij hun verstand, zodat ze de Schriften begrepen."⁴ *Dit vers impliceert dat zonder de Heilige Geest die Zijn licht laat schijnen op een bepaald aspect van de openbaring van Adonai, we dit nooit zouden zien.* Dit is zelfs verbazingwekkender als je bedenkt dat **Yeshua de leerlingen opnieuw en opnieuw en in duidelijke taal vertelde** dat hij zou moeten lijden, sterven en opgewekt zou worden op de derde dag! Zie hoe behoeftig we werkelijk zijn. Dit is zo belangrijk om te begrijpen! De discipelen hadden het getuigenis van de Tenach en Yeshua de Messias zelf vertelde hen drie en een half jaar lang dat hij zou moeten lijden, sterven en opgewekt worden! Toch geloofden noch verstonden ze het, totdat Hij hun ogen bovennatuurlijk opende om te zien en te begrijpen wat er geschreven was en wat Hij ze had verteld. Ik heb een vraag voor je. Kunt u zich bij het feit neerleggen dat Adonai misschien in deze laatste dagen een andere waarheid die al bijna 2000 jaar in Zijn Woord staat, wil herstellen? Een waarheid die tweeduizend jaar lang sinds de apostelen stierven niet goed begrepen is?

Merk op dat, in elke beweging van Adonai, mensen de keuze hadden om door te gaan met hun huidige tradities of hiermee te breken en iets dat nieuw was en meestal radicaal anders dan hun eerdere ervaringen, te omarmen. De keuze van de kinderen van Israël om niet binnen te gaan in het beloofde land maar terug te verlangen naar Egypte was de reden waarom ze Adonai's nieuwe openbaring van het beloofde land misten. Zoals de schrijver van Hebreëen ons vertelt, stierven ze in de woestijn omdat ze geen oren hadden om mee te horen. Toen Adonai Zijn zalving van Saul nam en hem op David legde maakte Jonathan, de beste vriend van David, de keuze om bij zijn vader Saul te blijven in plaats van zich aan David te verbinden zoals vele andere mannen hadden gedaan. Zijn familierelatie met zijn vader was belangrijker voor hem dan te wandelen in de nieuwe openbaring van Adonai. Hij betaalde het met zijn

⁴ NBG-vertaling 1951 – Lukas 24:45

fysieke leven. Toen de Joden Yeshua afwezen omdat zijn 'nieuwe leer' tegen de tradities was waarin zij waren opgegroeid, kan dat voor velen het ultieme struikelen in de eeuwige verdoemenis betekend hebben. Toen de katholieke Kerk de "nieuwe leer" van Martin Luther afwees bezegelden velen van hen waarschijnlijk hun eeuwige lot want velen *dachten dat ze werden gered door hun werken*. Als ze alleen al maar geluisterd hadden naar Luther, hadden misschien wel meer van hen lang genoeg geluisterd om de openbaring dat wij alleen door genade gered worden door geloof op te vangen. Veel echt wedergeboren gelovigen die de doop in de Heilige Geest verworpen hebben, missen een zegen. Ze struikelden omdat de herstelde waarheid niet was wat zij altijd hadden geleerd of gewoon waren om te doen. Ik probeer niet om macaber te klinken door te insinueren dat iedereen die niet verder gaat met de nieuwe openbaring van Adonai verloren is. Ik zeg alleen dat voor sommige mensen de eeuwige redding op het spel zou kunnen staan, terwijl voor anderen (en waarschijnlijk de meeste) Adonai's zegeningen, eeuwige beloningen en/of geestelijke groei in de Messias op het spel staan. Het is een zekerheid dat mensen zowel de huidige als toekomstige beloningen en zegeningen missen omdat ze geen oren hebben naar de Geest die hen roept naar een herstelde waarheid.

Dus, hier de vragen van 1 miljoen euro...

1. Is de reformatie/restauratie gedaan of gaat het nog steeds verder?
2. Als Adonai u confronteerde met een nieuwe openbaring, zou je oren hebben om te horen? Vergeet niet, ik bedoel een herstelde waarheid, niet iets wat niemand ooit heeft gehoord. Met andere woorden, wanneer iemand je een bepaalde waarheid die je jarenlang hebt afgewezen als gevolg van verkeerde theologie en de geboden van mensen zou kunnen laten zien vanuit de Bijbel zou u het aanvaarden? Als ze kunnen aantonen uit zowel het Oude ALS het Nieuwe Verbond met eenparigheid van stemmen dat de Schrift een leer en/of begrip ondersteunt dat u heel uw leven verworpen hebt, zou je oren hebben om te horen? Vergeet niet, in alle van de voorbeelden die ik hierboven vermeldde, confronteerde Adonai mensen met herstelde waarheden die totaal tegengesteld waren aan wat ze ooit geleerd hadden. Denk er eens over na. Het zal niet makkelijk zijn.

0.III DE MESSIAANSE BEWEGING: VAN MENSEN OF VAN ADONAI?

In Romeinen hoofdstuk 9-11 maakt Paulus duidelijk dat:

1. Er voor een deel blindheid is gekomen over het Joodse volk
2. Het evangelie gepredikt zal worden aan de heidenen om hen in het verbond met Adonai te brengen totdat de tijd van de heidenen is voldaan.
3. Op een dag zal Israël *nationale redding* ervaren

Veel christenen vandaag de dag zijn zich bewust van het feit dat Adonai niet klaar is met het volk van Israël. Een van de meest verbijsterende gebeurtenissen sinds de schepping van de aarde heeft zich voorgedaan in 1948. Een opstanding heeft plaatsgevonden. Nee, niet een opstanding van een biologische entiteit. Een wederopstanding van een natie is opgetreden! Hoe kan een volk, dat werd verspreid over de hele wereld 2.000 jaar geleden, weer een natie worden? Zelfs God zelf vergeleek het volk van Israël met een dal van "dorre beenderen." Deze nieuwe bijeenkomst van de natie van Israël ontstak het geloof van veel christenen deze eeuw. Aan de andere kant, waren veel christenen, vooral theologen, geschokt. want veel christenen hebben de *vervangingstheologie* ("leer van mensen"), die helaas begon bij de kerkvaders (let op het inherente antisemitisme in de voorbeelden eerder vermeld). In een notendop, de vervangingstheologie leert dat toen de Joden Yeshua verwierpen, Adonai de Joden heeft afgewezen. Momenteel zijn Adonai's mensen de "Kerk" en wanneer een Jood gered wil worden, dient hij zijn Joodse erfgoed te verwerpen en geënt worden in een niet-Joodse boom. Klinkt achterstevoren, niet? Het herstel van Israël als natie zorgde dat veel wenkbrauwen omhoog gingen in 1948. In 1967 heroverden de Joden de stad Jeruzalem tegen alle verwachtingen tijdens de zes-daagse oorlog. Opnieuw bewees Adonai dat de "gaven en roepingen van Adonai onherroepelijk zijn", zoals in Romeinen 11:29 staat. Nu heb ik een vraag voor je. Hoeveel Joden zijn er in de loop der eeuwen door het heidens-christendom tot het geloof in Yeshua de Messias als redder gebracht? Niet erg veel. In feite, als je bedenkt dat in de naam van Jezus Christus, "de niet-Joodse Heiland", sommige van de meest ernstige vervolgingen en pogroms tegen de Joden gebeurden, is het een wonder dat er Joden gered werden! We realiseren ons dit misschien niet, maar voor de meeste ongelovige Joden is de naam Jezus Christus en de godsdienst van het christendom synoniem met afval. U ziet, uit alle mensen, kennen de Joden hun geschiedenis het best. En de vervolgingen tegen hen en hun voorvaderen door de heidense Kerk in de naam van Jezus Christus zijn nog open, ongenezen, etterende wonden.

Nu mag ik vragen, hoeveel Joodse mensen zijn naar de Heer gebracht sinds 1967? Ik heb nog geen definitieve aantallen, maar het is onthutsend. Er is iets gebeurd in 1967 in de geestelijke wereld nadat de Joden Jeruzalem heroverd hebben. Joden begonnen tot geloof in hun Messias te komen in opmerkelijke aantallen. Totdat ik mijn hand kan leggen op concrete cijfers zal je deze schattingen voorlopig van mij aan moeten aannemen. Volgens een kennis die voor de Chosen People Ministries (een messiaans-Joodse zendingsorganisatie werkt onder het Joodse volk), waren er in 1975 slechts drie messiaans-Joodse gemeenten wereldwijd! Vandaag, slechts 24 jaar later, zijn er letterlijk honderden messiaans-Joodse gemeenten wereldwijd. Bovendien zijn letterlijk **DUIZENDEN** Joden tot geloof in hun Messias Yeshua gekomen in diezelfde 24 jaar. Hmmm. Dat is interessant. Denk aan de gevolgen van die getallen. De huidige ervaring binnen het Joodse volk is onthutsend, met enorme gevolgen. Paulus stelde dat "gedeeltelijke blindheid" over de Joden gekomen was tot de "volheid van de heidenen" was aangebroken. Het merendeel van deze messiasbelijdende Joden ontmoet elkaar in messiaanse synagogen op de sabbat. Ze houden de feesten, zoals voorgeschreven in de Torah en zij leven de Torah na. Nu heb ik een andere vraag. Is de messiaanse beweging van Adonai of van mensen? Herinner je je de eerste

messiaanse beweging? Het gebeurde op de dag van Pinksteren in het boek Handelingen. Gamaliël, een leraar van de Torah had dit te zeggen over de nieuwe messiaanse beweging:

- **Handelingen 5:38:** Daarom zeg ik u: houd u afzijdig van deze mensen en laat hen begaan, want als het mensenwerk is wat ze nastreven, zal het op niets uitlopen, ³⁹**maar als het Gods werk is**, zult u niets tegen hen kunnen uitrichten, of het zou wel eens kunnen blijken dat u tegen God strijdt.

Ik haal dit Bijbelgedeelte alleen maar aan om te laten zien dat we ons op zijn minst moeten afvragen of de messiaanse beweging van Adonai is of niet. **Immers, als de vorming van de natie Israël (fysiek herstel) een wonder was, hoe veel meer is dan de redding van het Joodse volk (geestelijke herstel) een wonder.** Ik denk dat de messiaanse beweging van Adonai is. Maar het roept meer vragen op:

1. Waarom doet de messiaanse opwekking zich niet in de eerste plaats voor als gevolg van de christelijke niet-Joodse getuigenis?
2. Waarom is de uitdrukking van het messiaanse geloof zo anders dan de uitdrukking van het heidense christendom, vooral omdat we zogenaamd dezelfde Messias dienen en dezelfde normen van de waarheid gebruiken (het Oude en het Nieuwe Verbond)?

Het antwoord op de eerste vraag is eenvoudig. Als een Joodse persoon zijn Messias wil ontmoeten in een heidense christelijke context, zou hij afstand moeten doen van zijn Joodse erfgoed. Je denkt van niet? Oh ja hoor, dat moeten ze. Kijk, messiaanse mensen zeggen dat we moeten aanbidden op de sabbat (vrijdagavond tot zaterdagavond). Messiaanse mensen zeggen dat we de Bijbelse feesten moeten houden. Messiaanse mensen zeggen dat de Torah nog steeds de standaard is voor gedrag onder het Nieuwe Verbond. Niet zo met heiden-christenen. Onze dag van aanbidding is zondag, onze "feesten" zijn Kerstmis, Pasen, enz., en realistisch gezien is onze standaard van gerechtigheid alleen het Nieuwe Verbond. ("want wij zijn niet onder de wet maar de genade"), al deze stellingen zijn onverenigbaar met de Joodse wortels van onze messiaanse broeders. Het antwoord op vraag twee is ook eenvoudig. Het Nieuwe Verbond was, is en zal altijd nauw verbonden zijn met het land, de mensen en de Schrift van Israël, ongeacht of wij als heidenen het begrijpen of niet. In de mate dat wij heidenen proberen om de inherente Hebreeuwse context van het Nieuwe Verbond te vervangen, zover dwalen we af van de waarheid. Ik heb reeds een paar voorbeelden van de leer van de vroege kerkvaders en besluiten van de kerkelijke raad gegeven. Deze leer haalt effectief de Hebreeuwse wortels uit de manier van aanbidding zoals beoefend door niet-Joodse gelovigen onder het Nieuwe Verbond.

Zoals ik hierboven vermeld heb, zal Yeshua alleen terugkomen voor een bruid, die zonder vlek of rimpel is, een bruid die één is, zoals de Vader en de Zoon één zijn. Zien we die eenheid nu? Nee, wat we zien is een heidense kerk die in 1000 verschillende stromingen verdeeld is en elk van deze 1000 denominaties is totaal verschillend van hun messiaanse broeders (die overigens ook verdeeld zijn in verschillende

stromingen). Ik zeg u dat God Zijn weg zal gaan. Maar welke "weg" gaat het worden? Er zijn drie mogelijkheden, maar slechts één realiteit:

1. Heiden-christenen en onze tradities en ons systeem van aanbidding. Dit betekent dat onze messiaanse broeders het "licht" moeten zien en zich bekeren tot het "heidens-christendom".
2. Messiaanse gelovigen en hun tradities en hun systeem van aanbidding. Dit betekent dat wij heiden-christenen het "licht" moeten zien en ons bekeren tot messiaanse aanbidding.
3. Beide zijn juist. Het is Adonai om het even dat messiaanse gelovigen Hem aanbidden op één wijze en heiden-christenen Hem aanbidden op een totaal andere manier.

Uiteraard is optie drie geen mogelijkheid. Optie drie kan niet juist zijn, omdat zij niet voldoet aan de voorwaarde dat we één moeten worden in de Messias. De Vader, Yeshua en de Heilige Geest zijn niet verward. Hij is niet de auteur van de uiteenlopende wijzen waarop messiaanse gelovigen en heidenen momenteel aanbidden en hun geloof uiten. Daarom lijkt het me dat opties een en twee moeten afgewogen worden tegen de waarheid. En de enige norm van de waarheid is de Bijbel. Ik stelde aan het begin dat toen ik bestudeerde wat mijn messiaanse broeders te zeggen hadden over het Nieuwe Verbondsgeloof en aanbidding, ik sterk overtuigd geraakte.

0.IV ADONAI'S RESTAURATIE DOOR DE MESSIAANSE BEWEGING

Ik denk dat de messiaanse beweging een Adonai-gewijde herstelbeweging is om de volgende waarheden te herstellen:

1. Niet-Joodse gelovigen worden letterlijk Israëlieten (afstammelingen van Abraham) door het geloof in Yeshua de Messias.
2. Heidenen geworden geënt op de olijfboom van Israël waar we gevoed worden door de Hebreeuwse wortel, niet andersom.
3. Het was ***nooit*** de bedoeling van Adonai dat heidenen gescheiden zouden worden van hun Joodse wortels en het "heidens christendom" zouden vormen, zonder de messiaanse gelovigen.
4. Heidense en Joodse gelovigen moeten één in Hem worden met een systeem van aanbidding in Geest en in waarheid. Waarheid zoals geopenbaard in het Oude en het Nieuwe Verbond, niet zoals geregisseerd door mensen ook al worden ze de kerkvaders van de rooms-katholieke Kerk genoemd.
5. Het Nieuwe Verbond is gemaakt met "het Huis van Juda en het Huis van Israël", niet met een aparte groep heidenen.
6. De Schrift leert duidelijk dat de Torah nog moet worden gehoorzaamd en niet werd afgeschaft zoals momenteel onderwezen wordt in het christendom.
7. De Torah is een eeuwig, voorwaardelijk (langs de zijde van de mensen, niet Adonai) verbond met Israël.

8. Adonai is een nieuw (eigenlijk vernieuwd) verbond met Israël aangegaan, dat nog steeds de Torah, de Profeten en de Geschriften (de Tenach) als basis heeft. Waar het Oude Verbond gebaseerd was op de geschreven letter van de Torah, is het Vernieuwde Verbond gebaseerd op de Heilige Geest die de Torah schrijft in de harten van het volk van Adonai.

En dit is waar het echt om draait. Het is heel makkelijk voor ons om terug te kijken naar de historische reformatie en te zien hoe Adonai mannen en vrouwen liet opstaan om waarheden die verborgen waren door onjuiste theologie en de leer/tradities van mensen te herstellen. Maar zijn wij in staat om te worden geconfronteerd met de waarheid van Adonai, hoewel we denken dat we de waarheid al hebben? Zullen we struikelen zoals zo veel mensen eerder deden toen ze geconfronteerd werden met een waarheid die niet overeen kwam met hun wereldbeelden of tradities? Voor het grootste deel is het niet-Joodse christendom onmachtig om orthodoxe Joden te bereiken. Hoe komt dat? Eén ding is zeker: onbekeerde Joden haten alles wat geassocieerd is met het christendom, want traditioneel zijn "christenen" hun meest heftige vervolgers geweest. Mist onze boodschap iets? Zou het kunnen dat in deze laatste dagen Adonai waarheid hersteld heeft onder de messiaanse gelovigen om over te leveren aan de heidenen? Zou Adonai de niet-Joodse christelijke beweging gepasseerd hebben om redding te brengen voor het Joodse volk? Zullen de tradities en leerstellingen van de kerkvaders en hervormers voorkomen dat we Adonai's herstelde waarheid met betrekking tot Zijn feesten, sabbatsrust, aanbidding en Torah begrijpen? Zullen de heiden-christenen uiteindelijk de messiaanse gelovigen vervolgen omwille van hun koppigheid in niet aanvaarden van de "Hebreeuwse wortel"? Dit zijn ontvullende en ernstige vragen. We moeten oren hebben om te horen wat de Geest zegt. Meestal gaat Adonai niet schreeuwen, "Hé, dit is een herstelbeweging van mij!" We hebben de verantwoordelijkheid om onderscheid te maken tussen de tijden. Als we letterlijk duizenden Joden zien die worden binnengebracht in het Koninkrijk van God, is het aan ons om de juiste vragen te stellen.

Ik hoop dat niemand beledigd is door mij om wie ik ben en wat ik niet ben. Ik ben gewoon Tony Robinson, niemand speciaal. Ik ben geen Billy Graham of John Wesley. Niettemin, als Adonai een ezel kan gebruiken om Zijn waarheid te spreken dan kan hij mij misschien ook gebruiken. Ik wil gewoon mijn getuigenis geven aan iedereen die wil luisteren. Aan wie dit leest, ik wil deze informatie niet voorstellen in een geest van trots, maar een van nederigheid. Eerder begreep ik niet wat ik nu presenteer of **ik geloofde het niet**. Dat klopt. Ik heb aan beide kanten van het hek gestaan. Ik ken de meeste argumenten tegen wat ik ga voorstellen want ik gebruikte ze zelf. Toen ik de Bijbel onderzocht in een geest van nederigheid, opende de Heilige Geest van Adonai mijn ogen voor Zijn waarheid. Ik zal niet discussiëren over dit onderwerp, maar ik wil een dialoog in een geest van zachtmoedigheid en liefde voeren. Dit document is bedoeld als een bronverwijzing voor diegene die de waarheid zoeken. Alleen Adonai kan Zijn licht doen schijnen op de waarheid. Ik weet dat er niets is dat ik kan doen om iemands ogen te openen. Mijn doel in het schrijven van dit "boek" is om een begrijpbare en Bijbelse uitleg/bewijs samen te stellen van de punten die worden opgesomd van één tot acht hierboven. Hopelijk heb ik de relevante vragen en

Bijbelteksten voorzien die noodzakelijk zijn om uw eigen beoordeling te kunnen maken. Gelieve dit niet te lezen om bewijs te vinden dat het verkeerd is. De Joden uit Berea van Handelingen 17:10-11 waren edel omdat ze zochten om te zien of wat Paulus zei, waar was. Ze deden geen poging om te bewijzen dat wat hij zei fout was. Je zal nooit een waarheid begrijpen die u eerder afwees als u bezig bent te proberen om wat je leest te weerleggen. Ik vraag u alleen gebruik te maken van de Schrift om te komen tot uw conclusies, geen emoties. Eigenlijk, is dit "boek" bedoeld voor degenen die terug willen gaan naar het Nieuwe Verbondspatroon als een basis van hun geloofservaring. Dat is iets wat je voor jezelf moet beslissen. De beweringen en bewijsteksten in dit document stemmen niet overeen met niet-Bijbelse traditie. Dus vergeet traditie voor een tijdje en probeer niet anders te accepteren dan wat het Oude en het Nieuwe Verbond te zeggen hebben. Dan gaan we kijken of we tot dezelfde conclusie komen. Moge God u zegenen in de naam van Yeshua de Messias.

I DE VOORAFSCHADUWING IN HET OUDE VERBOND (TORAH) VAN DE EENHEID ONDER ADONAI'S VOLGELINGEN

Hoewel het Oude Verbond gemaakt werd met het Israëlische volk, zorgde Adonai voor een manier voor heidenen om deel te krijgen aan de verbondsrelatie met Hem. Maar het was altijd in een context van de heidenen die stopten hun heidense goden te aanbidden en met het Israëlische volk één werden. In de eerste plaats wil ik laten zien dat zelfs in de Torah, Adonai vreemdelingen (heidenen) toestaat om één te worden met de Israëlieten. Het is de algemeen geldende opvatting dat het Oude Verbond gemaakt werd met de Israëlieten, dus ik zal geen moeite doen om dat aan te tonen. Het feit dat Adonai toeliet dat heidenen gered werden als deel van het Oude Verbond (als ze deel gingen uitmaken van Israël) is een *voorafschaduwing* van de twee, heiden en Jood, die als één aanbidden in Yeshua. Het punt dat ik probeer te maken is dit. Als Israëlieten en heidenen onder het Oude Verbond samen als één aanbaden, *hoeveel te meer* zouden wij onder het Nieuwe Verbond als één moeten aanbidden ("om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, ¹⁶en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.")⁵ De volgende Bijbelteksten worden aangehaald om de voorafschaduwing in het Oude Verbond van de Jood/Israëliet en heiden/niet-Israëliet als één in de verbondsrelatie met Adonai te laten zien.

Belang van het Oude Verbond -- Het is een verbazingwekkend feit dat alles geschreven in het Nieuwe Verbond al geleerd was, getypeerd, kan worden aangetoond of geprofeteerd was in de Torah. Dat klopt, elke Nieuwe Verbondsdoctrine, gebod, enz., werd op de een of andere manier al in de Torah onderwezen. Daarom moeten we in staat zijn om elke doctrine te baseren op de getuigenis van twee getuigen (het Oude en Nieuwe Verbond). Ik zal dus al mijn beweringen staven met zowel het Oude als het Nieuwe Verbond.

De Torah was evenzeer van toepassing op de vreemdelingen (niet-Joden) die onder hen wonen als de Israëlieten zelf. Er was geen verschil.

- **Exodus 12:47-49:** Ieder die tot de gemeenschap van Israël behoort, is verplicht dit maal te bereiden. ⁴⁸Wil een vreemdeling die bij jullie woont het pesachmaal ter ere van de HEER bereiden, dan mag dat pas nadat hij en al zijn mannelijke familieleden besneden zijn, want alleen dan kan hij op één lijn worden gesteld met een geboren Israëliet. Maar een onbesneden mag er niet aan deelnemen. ⁴⁹*Voor geboren Israëlieten en voor vreemdelingen geldt een en dezelfde regel.*
- **Deutronomium 31:10-13:** Hij droeg hun daarbij het volgende op: 'Lees deze voorschriften elk zevende jaar, het jaar van de kwijtschelding, tijdens het Loofhuttenfeest voor aan alle Israëlieten. Want dan komt heel Israël naar de plaats die de HEER uitkiest, om daar voor hem te verschijnen. ¹²Roep dan het

⁵ NBG-vertaling 1951 – Efeze 2:15b-16

volk bijeen, met inbegrip van de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij u in de stad wonen. Laat iedereen naar de voorlezing luisteren en zo leren ontzag te tonen voor de HEER, uw God, en de wetten waarin u onderwezen bent, strikt na te leven. ¹³Ook hun kinderen, die nog van niets weten, moeten luisteren en leren om ontzag te tonen voor de HEER, uw God, al de tijd dat u aan de overkant van de Jordaan leeft in het land dat u in bezit zult nemen.’

- **Leviticus 16:29-30:** De volgende bepaling blijft voor jullie voor altijd van kracht: De tiende dag van de zevende maand moeten jullie in onthouding doorbrengen en je mag dan geen enkele bezigheid verrichten, geboren Israëlieten evenmin als de vreemdelingen die bij jullie wonen. ³⁰Want op die dag wordt voor jullie de verzoeningsrite voltrokken.
- **Numeri 9:14:** Wil een vreemdeling die bij u woont ter ere van de HEER een pesachoffer bereiden, dan moet hij dat doen met inachtneming van de voorschriften en regels die voor Pesach gelden. Voor vreemdelingen en voor geboren Israëlieten geldt een en dezelfde wet.
- **Numeri 15:15-16:** Voor de hele gemeenschap geldt een en dezelfde wet, voor jullie zelf en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen, voor alle komende generaties. Er bestaat voor de HEER geen onderscheid tussen jullie en vreemdelingen. ¹⁶Voor jullie en voor de vreemdelingen die bij jullie wonen geldt een en hetzelfde voorschrift en een en dezelfde regel.
- **Jesaja 56:3-8:** De vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden, laat hij niet zeggen: ‘De HEER zondert mij zeker af van zijn volk.’ En laat de eunuch niet zeggen: ‘Ik ben maar een dorre boom.’ ⁴Want dit zegt de HEER: De eunuch die mijn sabbat in acht neemt, die keuzes maakt naar mijn wil, die vasthoudt aan mijn verbond, ⁵hem geef ik iets beters dan zonen en dochters: een gedenkteken en een naam in mijn tempel en binnen de muren van mijn stad. Ik geef hem een eeuwige naam, een naam die onvergankelijk is. ⁶En de vreemdeling die zich met de HEER heeft verbonden om hem te dienen en zijn naam lief te hebben, om dienaar van de HEER te zijn – ieder die de sabbat in acht neemt en niet ontwijdt, ieder die vasthoudt aan mijn verbond –, ⁷hem breng ik naar mijn heilige berg, hem schenk ik vreugde in mijn huis van gebed; zijn offers zijn welkom op mijn altaar. Mijn tempel zal heten ‘Huis van gebed voor alle volken’. ⁸Zo spreekt God, de HEER, die bijeenbrengt wie uit Israël verdreven waren: Ik breng er nog meer bijeen dan al bijeengebracht zijn.

Adonai definieerde in de Torah de gemeenschap van Israël als degenen die zo geboren waren (Israëliet) en de vreemdelingen (heidenen).

- **Exodus 12:19:** iedereen die iets eet dat zuurdesem bevat, moet uit de gemeenschap van Israël gestoten worden, of het nu een vreemdeling is of een geboren Israëliet.
- **Jesaja 14:1:** Maar over Jakob zal de HEER zich ontfermen, weer wordt Israël uitverkoren. Hij zal hen in vrede laten wonen op hun eigen grond. Vreemdelingen zullen zich bij hen aansluiten en zich voegen bij het volk van Jakob.

- **Jozua 8:33,35:** Ondertussen stond Israël, met alle oudsten, griffiers en rechters ter weerszijden van de ark van het verbond met de HEER, tegenover de Levitische priesters die de ark droegen. Zowel de geboren Israëlieten als de vreemdelingen die bij hen woonden waren aanwezig... Er was geen voorschrift van Mozes dat Jozua niet voorlas aan de Israëlieten, die daar allemaal bijeengekomen waren. Ook de vrouwen en kinderen en de vreemdelingen die bij hen woonden waren daar aanwezig.⁶

De voorwaarden van de Torah golden ook voor de vreemdelingen (heidenen).

- **Deutronomium 28:69-29:1, 29:9-11:** Met deze woorden heeft de HEER Mozes in Moab een verbond laten sluiten met het volk van Israël, als aanvulling op het verbond dat hij bij de Horeb met hen gesloten had. ¹Mozes riep het hele volk van Israël bijeen en sprak het als volgt toe:... Hier bent u allen nu bijeen, ten overstaan van de HEER, uw God: de stamhoofden, de oudsten, de schrijvers, alle mannen, ¹⁰vrouwen en kinderen van Israël, en alle vreemdelingen die als houthakker of waterputter in het kamp werken – ¹¹bijeen om toe te treden tot het verbond dat de HEER, uw God, vandaag met u sluit, en de sancties die erbij horen te aanvaarden.

Adonai zei dat de vreemdelingen een deel van het land zouden erven.

- **Ezechiël 47:21-23:** Dit land nu zult gij onder u verdelen naar de stammen Israëls; ²²gij zult het tot een erfdeel verloten onder u en onder de vreemdelingen die onder u vertoeven en die onder u kinderen verwekt hebben; dezen zult gij als onder de Israëlieten geboren beschouwen; zij zullen met u een erfdeel bij loting toegewezen krijgen onder de stammen Israëls; ²³in de stam waarbij de vreemdeling vertoeft, daar zult gij hem zijn erfdeel geven, luidt het woord van de Here HERE.

Vergeet niet dat Jozua en Kaleb de twee enige Israëlieten waren die Egypte verlaten hadden en het beloofde land mochten betreden. Kaleb was niet als Israëliet geboren.

- **Genesis 15:18-20:** Die dag sloot de HEER een verbond met Abram. ‘Dit land,’ zei hij, ‘geef ik aan jouw nakomelingen, van de rivier van Egypte tot aan de grote rivier, de Eufraat: ¹⁹het gebied van de Kenieten, **Kenizzieten** en Kadmonieten, ²⁰de Hethieten, Perizzieten en Refaïeten,...
- **Numeri 32:12:** met uitzondering van de **Kenizziet Kaleb, de zoon van Jefunne,** en Jozua, de zoon van Nun, die wel volledig op de HEER hebben vertrouwd.

Zelfs in het Nieuwe Verbond zien we dat gelovige heidenen, die Israëlische proselieten geworden waren, samenkwamen met de joden op de sabbat, in de Synagoge. Merk op dat de heidenen zich niet afscheiden van de Joden, en op een andere dag en een andere plaats samenkwamen.

⁶ In de NIV wordt deze tekst als volgt weergegeven: the whole assembly of Israel, including the women and children, and the aliens who lived among them.

- **Handelingen 16:14-16:** Daar aangekomen gingen ze op sabbat naar de synagoge en namen er plaats. ¹⁵Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ ¹⁶Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei: ‘**Israëlieten en alle anderen die God vereren**, luister naar wat ik u te zeggen heb.
- **Handelingen 13:26:** Broeders en zusters, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt.
- **Handelingen 17:1-4:** Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. ²Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift ³toonde hij aan dat de messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze messias,’ zo zei hij, ‘is Yeshua, die ik u nu verkondig.’ ⁴Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.
- **Handelingen 18:4:** Elke sabbat sprak Paulus in de synagoge en trachtte hij Joden en Grieken te overtuigen.
- **Handelingen 13:48:** Toen de heidenen dit hoorden, verheugden ze zich en spraken ze vol lof over het woord van de Heer, en allen die voor het eeuwige leven bestemd waren aanvaardden het geloof.

Adonai heeft steeds heidenen geroepen om hun godsdienst te verlaten en zich met Zijn volk te verenigen en te aanbidden met hen als **één**. Heidenen, die Adonai vereerden in het Oude en het Nieuwe Verbond verlieten hun goden en voegden zich bij Israël in de eredienst van de ene en enige ware Elohim (God). Voorbeelden hiervan zijn Abraham en Ruth

- **Genesis 12:1-3:** De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. ²En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! ³En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.⁷
- **Ruth 1:16-18:** Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. ¹⁷Waar u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!’ ¹⁸Noömi zag dat Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer aan.

Dit is de klassieke Oude Verbondspassage die Ruth laat zien als een model van heidense gelovige. Ze verenigde zich met Naomi die de kinderen van Israël vertegenwoordigt en trouwde met Boaz de bloedverwant-verlosser, een typevoorbeeld

⁷ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

van de Messias. Merk op dat ze zei dat Naomi's God haar God zou zijn en Naomi's volk haar volk. Het gaat zover dat als wij heiden-christenen apart van de messiaanse gelovigen aanbidden, wij eigenlijk zeggen "Uw God zal mijn God zijn, maar ik wil niet dat jouw volk mijn volk is?" Ik geloof dat Adonai wil dat wij heidenen dezelfde geest in ons hebben als Ruth had. Ik zal parafaseren wat Ruth zei in de realiteit van het Nieuwe Verbond dat ze met haar leven voorafschaduwde: 'Moge wat God met ons doet, zo erg zijn als nooit te voren, als iets anders dan de dood ons heidenen scheidt van jullie Joden/Israëlieten. "

II DE EENHEID VAN ADONAI'S VOLGELINGEN BESCHREVEN IN HET NIEUWE VERBOND

Helaas, messiaanse gelovigen en niet-Joodse christenen zijn niet **één**. Zoals ik al eerder zei, geloof ik dat Adonai messiaanse gelovigen gebruikt om bepaalde waarheden te herstellen in het lichaam van de Messias. Een van deze waarheden, is dat Adonai wil dat messiaanse gelovigen en niet-Joodse christenen **één** zijn. Waarom? Omdat wij **één** zijn in de Messias. Het is geweldig dat vele niet-Joodse christenen terecht muren tussen verschillende rassen afbreken. Dit is nobel en moet worden gedaan; echter, legt het Nieuwe Verbond de nadruk op heiden-christenen die muren afbreken tussen heidenen? Uiteraard geldt, dat hoe meer raciale muren neergehaald worden, hoe beter. Maar is dat hoe Adonai het bedoeld heeft? Ik zeg u dat de muur die volgens het Nieuwe Verbond moet afgebroken worden de muur is tussen Jood en heiden. Dat moet onze geestelijke nieuwsgierigheid prikkelen. In tal van plaatsen vermeldt het woord van Adonai dat Jood en heiden **één** worden, maar de verdeeldheid tussen de Joodse gelovigen en niet-Joodse gelovigen is gemakkelijk te zien. De enige reden dat de muur tussen Joden en heidenen bestaat is omdat ongeveer 2000 jaar geleden (nadat de apostelen stierven) heidenen afgeweken zijn van de Hebreeuwse wortels van hun geloof. Het resultaat? Antisemitisme, inquisitie, pogroms en vervolging van joden door "heidense christenen" in de naam van Jezus Christus. Deze muur moet worden afgebroken, want het is een sterke muur die Adonai's doeleinden in de eindtijd dwarsboomt. Bestond deze muur in de Nieuwe Verbondskerk? Een kort overzicht uit het Nieuwe Verbond, ons enige model voor het uitleven van ons geloof, toont dat de Joods/Israëlitische en niet-Joodse gelovigen **één** waren. Zij aanbaden samen, aten samen, vierden de feesten samen, hielden de sabbat samen en hielden de Torah samen (daarover later meer).

Ondanks de scheiding die we op dit moment zien tussen de messiaanse gelovigen en niet-Joodse christenen, blijkt de oorspronkelijke bedoeling van Adonai dat Jood en heiden verenigd zouden worden als een nieuwe mens onder het Nieuwe Verbond. Het enige model waar we moeten naar streven moet gebaseerd zijn op het Nieuwe Verbondsmodel. *Zelfs als onze huidige ervaring een polarisatie toont van de messiaanse gelovigen en niet-Joodse christenen, en zelfs als de christelijke kerkvaders een scheiding van de twee predikten, kan alleen het voorbeeld van het Nieuwe Verbond juist zijn.* Hebben de niet-Joodse gelovigen **volgens het Nieuwe Verbonds patroon** erediensten samen met of los van Joodse gelovigen? Ik zeg u dat als het Nieuwe Verbondspatroon laat zien (zoals reeds is bewezen door het Oude Verbond) dat het de bedoeling van Adonai was dat de twee als één aanbidden, dan heeft eenieder van ons de verantwoordelijkheid om zijn best te doen om opnieuw dat patroon te verwezenlijken. Wat Adonai heeft samengesteld, zal geen mens scheiden!

Het Nieuwe Verbond toont dat het Adonai's manier is om gelovige heidenen te reinigen door het geloof, deel te maken aan het Nieuwe Verbond en zich te laten aansluiten bij het Joodse volk om samen **één** te zijn (zoals getypeerd door Ruth). De

stroom is altijd die van heidenen NAAR de Israëlitische wortel. Het eindresultaat is altijd één kudde die bestaat uit Joden en heidenen, niet twee kuddes met de Joden gescheiden van de heidenen. Wat Adonai ons wil laten zien is dat als Hij ons als één behandelt, we met elkaar moeten omgaan als één.

- **Handelingen 15:8-9:** God, die weet wat er in de mensen omgaat, heeft blijk gegeven van zijn vertrouwen in de heidenen door hun de heilige Geest te schenken, zoals hij die ook aan ons geschonken heeft. Hij heeft geen enkel onderscheid gemaakt tussen ons en hen, want hij heeft hen door het geloof innerlijk gereinigd.
- **Johannes 10:16:** Maar ik heb ook nog andere schapen (Heidenen), die niet uit deze schaapskooi komen (Joden). Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn (en geen twee kuddes), met één herder.
- **Johannes 11:49-52:** En een uit hen, namelijk Kajafas, die deszelden jaars hogepriester was, zeide tot hen: Gij verstaat niets; ⁵⁰En gij overlegt niet, dat het ons nut is, dat een mens sterve voor het volk, en het gehele volk niet verloren ga. ⁵¹En dit zeide hij niet uit zichzelf; maar, zijnde hogepriester deszelden jaars, profeteerde hij, dat Yeshua sterven zou voor het volk; ⁵²En niet alleen voor dat volk, maar opdat Hij ook de kinderen Gods, die verstrooid waren (Heidenen), tot één zou vergaderen (en geen twee kuddes).⁸
- **Romeinen 11:17-18:** En als nu sommige takken van de edele olijfboom zijn afgebroken en u, loten van een wilde olijfboom, tussen de overgebleven takken bent geënt en mag delen in de vruchtbaarheid van de wortel, ¹⁸dan moet u zich niet boven de takken verheffen.
- **Efeze 2:11-20:** Bedenkt daarom dat gij, die vroeger heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd werdt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, ¹²dat gij te dien tijde zonder Christus waart, uitgesloten van het burgerrecht Israëls en vreemd aan de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. ¹³Maar thans in Yeshua de Messias zijt gij, die eertijds veraf waart, dichtbij gekomen door het bloed van Christus. ¹⁴Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, ¹⁵doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, ¹⁶en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft. ¹⁷En bij zijn komst heeft Hij vrede verkondigd aan u, die veraf waart, en vrede aan hen, die dichtbij waren; ¹⁸want door Hem hebben wij beiden in één Geest de toegang tot de Vader. ¹⁹Zo zijt gij dan geen vreemdelingen en bijwoners meer, maar medeburgers der heiligen en huisgenoten Gods.⁹
- **Efeze 3:6:** de heidenen delen door Yeshua de Messias ook in de erfenis, maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

⁸ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

⁹ NBG-vertaling 1951

Uit het Nieuwe Verbond blijkt dat Joodse bekeerlingen en godvrezende heidenen/"proselieten aan de poort" bijeenkwamen in de synagogen op de sabbat. Een proseliet was een Heiden, die onder het Oude Verbond zich tot het jodendom bekeerd had door 1) de besnijdenis, 2) onderdompeling in de mikveh [ritueel bad] en 3) het aanbieden van een offer. Iemand die God vreesde, ook bekend als een 'proseliet aan de poort", was een heiden, die zich naar het jodendom bekeerd had, maar om wat voor reden dan ook de conversie niet had ondergaan. Mijn doel is in deze sectie aan te tonen dat het evangelie werd gepresenteerd aan de godvrezende heidenen en de joden, heideneen aanbade al als één samen met Joden (onder het Oude Verbond). Daarom is het niet moeilijk te geloven dat deze Joden en heidenen, die later geloofden in Yeshua dit samen zouden blijven doen. Vertelt ons geestelijk gezond verstand ons niet dat het net zo makkelijk (in feite gemakkelijker) zou zijn voor Jood en heiden om samen te aanbidden als één onder het Nieuwe Verbond dan het was onder het Oude Verbond? Merk hieronder op hoe vaak het Nieuwe Verbond zegt dat ze elkaar ontmoetten, in de synagoge op de sabbat.

- **Handelingen 13:15-16:** Na de voorlezing uit de Wet en de Profeten werd hun namens de leiders van de synagoge gezegd: ‘Broeders, als u voor de mensen een bemoedigend woord hebt, ga dan uw gang.’ ¹⁶Paulus stond op, gebaarde om stilte en zei: ‘Israëlieten en alle anderen die God vereren, luister naar wat ik u te zeggen heb.
- **Handelingen 13:26:** Broeders en zusters, nakomelingen van Abraham en alle anderen die God vereren, ons werd het nieuws over deze redding bekendgemaakt.
- **Handelingen 13:42-45:** En toen zij vertrokken, verzochten zij hun tegen de eerstvolgende sabbat weder deze woorden te spreken. ⁴³En na het uitgaan van de synagoge, volgden vele van de Joden en de vereerders van God, die Jodengenoten waren, Paulus en Barnabas, die dan ook tot hen spraken en bij hen aandrongen om te blijven bij de genade Gods. ⁴⁴En de volgende sabbat kwam bijna de gehele stad bijeen om het woord Gods te horen. ⁴⁵Doch toen de Joden de scharen zagen, werden zij vervuld met nijd en spraken, lasterende, tegen hetgeen door Paulus gezegd werd.¹⁰
- **Handelingen 14:1:** Ook in Ikonium bezochten ze de synagoge van de Joden, en ook daar werd een groot aantal mensen, Joden zowel als Grieken, door hun verkondiging tot geloof gebracht.
- **Handelingen 17:1-4:** Via Amfipolis en Apollonia reisden ze naar Tessalonica, waar de Joden een synagoge hadden. ²Zoals gewoonlijk ging Paulus naar hen toe, en drie sabbatdagen achtereen debatteerde hij met hen. Aan de hand van teksten uit de Schrift ³toonde hij aan dat de Messias moest lijden en sterven en daarna uit de dood moest opstaan. ‘Deze Messias,’ zo zei hij, ‘is Yeshua, die ik u nu verkondig.’ ⁴Sommigen lieten zich overtuigen en sloten zich aan bij Paulus en Silas, evenals veel Grieken die God vereerden, en een groot aantal vrouwen uit de hogere kringen.

¹⁰ NBG-vertaling 1951

- **Handelingen 17:17:** In de *synagoge* (impliciet op de sabbat) sprak hij met *de Joden en met de Grieken die God vereerden*, en op het marktplein ging hij dagelijks in debat met de mensen die hij daar aantrof.
- **Handelingen 18:4:** *Elke sabbat* sprak Paulus in de *synagoge* en trachtte hij *Joden en Grieken* te overtuigen.
- **Handelingen 19:8-10:** De volgende *drie maanden* ging hij regelmatig naar de *synagoge*, waar hij vrijmoedig met de bezoekers sprak over het koninkrijk van God en hen met zijn uiteenzettingen trachtte te overtuigen. ⁹Maar toen sommigen zijn boodschap halsstarrig bleven afwijzen en de Weg bij iedereen belachelijk maakten, vertrok hij en nam de leerlingen met zich mee. Voortaan sprak hij dagelijks in de school van Tyrannus, ¹⁰iets dat hij twee jaar bleef doen, zodat alle inwoners van Asia kennismaakten met de boodschap van de Heer, *Joden zowel als Grieken*.

Deze verzen tonen onomstotelijk aan dat de Grieken/heidenen, die geloofden, al samen met de Joden in de synagoge op de sabbat aanbaden. Even terzijde: maar goed dat niet-Joodse gelovigen onder het Oude Verbond niet zonder de Joden op zondag aanbaden. Ze zouden anders niet aanwezig geweest zijn om de boodschap van Paulus over de redding in Yeshua te horen.

Deze Bijbelteksten tonen aan dat in de oorspronkelijke Kerk in Antiochië verwacht werd dat Nieuwe Verbondsheidene samen met de Joden aanbaden, in synagogen op de sabbat.

- Eerst zien we dat vele heidenen in Antiochië tot geloof kwamen: **Handelingen 11:20-21:** Doch er waren onder hen enige Cyprische en Cyreense mannen, die, te Antiochië gekomen, ook tot de Grieken spraken en hun de Here Jezus predikten. ²¹*En de hand des Heren was met hen, en een groot aantal kwam tot het geloof en bekeerde zich tot de Here.*¹¹
- Vervolgens zien we dat bepaalde mannen (mogelijks gelovige Farizeeërs, Handelingen 15:5) tegen de heidenen zeiden dat ze zich moesten laten besnijden op de manier van Mozes als ze gered wilden worden **Handelingen 15:1,5:** En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders (de heidense gelovigen): Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. ⁵Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden.¹¹
- Vervolgens zien we dat de heidense gelovigen hulp van de discipelen ingeroepen hebben in vers 10: **Handelingen 15:10-11:** Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der *discipelen* te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? ¹¹Maar door de genade van Yeshua de Messias geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.¹²
- Tenslotte zien we het advies dat Jakobus geeft in **Handelingen 15:19-21:** Daarom ben ik van oordeel, dat men hen, die zich uit de heidenen tot God

¹¹ NBG-vertaling 1951

bekeren, niet verder moet lastig vallen, ²⁰maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoererij, van het verstikte en van bloed. ²¹Immers Mozes heeft van oudsher in iedere stad, die hem prediken, daar hij elke sabbat in de synagogen wordt voorgelezen.¹²

De adviezen die in vers 20 gegeven worden, lijken raar en bijna vreemd voor onze 21ste eeuwse geest/wereldbeeld. Als u iemand tot Yeshua bracht zou je zeggen dat ze zich moesten onthouden van voedsel vervuild door afgoden, van ontucht, van het vlees van verstikte dieren en van bloed? Niet precies dat wat ik denk dat een nieuwe gelovige moet weten. Maar wat als je jezelf visualiseert als een Torahgetrouwe messiaanse Jood (zoals de gelovende Farizeeën in vers vijf) die nog steeds gehoorzaamden aan de voedsel wetten? Wat als heidenen, die niets weten over de voedsel wetten nu verwacht worden om samen met jou te aanbidden en gemeenschap te hebben? Besef bovendien dat deze vier verboden van vers 20 op grote schaal beoefend werden door de heidenen van die tijd. Dat gedrag kan leiden tot enige wrijving, denk je niet? Ik denk dat deze richtlijnen gegeven werden als praktische noodzaken voor de gemeenschap tussen de gelovige Joden en heidenen. Een heiden, die deelnam aan een van deze praktijken zou al snel een belediging zijn voor zijn Joodse broeders. Het was een praktisch advies. Merk op dat elke eis overgenomen werd uit de Torah waarvan we zogenaamd bevrijd zijn.

De adviezen in vers 21 lijken ook vreemd, tenzij je je realiseert dat de heidenen werden verwacht om een ontmoeting met de Joden in de synagogen op Sabbat te hebben. Het is alleen maar logisch dat een nieuwe niet-Joodse bekeerling niets weet over het woord van Adonai (onthoud: de Schrift die ze hadden op dat moment waren de geschriften van het Oude Verbond). Hij zou niet weten hoe zijn nieuwe geloof uit te leven in de praktijk, behalve door het te leren. Dit is precies wat vers 21 zegt. Verzen 19 tot 21 zeggen eigenlijk dit:

Het is voor niemand goed om gedwongen te worden zich te besnijden en te vertrouwen op werken voor zijn redding. U, niet-Joodse gelovigen, hebt tijd nodig om het woord van Adonai te leren zodat je weet hoe je geloof uit te leven. Voorlopig kunt u starten met deze vier eenvoudige richtlijnen te volgen die gegeven worden om conflicten tussen u en de gelovige Joden te voorkomen. Naarmate je het woord van Adonai leert door naar de synagoge te gaan op de sabbat, leert u wat Adonai van u verlangt.

¹² NBG-vertaling 1951

III HET NIEUWE VERBOND WERD GEMAAKT MET ISRAEL, NIET MET DE HEIDENEN

Wat is een verbond? Een verbond is een wettelijke overeenkomst of contract tussen twee of meer partijen. Merk op dat elk verbond de volgende elementen bevat:

1. De verschillende partijen die betrokken zijn bij het verbond
2. Specifieke (grond)gebieden en zaken waar extra op gelet moet worden.
3. Een reden voor haar bestaan, een doel
4. Regels, bepalingen en voorwaarden
5. Uitkomsten, voordelen en sancties. In verbonden met Adonai, zegeningen en vloeken
6. Handtekeningen, getuigen en een verzegeling
7. Implementatieprocedures: bekrachtiging, registratie, aanbetalingen, publicatie en startdata

Ik zou graag de focus leggen op één aspect van het Nieuwe Verbond: de partijen. Welke waren **volgens de Bijbel** de betrokken partijen in het Nieuwe Verbond? Uiteraard is Adonai één van de partijen, dus daar zal ik geen bewijs van geven uit de Bijbel. Maar wie is de andere partij? In de onderstaande paragrafen wil ik bewijzen dat de andere partij in het Nieuwe Verbond Israël is. Let wel, ik zei Israël, niet de Joden (hoewel ik later zal laten zien dat Adonai altijd voor een manier gezorgd heeft waarop de heidenen deel aan Zijn verbonden konden worden). Dit is fundamenteel voor alles wat ik verder te presenteren heb. Dit punt dient te worden begrepen, geloofd en in onze harten geschreven als de waarheid.

Voorbeelden uit het Oude Verbond.

Dit is de klassieke passage uit het Oude Verbond die identificeert met wie het Nieuwe Verbond gemaakt zal worden. In deze passage staat expliciet met wie het Nieuwe Verbond gemaakt zal worden.

- **Jeremia 31:31-34:** Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal.
³²Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN.
³³Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. ³⁴Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste

tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.¹³

Voorbeelden uit het Nieuwe Verbond

Yeshua vermeldt uitdrukkelijk dat het Nieuwe Verbond (met zijn belofte van verlossing) van de Joden voor de Joden was.

- **Johannes 10:16:** Nog andere schapen heb Ik, die niet van deze stal zijn; ook die moet Ik leiden en zij zullen naar mijn stem horen en het zal worden één kudde, één herder.¹³
- **Johannes 4:22:** Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden.
Deze verklaring van Yeshua is zeer diep. Als de eeuwige Zoon van Adonai, door wie alle mensen vergeving van zonden ontvangen, zou het gerechtvaardigd voor Hem geweest zijn om te zeggen, "de redding komt van Mij." Maar dat deed Hij niet. Hij zei dat de redding van de Joden kwam!
- **Handelingen 3:25-26:** U bent de erfgenamen van de profeten; met uw voorouders heeft God zijn verbond gesloten toen hij tegen Abraham zei: "In jouw nageslacht zullen alle volken op aarde gezegend worden."²⁶ God heeft zijn dienaar allereerst voor u laten opstaan en hem naar u gezonden om ieder van u die zich afkeert van zijn slechte daden te zegenen.
- **Mattheüs 15:21-27:** En weer vertrok Yeshua; hij week uit naar het gebied van Tyrus en Sidon. ²²Plotseling klonk de roep van een Kanaänitische vrouw die uit die streek afkomstig was: 'Heb medelijden met mij, Heer, Zoon van David! Mijn dochter wordt vreselijk gekweld door een demon.'²³ Maar hij keurde haar geen woord waardig. Zijn leerlingen kwamen naar hem toe en vroegen hem dringend: 'Stuur haar toch weg, anders blijft ze maar achter ons aan schreeuwen.'²⁴ Hij antwoordde: 'Ik ben alleen gezonden naar de verloren schapen van het volk van Israël.'²⁵ Maar zij kwam dichterbij, wierp zich voor hem neer en zei: 'Heer, help mij!' ²⁶Hij antwoordde: 'Het is niet goed om de kinderen hun brood af te nemen en het aan de honden te voeren.'²⁷ Ze zei: 'Zeker, Heer, maar de honden eten toch de kruimels op die van de tafel van hun baas vallen.'
- **Hebreeën 8:7-8:** Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. ⁸Maar God berispt zijn volk met de woorden: 'De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda.

Zowel het Oude als het Nieuwe Verbond bevestigen dat het Nieuwe Verbond gemaakt is met het volk van Israël, niet met de heidenen.

¹³ NBG-vertaling 1951

IV HEIDENEN MOETEN GEENT WORDEN OP DE OLIJFBOOM VAN ISRAEL

Zoals ik al eerder vermeldde, Ondanks dat zowel het Oude als het Nieuwe Verbond gemaakt zijn met de kinderen van Israël, is het altijd Adonai's plan geweest om ook de redding van de heidenen (niet-Israëlieten) te voorzien. Een van de grote problemen die we hebben als heiden-christenen is het feit dat we onze eigen identiteit niet begrijpen. Welke identiteit hebben wij als niet-Joodse gelovigen eens we redding/verlossing verkregen hebben? Hoe ervaren we die redding/verlossing? Het Nieuwe Verbond stelt duidelijk dat wij de redding/verlossing verkrijgen door het geloof in het verzoenend werk van Yeshua onze redder. Ten tweede, toont het Nieuwe Verbond dat wanneer we geloven, we Israëlieten worden in de ogen van Adonai. Dit is het mechanisme dat Adonai gekozen heeft om het heil aan de heidenen te brengen. *We worden Israëlieten als we geloven in Yeshua onze redder.* Onze identiteit als een Israëliet is de enige basis waarop wij deelgenoten gemaakt zijn van het Nieuwe Verbond dat *alleen gemaakt werd met het Huis van Juda en het Huis van Israël.* Yeshua heeft bevestigd dat, hoewel 1) redding alleen uit de Joden komt en 2) Hij slechts gezonden was tot de verloren schapen van het Huis van Israël, het Zijn plan was om anderen die geen deel uitmaakten van de Joodse kudde (heidenen) binnen te brengen. "Maar ik heb ook nog andere schapen (Heidenen), die niet uit deze schaapskooi komen (Joden). Ook die moet ik hoeden, ook zij zullen naar mijn stem luisteren: dan zal er één kudde zijn (en geen twee kuddes), met één herder."¹⁴

In het Oude Verbond staan vele passages die spreken over Adonai die zich een volk uit de heidenen zal nemen. Naar deze passages wordt verwezen in het Nieuwe Verbond als bewijs dat Adonai redding zou brengen aan de heidenen.

- **Hosea 1:8-10:** Toen Gomer Lo-Ruchama niet langer de borst gaf, werd ze weer zwanger en baarde een zoon. ⁹Toen zei de HEER: 'Noem hem Lo-Ammi, want jullie zijn mijn volk niet meer en ik zal er voor jullie niet meer zijn.' ¹⁰Maar eens zullen de kinderen van Israël talrijk zijn als zandkorrels aan de zee, die niet te meten en niet te tellen zijn. En waar tegen hen gezegd is: 'Jullie zijn mijn volk niet meer,' zullen ze weer kinderen van de levende God worden genoemd.
- Paulus zegt dat deze passage verwijst naar de heidenen in **Romeinen 9:24-26:** Hen heeft hij ook geroepen: ons, die niet alleen uit het Joodse volk afkomstig zijn, maar uit alle volken, ²⁵zoals ook bij Hosea staat geschreven: 'Wat mijn volk niet was, zal ik mijn volk noemen; wie mijn geliefde niet was, zal ik mijn geliefde noemen. ²⁶En waar tegen hen gezegd is: "Jullie zijn mijn volk niet," zullen ze kinderen van de levende God worden genoemd.'

¹⁴ De Nieuwe Bijbelvertaling – Johannes 10:16

In het Oude Verbond verwijst Adonai naar Israël als degenen, "over wie mijn naam is" en "Adonai's volk".

- **Exodus 22:31:** Gij zult Mij heilige mensen zijn¹⁵
- **Numeri 6:31:** Zo zullen zij Mijn naam op de Israëlieten leggen¹⁵
- **2 Kronieken 7:14:** en Mijn volk waarover Mijn naam is uitgeroepen¹⁵
- **1 Samuel 2:24:** het volk van de HEER
- **Jesaja 43:7:** allen over wie Mijn naam is uitgeroepen

Het Oude Verbond zegt dat heidenen ook op een bepaalde manier Zijn naam zullen dragen net zoals de Israëlieten

- **Jesaja 19:19-25:** Op die dag zal er midden in Egypte een altaar voor de HEER staan en aan de grens een aan hem gewijde steen, ²⁰die als teken zullen dienen om de HEER van de hemelse machten aan Egypte te herinneren. Wanneer de Egyptenaren de HEER aanroepen omdat ze onderdrukt worden, zal hij hun een bevrijder sturen, die voor hen opkomt en hen zal bevrijden. ²¹Zo zal de HEER zich aan Egypte laten kennen. Op die dag zullen de Egyptenaren de HEER erkennen, hem dienen met vredeoffers en graanoffers, hem geloften doen en die inlossen. ²²De HEER zal hen slaan en hen helen; zij zullen naar hem terugkeren, hij zal hun gebeden verhoren en hen genezen. ²³Op die dag zal er een weg lopen van Egypte naar Assyrië. Dan zullen de Assyriërs naar Egypte komen en de Egyptenaren naar Assyrië, en samen zullen zij de HEER dienen. ²⁴Op die dag zal Israël zich als derde bij Egypte en Assyrië voegen, tot zegen voor de hele wereld. ²⁵Want de HEER van de hemelse machten zal hen zegenen met de woorden: 'Gezegend is Egypte, mijn volk, en Assyrië, werk van mijn handen, en Israël, mijn bezit.'
- **Jeremia 12:14-17:** Dit zegt de HEER: Alle slechte burenen die het bezit hebben aangetast dat ik mijn volk Israël gegeven heb, zal ik uit hun eigen land wegrukken. Het volk van Juda ruk ik ook weg. ¹⁵Maar daarna zal ik mij opnieuw over hen ontfermen en ieder naar zijn eigen land en eigen bezit laten terugkeren. ¹⁶En zoals zij mijn volk hebben geleerd om bij Baäl te zweren, zo moeten zij van mijn volk leren om bij mijn naam te zweren: "Zo waar de HEER leeft." Dan zullen ze worden opgenomen in mijn volk. ¹⁷Maar een volk dat niet luistert ruk ik uit, voor eens en altijd – spreekt de HEER.'
- **Amos 9:11-13:** Te dien dage zal Ik de vervallen hut van David weder oprichten, Ik zal haar scheuren dichten en wat daarvan is ingestort, overeind zetten; Ik zal haar herbouwen als in de dagen van ouds, ¹²opdat zij beërven de rest van Edom en van al de volken over wie mijn naam is uitgeroepen, luidt het woord van de HERE, die dit doet. ¹³Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN.¹⁵
- Deze passage gaat over de heidenen zoals staat in **Handelingen 15:12-17:** En de gehele vergadering werd stil en zij hoorden Barnabas en Paulus verhalen wat al tekenen en wonderen God door hen onder de heidenen gedaan had. ¹³En

¹⁵ NBG-vertaling 1951

nadat dezen uitgesproken waren, nam Jakobus het woord en zeide: Mannen broeders, hoort naar mij! ¹⁴Simeon heeft uiteengezet, hoe God van meet aan erop bedacht geweest is een volk voor zijn naam uit de heidenen te vergaderen. ¹⁵En hiermede stemmen overeen de woorden der profeten, gelijk geschreven staat: ¹⁶Daarna zal Ik wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen, en wat daarvan is ingestort, zal Ik weder opbouwen, en Ik zal haar weder oprichten, ¹⁷opdat het overige deel der mensen de Here zoeken, en alle heidenen, over welke mijn naam is uitgeroepen,...¹⁶

- **Zacharia 2:15:** Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn.

Uit veel Bijbelgedeelten blijkt overtuigend en duidelijk dat Adonai altijd de bedoeling had om heidenen als "Zijn volk" te hebben. Deze Bijbelgedeelten staan zowel in het Oude als in het Nieuwe Verbond. De Bijbel zegt in Genesis dat Abraham op de een of andere manier alle naties zou zegenen. Het Nieuwe Verbond leert duidelijk dat wanneer we geloven in Yeshua onze redder, we kinderen van Abraham worden, Israëlieten, door het geloof. Dit is geen bijzaak. Het is noodzakelijk voor ons om het zaad van Abraham te zijn, omdat alle beloften gegeven zijn aan zijn zaad (Israëlieten, niet aan de heidenen). In de ogen van Adonai zijn we door ons geloof in Yeshua afstammelingen van Abraham, de vader van het geloof, en dus komen we in aanmerking voor de beloftes van het verbond.

- **Galaten 3:14:** Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof. Dit is ook hoe Adonai ervoor gekozen heeft om heidenen binnen te brengen in de verbondsrelatie, door ze Zijn volk te laten worden. Zijn volk zijn degenen die afstammelingen zijn van Abraham, maar alleen de kinderen van de belofte.
- **Genesis 12:1-3:** De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. ²En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! ³En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vervloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.¹⁷
- **Genesis 15:5-6:** Daarop leidde hij Abram naar buiten. ‘Kijk eens naar de hemel,’ zei hij, ‘en tel de sterren, als je dat kunt.’ En hij verzekerde hem: ‘Zo zal het ook zijn met jouw nakomelingen.’ Abram vertrouwde op de HEER en deze rekende hem dit toe als een rechtvaardige daad.
- **Galaten 3:6-9:** Van Abraham wordt gezegd: ‘Hij vertrouwde op God, en dat werd hem als een daad van gerechtigheid toegerekend.’ U ziet dus dat zij die geloven kinderen van Abraham zijn. ⁸Nu heeft de Schrift voorzien dat God ook andere volken door geloof zou aannemen en daarom aan Abraham verkondigd: ‘In jou zullen alle volken gezegend worden.’ ⁹En dus wordt iedereen die gelooft samen met Abraham, de gelovige, gezegend.
- **Galaten 3:29:** En omdat u Christus toebehoort, bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.

¹⁶ NBG-vertaling 1951

¹⁷ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

- **Romeinen 4:9-12:** Prijzen deze woorden een besneden of een onbesneden mens gelukkig? We zagen al dat Abrahams vertrouwen hem werd toegerekend als een daad van gerechtigheid. ¹⁰Maar wanneer gebeurde dat? Toen hij al besneden was of daarvoor? Het laatste, toen hij nog niet besneden was. ¹¹De besnijdenis ontving hij later als een bezegeling en teken dat hij als onbesnedene rechtvaardig was omdat hij op God vertrouwde. **Zo werd hij de vader van alle onbesnedenen die geloven**, zodat ook zij als rechtvaardigen konden worden aangenomen. ¹²En hij werd eveneens de vader van hen die besneden zijn, althans van hen die zich niet alleen hebben laten besnijden maar ook onze vader Abraham volgen in het geloof dat hij als onbesnedene bezat.

Dit is uiterst belangrijk. We zouden zelfs niet moeten praten over heiden-christenen en messiaanse Joden. Er mag slechts een volk van Adonai zijn - niet twee. Joden, die Joden zijn door afstamming, worden één met de heidenen, die Israëlieten geworden zijn door het geloof. Er zijn talrijke Bijbelverzen waaruit blijkt dat we als heidenen eenmaal we geloven, we geen heidenen meer zijn, maar Israëlieten! Aangezien we allemaal in hetzelfde Joodse erfgoed delen (sommige door afstamming en geloof, anderen door het geloof zonder een bloedrelatie), en omdat we één zijn in de Messias, moeten wij met elkaar samenleven en samen aanbidden en niet als twee aparte entiteiten met aparte levensstijlen en manieren van aanbidden. Wij zijn geen heidenen! We zijn Israëlieten! Dit is niet alleen symbolisch zo. Het is letterlijk. Pas op, ik heb niet gezegd dat we Joden naar het vlees worden! Wat ik probeer aan te tonen is dat we Israëlieten worden volgens de definitie van Adonai! Volgens Galaten 3:29 en Galaten 4:28 zijn wij Abrahams zaad volgens de belofte.

- **Galaten 3:29:** En omdat u Christus toebehoort, *bent u nakomelingen van Abraham, erfgenamen volgens de belofte.*
- **Galaten 4:28:** *En u, broeders en zusters, bent net als Isaak kinderen van de belofte.*
- **Romeinen 4:16-17:** Daarom is het (alles) uit geloof, opdat het zou zijn naar genade, en dus de belofte zou gelden voor *al het nageslacht van Abraham*, niet alleen *voor wie uit de wet (geboren joden die geloven)*, maar ook voor wie *uit het geloof van Abraham zijn (heidenen die geloven)*, *die de vader van ons allen is* (ook al zijn we niet allen zijn bloedverwanten), ¹⁷gelijk geschreven staat: **Tot een vader van vele volken heb Ik u gesteld** – voor het aangezicht van die God, in wie hij geloofde, die de doden levend maakt en het niet zijnde tot aanzijn roept.¹⁸

De Bijbel zegt ook dat we niet langer heidenen zijn, maar medeburgers van Israël.

- **Efeze 2:11-13:** Bedenkt daarom dat *gij, die vroeger* heidenen waart naar het vlees, en onbesneden genoemd wordt door de zogenaamde besnijdenis, die werk van mensenhanden aan het vlees is, ¹²dat gij (heidenen) te dien tijde *zonder* Christus waart, *uitgesloten van het burgerrecht Israëls* en *vreemd aan*

¹⁸ NBG-vertaling 1951

de verbonden der belofte, zonder hoop en zonder God in de wereld. ¹³Maar thans in Christus Jezus zijt gij, die eertijds veraf waart (Heidenen), dichtbij gekomen door het bloed van Christus.¹⁹

Is het je opgevallen? Voor we verenigd werden in Messias (verleden tijd) waren we uitgesloten van het burgerschap in Israël. "Maar nu in verbondenheid met Messias hebben we het burgerschap van Israël (en niet van een aparte entiteit genaamd de Kerk verkregen!

In de Bijbel staat dat als we tot de Messias komen, we geënt worden op de olijfboom van Israël, niet andersom. Zoals we lezen in de Bijbel van Genesis tot Openbaring, zien we dat de stroom gaat van heidenen die zich voegen bij Israël!

- **Romeinen 11:17-21:** Indien nu enkele van de takken weggebroken zijn en gij als wilde loot (gelovige heidenen) daartussen geënt zijt en aan de saprijke wortel van de olijf deel hebt gekregen, ¹⁸beroem u dan niet tegen de takken! Indien gij u ertegen beroemt – niet gij draagt de wortel, maar de wortel ú. ¹⁹Gij zult dan zeggen: er zijn takken weggebroken, opdat ik als loot geënt zou worden. ²⁰Goed! Zij zijn om hun ongelooft weggebroken en gij staat door het geloof. Wees niet hoogmoedig, maar vrees! ²¹Want indien God de natuurlijke takken niet gespaard heeft, Hij zal ook u niet sparen.

Wij waren heidenen maar nu niet meer.

- **1 Korinthe 12:2:** Gij weet, dat gij, toen gij nog heidenen waart, u blindelings naar de stomme afgoden liet heendrijven.
- **Efeze 3:6:** de heidenen delen door Yeshua de Messias ook in de erfenis (samen met Israel), maken deel uit van hetzelfde lichaam en hebben ook deel aan de belofte, op grond van het evangelie.

Ik heb deze volgende verzen tot het laatst bewaard omdat ze zo krachtig zijn. Je denkt misschien dat ik deze verzen te letterlijk neem. Je denkt misschien dat we Israëlieten alleen in geestelijke zin mogen zien, maar de Bijbel is zeer duidelijk over dit onderwerp. Heidenen, die geloven worden beschouwd als Israëlieten. Dit is zo duidelijk dat ook het omgekeerde waar is. Joden door geboorte die niet geloven in Yeshua als Messias worden letterlijk niet als Israëlieten beschouwd! Dat klopt. Degenen die niet geloven verliezen in wezen hun Israëlitische erfenis en zijn als heidenen in de ogen van Adonai. Wat als ik u kon aantonen dat uit de Bijbel onomstotelijk blijkt dat een Jood door geboorte die niet gelooft in Yeshua niet wordt meegeteld in Israël? Zou het dan gemakkelijker zijn om te geloven dat heidenen, als ze geloven letterlijk Israëlieten (kinderen van Abraham) worden?

- **Johannes 8:33-44:** Zij antwoordden Hem: Wij zijn Abrahams nageslacht... Zij antwoordden en zeiden tot Hem: Onze vader is Abraham. Jezus zeide tot hen:

¹⁹ NBG-vertaling 1951

Indien gij kinderen van Abraham zijt, doet dan de werken van Abraham; ⁴⁰maar nu tracht gij Mij te doden, een mens, die u de waarheid gezegd heeft, welke Ik van God gehoord heb; dit deed Abraham niet. ⁴¹Gij doet de werken van uw vader. Zij zeiden tot Hem: Wij zijn niet uit hoererij geboren, wij hebben één Vader, God. ⁴²Jezus zeide tot hen: Indien God uw Vader was, zoudt gij Mij liefhebben, want Ik ben van God uitgegaan en gekomen; want Ik ben niet van Mijzelf gekomen, maar Hij heeft Mij gezonden. ⁴³Waarom begrijpt gij niet wat Ik zeg? Omdat gij mijn woord niet kunt horen. ⁴⁴Gij hebt de duivel tot vader²⁰

- **Filipenzen 3:3-4:** Wij zijn het die besneden zijn, wij verrichten onze dienst door de Geest van God en laten ons voorstaan op Yeshua de Messias, niet op onszelf, ⁴hoewel ik redenen genoeg zou hebben om op mezelf te vertrouwen. Let op wat Paulus zegt. Wie zijn de **ware** besnijdenis? Degenen die zich laten voorstaan op Yeshua. *Dit impliceert dat Joden door geboorte die zich niet laten voorstaan op Yeshua de Messias zijn niet van de ware besnijdenis.*
- **Romeinen 2:28-29:** Want niet hij is een Jood, die het uiterlijk is, en niet dát is besnijdenis, wat uiterlijk, aan het vlees, geschiedt, ²⁹maar hij is een Jood, die het in het verborgen is, en de (ware) besnijdenis is die van het hart, naar de Geest, niet naar de letter.²¹
- **Volgens Romeinen 2:28-29 is een heiden met een besneden hart een echte JOOD/Israëliet! Een Jood door geboorte die geen besneden hart heeft is geen JOOD/Israëliet!**

Van Genesis tot Openbaring verklaart de Schrift dat Adonai's volk niet diegene zijn van het vlees, maar diegene van de belofte en van de Geest. Denk er eens over na. Esau en Jacob waren tweelingbroers. Was Esau niet een nakomeling van Abraham? Ja dat was hij. Toch was hij niet het kind van de belofte. Dus, hoewel hij besneden was en Abraham als vader had, was hij in de ogen van Adonai GEEN ERFGENAAM VAN DE BELOFTE! En dat is LETTERLIJK! Op dezelfde wijze worden wij door ons geloof het zaad van Abraham, hoewel we door geboorte heidenen waren. Van wie zegt de Schrift de ze echt Adonai's uitverkoren volk zijn?

- **Romeinen 9:6-13:** God heeft zijn belofte niet gebroken. Want niet alle Israëlieten behoren werkelijk tot Israël (niet alle Israëlieten door geboorte zijn echte Israëlieten), 7niet alle nakomelingen van Abraham zijn ook werkelijk zijn kinderen. (Merk op, Abraham's kind zijn betekend ook Israëliet te zijn) Er staat immers geschreven: 'Alleen de nakomelingen van Isaak zullen gelden als jouw nageslacht.' ⁸Dat wil zeggen: ze zijn niet door hun natuurlijke afstamming kinderen van God, maar gelden als nageslacht van Abraham op grond van Gods belofte. ⁹Als iets een belofte is dan zijn het deze woorden: 'Over een jaar kom ik terug en dan heeft Sara een zoon.' ¹⁰Sterker nog, Rebekka was van onze vader Isaak zwanger van een tweeling, ¹¹⁻¹²en al voor ze geboren waren en nog niets goeds of slechts hadden gedaan, werd haar gezegd: 'De oudste zal de jongste dienen.' Gods besluit blijft namelijk van kracht: God kiest

²⁰ NBG-vertaling 1951

een mens niet uit op grond van zijn daden, maar omdat hij hem roept. ¹³Zo staat er ook geschreven: ‘Jakob heb ik liefgehad, Esau heb ik gehaat.’

Oh de diepte van de wijsheid van Adonai! Het is cruciaal om onze (heidens-christen) **WARE** identiteit te begrijpen; meer dan lippendienst, meer dan kennis. Als we zien dat we Israëlieten zijn zullen we in staat zijn om goed om te gaan met de Torah.

V ENKELE WOORDEN OVER DE TORAH

Voor we de vraag of we al dan niet onderworpen zijn aan de Torah aan snijden, wil ik een paar definities geven. Deze definities zijn zeer verhelderend gebleken en moeten duidelijk zijn met het oog op het begrijpen van de argumenten die volgen.

- Tenach - Wat wij kennen als het Oude Testament. Tenach is een acroniem voor Torah, Nevi'im (Profeten) en Ketuvim (geschriften).
- Septuagint - Dit is een vertaling van de Hebreeuwse Tenach in het Grieks door 70 Joodse vertalers uit de derde eeuw. Dit is een zeer belangrijk werk omdat het fungeert als link tussen het Grieks en het Hebreeuws, gezien door Joodse ogen.
- De Torah - Het Hebreeuwse woord Torah betekent letterlijk onderwijs, instructies of doctrine. De Septuagint maakte gebruik van het Griekse woord "nomos", dat eigenlijk "wet" betekent. De oorspronkelijke Griekse betekenis van het woord nomos betekent niet Adonai's wet zoals gegeven in de Tenach. Het betekende gewoon wet zoals in een decreet, de menselijke wetgeving, enz. Daarom is het de context die bepaalt of nomos moet vertaald worden in de zin van een menselijke inzetting, of in de zin van Torah. De volgende woorden worden soms door elkaar gebruikt: de wet, Tenach, Torah, de wet van Mozes.
- De Pentateuch - De eerste vijf boeken van de bijbel geschreven door Mozes.
- Torah - kan dus afhankelijk van de context betekenen:
 - De Pentateuch
 - De Pentateuch + De Profeten + De Geschriften
 - De Pentateuch + De Profeten + De Geschriften + de mondelinge Torah, die de Talmoed en andere materialen bevat.

VI SCHIJNBAAR BIJBELSE TEGENSTRIJDIGHEDEN BEGRIJPEN

Veel verzen uit de Bijbel bevatten verklaringen die elkaar lijken tegen te spreken. Is het antwoord altijd of/of? Een deel van het probleem dat we ondervinden wanneer wij proberen om te gaan met de leer van Paulus over de Torah komt voort uit onze westerse manier van denken. We zien de dingen als zwart/wit, ja/nee, of/of. Echter, de Joodse mentaliteit is anders. Zij kan beter omgaan met een schijnbare contradictio in terminis dan een westerse geest. In feite is de kwestie van de Wet (Torah) vs. genade maar een voorbeeld van de vele schijnbare tegenstrijdigheden in de Bijbel. Een andere schijnbare tegenstrijdigheid is die van redding door het geloof of door werken. De Bijbel lijkt te zeggen dat beiden waar zijn.

De Bijbel zegt dat redding door geloof is.

- **Romeinen 3:28:** Want wij zijn van oordeel, dat de mens *door geloof gerechtvaardigd wordt*, zonder werken der wet.²¹
- **Efeze 2:8:** *Door zijn genade bent u nu immers gered, dankzij uw geloof.* Maar dat dankt u niet aan uzelf; het is een geschenk van God 9 en geen gevolg van uw daden, dus niemand kan zich erop laten voorstaan.

De Bijbel zegt dat redding door werken is.

- **Jakobus 2:21:** Is onze vader **Abraham niet uit werken gerechtvaardigd**, toen hij zijn zoon Isaak op het altaar legde?²¹
- **Jakobus 2:17:** Alzo ook het *geloof*, indien het de werken niet heeft, *is bij zichzelf dood*.²²
- **Jakobus 2:24:** U ziet dus dat iemand *rechtvaardig wordt verklaard om wat hij doet, en niet alleen om zijn geloof*.

Nu, op het eerste gezicht lijkt het alsof deze passages elkaar tegenspreken. Onmiddellijk begint onze westerse geest partij te kiezen. Martin Luther koos sola fides (verlossing door geloof alleen). Augustinus koos werken. Wie heeft gelijk? In zekere zin zijn beiden juist. In de context van deze Bijbelverzen zien we dat de auteurs het hier hebben over geloof en werken zoals dat geldt in twee verschillende stadia van volwassenheid in het leven van de gelovige. Paulus' zorg was hoe men in eerste instantie in relatie met Adonai wordt gebracht. Jakobus' zorg was hoe men zijn geloof uit kon leven. De Bijbel spreekt over twee soorten van gerechtigheid: 1) gedragsgerechtigdheid, goede daden gedaan door een persoon en 2) forensische gerechtigheid, rechtvaardig in de zin dat Adonai de schuld van een persoon vereffend heeft, hun zonden vergeven, en hem hersteld heeft. Forensische gerechtigheid wordt ons gegeven op het moment dat we herboren worden. Het is dat onderwerp waarmee

²¹ NBG-vertaling 1951

²² Statenvertaling (Jongbloed editie)

Paulus zich bezighoudt. Gedragsgerechtigdheid is het onderwerp dat betrekking heeft op Jakobus. Meer Bijbelteksten die te maken hebben met gedragsgerechtigdheid staan hier vermeld.

- **Openbaring 19:8:** Zij mag zich kleden in zuiver, stralend linnen.’ Want dit linnen staat voor *al het goede dat gedaan is door de heiligen*.
- **Jakobus 1:20:** want de toorn van een man brengt geen gerechtigheid voor God voort.²³
- **Mattheüs 5:19-20:** Wie dan één van de kleinste dezer geboden ontbindt en de mensen zo leert, zal zeer klein heten in het Koninkrijk der hemelen; doch wie ze *doet* en leert, die zal groot heten in het Koninkrijk der hemelen. ²⁰Want Ik zeg u: *Indien uw gerechtigheid* niet overvloedig is, meer dan die der schriftgeleerden en Farizeeën, zult gij het Koninkrijk der hemelen voorzeker niet binnengaan.
- **1 Timoteüs 6:11:** Gij daarentegen, o mens Gods, ontvlucht deze dingen, *doch jaag naar gerechtigheid*, godsvrucht, geloof, liefde, volharding en zachtzinnigheid.

Merk op dat het boek van Jakobus niet spreekt over hoe we forensisch rechtvaardig worden. Het gaat erover hoe je je geloof op een praktische manier uit kan leven. Alleen het zeggen "ik geloof" heeft geen praktische waarde.

We kunnen een les leren uit dit voorbeeld. Gewoon omdat Bijbelverzen *elkaar lijken tegen te spreken* is geen reden om partij te kiezen, de een tegen de ander. **Zoek hoe ze in harmonie met elkaar kunnen zijn.** Het onderwerp van de Wet (Torah) vs. genade is even harmonieus.

²³ NBG-vertaling 1951

VII DE BIJBELSE VISIE OP DE TORAH

Hoewel het mijn doel is om Bijbelverzen en argumenten te leveren om aan te tonen dat de Torah nog steeds gehoorzaamd moet worden (in het kader van het Nieuwe Verbond, niet het Oude Verbond). Weet ik dat er veel misvattingen bestaan over de Torah. Laten we daarom voor eens en voor altijd kijken wat de Bijbel te zeggen heeft over Adonai's Torah. Vergeet traditie. Laten we luisteren naar het getuigenis van de Schrift over Adonai's Torah. Het maakt niet uit wat we nu geloven, laten we zorgvuldig luisteren naar wat het Oude en het Nieuwe Verbond zeggen over de Torah. Als we eenmaal begrijpen en geloven wat de Bijbel zegt over de Torah, dan kunnen we verder met de voor de hand liggende gevolgen van die kennis.

- De Torah is geestelijk - **Romeinen 7:14a**: Wij weten dat de wet het werk van de Geest is.
- De Torah is heilig, rechtvaardig en goed - **Romeinen 7:12**: Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed.
- In **Psalm 119** zien we dat de Torah... beter dan goud en zilver, trouw, zich vestigend in de hemel, zoeter dan honing, een lamp op ons pad, een erfgoed, sterkte, prachtig, puur, waarheid, **eeuwig**, eeuwig durend... is.
- Hoe moeten we volgens Psalm 119 omgaan met de Torah?
 - Het in onze harten bergen, er niet van wegdwalen; ons erin verheugen; erover mediteren; er vreugde in hebben; ze (de geboden) houden; gehoorzamen; er naar verlangen, ze ons leven laten geven; ons laten helpen ze te begrijpen; ze geven ons raad; ze zijn onze hoop; ze gebruiken **om te wandelen in vrijheid**; vertel ze aan anderen, ze troosten ons, ze in ons hart schrijven, ze zingen, Adonai voor ze danken; van hen houden, ze niet vergeten; hen zeer waarderen; slaap verliezen door erover te mediteren, enz.
- Yeshua en de Apostelen wisten dat de hele Torah perfect was. Dat is waarom ze er het grootste respect aan toeschreven. Zij zeiden dat de hele Torah twee dingen leerde. Liefde voor Adonai met je hele wezen, en uw naaste liefhebben als jezelf. Pauzeer even en denk er over na. Moest deze boodschap worden afgeschaft?
 - **Romeinen 13:8-10**: Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. ⁹Want: 'Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is' – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.' ¹⁰De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
 - **Galaten 5:14**: want de hele wet is vervuld in één uitspraak: 'Heb uw naaste lief als uzelf.'
 - **Mattheüs 22:37-40**: Hij antwoordde: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand. ³⁸Dat is het grootste en eerste gebod. ³⁹Het tweede is daaraan gelijk: heb uw naaste lief als uzelf.'

40Deze twee geboden zijn de grondslag van alles wat er in de Wet en de Profeten staat.'

Je hebt zojuist een Bijbelse visie op de kenmerken van de Torah en haar relatie tot de gelovige gepresenteerd gekregen. Gebaseerd op wat je hierboven leest, hebt u op enige wijze ontdekt dat de Torah negatief was, kwaad, zondig, oud en achterhaald, dat ze zou moeten worden vervangen, tijdelijk, iets dat moest worden "afgebroken", "afgeschaft", "uitgewist", "vastgenageld aan het kruis van Yeshua", "weggenomen", "slechts een schaduw", "een rudiment van de wereld", "iets dat verloren gaat met het te gebruiken"? Ik dacht van niet. Denk eraan, vergeet doctrines die in je geest opduiken die niet op een lijn zijn met wat je net hebt gelezen. Baseer je antwoorden op wat de Bijbel zegt over Adonai's Torah. Baseer je antwoorden op de vraag over hoe een gelovige moet omgaan met Adonai's Torah, op de mentaliteit van David (zie de hele psalm 119), een man naar Adonai's hart.

VIII GELOVIGEN ONDER HET NIEUWE VERBOND GEHOORZAAMDEN DE TORAH IN PLAATS VAN DIE TE VERNIETIGEN

We moeten begrijpen hoe we op een goede manier kunnen omgaan met de Torah. Ofwel is de Torah geldig ofwel niet. Als heiden-christenen zijn we dikwijls dubbelhartig over de Torah. Aan de ene kant zeggen we dat de Bijbel ons leert tienden te geven. Maar onmiddellijk zegt iemand anders: "we zijn niet onder de wet, zijn we onder de genade". Wij zeggen: "Gij zult niet doden" is nog steeds geldig, maar omdat we niet onder de Wet (Torah) zijn moeten we de sabbat niet houden (onthoud, het houden van de sabbat is een van de Tien Geboden, net als "Gij zult niet doodslaan"). Hmm, klinkt een beetje verwarrend voor mij. Om ons te helpen de waarheid te vinden, laten we luisteren naar wat de Schrift te zeggen heeft over de geboden van de Torah. Werden de geboden van de Torah weggedaan toen Yeshua kwam, nadat Hij gestorven was, of toen Hij opgevaren was of wanneer u maar kiest? Is het Nieuwe Verbond de nieuwe "wet" van de genade voor christenen? Laat me iets uitleggen. Wanneer we uitspraken in het Nieuwe Verbond over Adonai's geboden of wetten lezen, is het een verwijzen naar de Nieuwe en Oude Verbondswetten. Vergeet niet dat toen de Nieuwe Verbondsschrijvers hun brieven, enz. schreven, er geen canon was van de Schriften van het Nieuwe Verbond. Er zijn wel aanwijzingen in het Nieuwe Verbond, dat Petrus een aantal brieven van Paulus erkende als Adonai-ingeademde geschriften. "Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder *Paulus* u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. ¹⁶Hij schrijft dit overigens *in alle brieven* waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. ***Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften.***"²⁴ Ik haal dit alleen aan om u te laten weten dat ik mij van dit feit bewust ben. Niettemin gingen vele jaren voorbij voordat sommige van de Nieuwe Verbondsgeschriften zelfs geschreven waren. Gedurende die tijd (letterlijk tientallen jaren) gebruikten de gelovigen onder het Nieuwe Verbond de Oude Verbondsgeschriften. Dat feit alleen al vertelt ons dat de Torah niet weggedaan is!

De volgende beweringen worden gemaakt om aan te tonen dat de Torah met haar geboden nog steeds geldig is en dat ze wordt gebruikt als de basis van hoop, gedrag en rechtvaardigheid in het Nieuwe Verbondsgeloof.

De Torah is de basis voor het Vernieuwde Verbond en moet gehoorzaamd worden - niet als de door Mozes geleverde wet geschreven in steen - maar als geleverd door Yeshua, *in genade en waarheid*. Zowel het Oude als het Nieuwe Verbond bewijzen dat het Nieuwe Verbond gewoon het Oude Verbond is dat vernieuwd is met betere beloften en een nadruk op de geest van de wet, in tegenstelling tot de letter van de wet.

²⁴ De Nieuwe Bijbelvertaling – 2 Petrus 3:15-16

Tenach (Oude Verbondsteksten)

- **Jeremia 31:31,33:** Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal... Maar dít is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven...²⁵
- **Ezechiël 36:26-27:** Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. ²⁷Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

Deze verzen laten duidelijk zien dat Adonai in het Nieuwe Verbond Zijn Torah zal schrijven in de harten en zielen van Zijn volk door Zijn Geest, precies wat de Heilige Geest (de Trooster) doet. De context laat zien dat het de Torah is, en geen principes van het Nieuwe Verbond. Dit is niet mijn interpretatie. Het is wat de tekst zegt. Hij gaat de Torah in de harten van de gelovigen van het Nieuwe Verbond schrijven! De enige vraag die nu overblijft is of we geloven wat Hij zegt of niet. De volgende Bijbelverzen tonen aan dat het de oorspronkelijke bedoeling was van Adonai om Zijn Torah in de harten en zielen van de Israëlieten te schrijven.

- **Deutronomium 6:6:** Wat ik u heden gebied, zal in uw hart zijn,²⁵
- **Deutronomium 11:18:** Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.²⁵

Nieuwe Verbondsbewijsteksten

- **Romeinen 7:14-26:** ...Want ik heb een vermaak in de wet Gods, naar den inwendigen mens...de wet mijns gemoeds...Ik zelf dien wel met het gemoed de wet Gods²⁶
- **Romeinen 13:8-10:** Wees elkaar niets schuldig, behalve liefde, want wie de ander liefheeft, heeft de gehele wet vervuld. ⁹Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ ¹⁰De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.

Door te wandelen in de liefde vervullen we de Torah. Let op, dit vers zegt niet dat wij ons niet moeten houden aan de Torah. Zij stelt dat als we wandelen in liefde we de Torah vervullen. Waarom moeten we de Torah vervullen? Omdat hij nog steeds geldig is!

²⁵ NBG-vertaling 1951

²⁶ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

- **Romeinen 2:5-16:** Doordat u zo hardleers bent en niet tot inkeer wilt komen, maakt u dat de straf waartoe God u veroordeelt op de dag dat hij zijn rechtvaardig vonnis uitspreekt en uitvoert, alleen maar zwaarder wordt. ⁶God beloont ieder mens naar zijn daden. ⁷Aan wie het goede doet en daarin volhardt, aan wie glorie, eer en onsterfelijkheid zoekt, schenkt hij het eeuwige leven. ⁸Maar wie handelt uit geldingsdrang, de waarheid niet eerbiedigt en zich laat leiden door onrecht, straft hij met zijn toorn en woede. ⁹Iedereen die het slechte doet wacht leed en ellende, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. ¹⁰Iedereen die het goede doet wacht glorie, eer en vrede, de Joden in de eerste plaats, maar ook de andere volken. ¹¹God maakt geen onderscheid. ¹²Allen die gezondigd hebben zonder de wet te kennen, zullen ook zonder de wet verloren gaan; en allen die gezondigd hebben terwijl ze de wet wel kennen, zullen door de wet worden veroordeeld. ¹³Niet wie de wet slechts aanhoort zal voor God rechtvaardig zijn, maar wie de wet naleeft. ¹⁴Wanneer namelijk heidenen, die de wet niet hebben, de wet van nature naleven, dan zijn ze zichzelf tot wet, ook al hebben ze hem niet. ¹⁵Ze bewijzen door hun daden dat wat de wet eist in hun hart geschreven staat; en hun geweten bevestigt dit, omdat ze zichzelf met hun gedachten beschuldigen of vrijpleiten. ¹⁶Dit alles zal blijken op de dag waarop, volgens het evangelie dat ik verkondig, God door Christus Jezus oordeelt over wat er in de mens verborgen is.
- **Openbaring 11:18-19:** De volken raasden in woede, maar nu laat u uw woede razen. De tijd is gekomen om een oordeel te vellen over de doden; en om uw dienaren, de profeten, te belonen, evenals de heiligen en degenen die, jong en oud, ontzag hebben voor uw naam; en ook om hen die de aarde vernietigen nu zelf te vernietigen.¹⁹ Toen ging Gods tempel in de hemel open en verscheen daar de ark van het verbond. Er volgden bliksemschichten, groot geraas, donderslagen, een aardbeving en zware hagel.

Hier zien we dat wanneer het tijd is om de heiligen te berechten (II Kor. 5:10; Rom. 14:10-12) en toorn te gieten over de goddelozen, de ark van het getuigenis wordt geopend in de hemel. Dat is nodig omdat *de Torah in de ark van het getuigenis wordt bewaard* en het de basis zal zijn van de beoordeling van de heiligen naargelang zij die hebben gehoorzaamd (alleen voor beloningen, geen redding). Verder zal het de basis vormen voor het gieten van Adonai's toorn op hen die het niet gehoorzaamd hebben.

Het Nieuwe Verbond geeft aan dat **de Torah** nog steeds gehoorzaamd moet worden in die zin dat ernaar verwezen wordt als **de basis (norm) voor Nieuwe Verbondsgedrag**.

Deutronomium 25:4 wordt aangehaald als basis voor het betalen van voorgangers en oudsten.

- **Deutronomium 25:4:** U mag een rund bij het dorsen niet muilkorven.
- **1 Korinthe 9:9-11:** want in de wet van Mozes staat: 'U mag een dorsend rund niet muilbanden.' Maar bekommert God zich dan om runderen? ¹⁰Of zegt hij dit om ons? Om ons natuurlijk, want het is ook om ons dat er staat: 'Een ploeger en

een dorser werken beiden in de hoop op een aandeel in de oogst.’¹¹ Als wij geestelijke zaken onder u hebben gezaaid, is het dan te veel gevraagd dat we materiële zaken van u oogsten? ¹²Als anderen hierop al aanspraak kunnen maken, kunnen wij het dan niet des te meer?

- **1 Timotheüs 5:17-18:** Oudsten die goed leiding geven moeten dubbel worden beloond, vooral degenen die zich veel moeite geven voor de prediking en het onderricht. ¹⁸De Schrift zegt immers: ‘U mag een dorsend rund niet milkorven’ en ‘De arbeider is zijn loon waard.’

Dit vers is een uitstekend voorbeeld van hoe de Torah nog steeds gehoorzaamd moet worden, niet als wetten geschreven in steen (want de Torah kwam door Mozes), maar als de wetten geschreven in onze harten (genade en waarheid zijn door Yeshua gekomen). Zo hebben we dus de **WAARHEID** (of de diepere spirituele betekenis die Adonai altijd in gedachten had) onthult, dat Adonai bezig was met erop toe te zien dat mensen hun juiste loon kregen, want het doel van alle geboden is om je naaste lief te hebben als jezelf.

Jesaja 52:11 wordt aangehaald als basis voor de blijvende afzondering van de wereld.

- **Jesaja 52:11:** Weg! Ga weg! Ga daar weg! Raak niets aan dat onrein is. Jullie die het heilige gerei van de HEER dragen, ga daar weg en blijf rein.
- **2 Korinthe 6:14-16:** Loop niet in een en hetzelfde span met ongelovigen. Wat is de verwantschap tussen gerechtigheid en wetteloosheid? Wat heeft licht met duisternis te maken? ¹⁵Waarom lijken Christus en Beliar op elkaar? Wat hebben een gelovige en een ongelovige gemeen? ¹⁶Wat heeft de tempel van God met afgoden te maken? Wijzelf zijn de tempel van de levende God, zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk...’

Deutronomium 19:15 en 17:6 worden aangehaald als basis voor het juist behandelen van beschuldigingen.

- **Deutronomium 17:6:** Op de verklaring van twee of drie getuigen zal de ter dood veroordeelde ter dood gebracht worden; op de verklaring van één getuige zal hij niet ter dood gebracht worden.²⁷
- **Mattheüs 18:16:** Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mede, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa.²⁷
- **2 Korinthe 13:1:** Dit is nu de derde maal, dat ik tot u kom: op de verklaring van twee getuigen of van drie zal iedere zaak vaststaan.²⁷
- **1 Timoteüs 5:19:** Gij moet geen klacht tegen een oudste aannemen, tenzij er twee of drie getuigen zijn.²⁸

Exodus 20:12 wordt aangehaald als basis voor kinderen om hun ouders te eren.

²⁷ NBG-vertaling 1951

- **Exodus 20:12:** Toon eerbied voor uw vader en uw moeder. Dan wordt u gezegend met een lang leven in het land dat de HEER, uw God, u geven zal.
- **Mattheüs 15:4:** Want God heeft gezegd: “Toon eerbied voor uw vader en moeder,” en ook: “Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden.”
- **Efeze 6:1-2:** Kinderen, wees gehoorzaam aan je ouders uit ontzag voor de Heer, want zo hoort het. ²‘Toon eerbied voor uw vader en moeder,’ dat is het eerste gebod waaraan een belofte verbonden is.

Leviticus 19:18 wordt aangehaald als basis voor het liefhebben van onze naasten.

- **Leviticus 19:18:** Gij zult niet wraakzuchtig en haatdragend zijn tegenover de kinderen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf: Ik ben de HEER.²⁸
- **Romeinen 13:9-10:** Want: ‘Pleeg geen overspel, pleeg geen moord, steel niet, zet uw zinnen niet op wat van een ander is’ – deze en alle andere geboden worden samengevat in deze ene uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’ ¹⁰De liefde berokkent uw naaste geen kwaad, dus de wet vindt zijn vervulling in de liefde.
- **Mattheüs 19:19:** ‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, ¹⁹toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’
- **Jakobus 2:8:** Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist.

Leviticus 11:44-45, 19:2, 20:7 en 20:26 worden aangehaald als basis om een heilig leven te leiden.

- **Leviticus 20:7:** Zorg ervoor dat jullie heilig zijn, en blijf heilig, want ik ben de HEER, jullie God.
- **1 Petrus 1:16:** Er staat immers geschreven: ‘Wees heilig, want ik ben heilig.’

Exodus 22:27 wordt aangehaald als basis om een leider niet tegen te spreken.

- **Exodus 22:27:** Je mag God niet lasteren en je mag de leiders van je volk niet vervloeken.
- **Handelingen 23:5:** Toen zei Paulus: ‘Ik wist niet, broeders, dat hij de hogepriester is. Er staat inderdaad geschreven: “Een leider van je volk mag je niet verwensen.”

Naar tal van verzen uit de Tenach wordt verwezen als basis om zich te onthouden van afgoderij, hoererij, verstikte dieren en bloed.

²⁸ NBG-vertaling 1951

- **Exodus 20:3-6:** Vereer naast mij geen andere goden. ⁴Maak geen godenbeelden, geen enkele afbeelding van iets dat in de hemel hier boven is of van iets beneden op de aarde of in het water onder de aarde. ⁵Kniel voor zulke beelden niet neer, vereer ze niet, want ik, de HEER, uw God, duld geen andere goden naast mij. Voor de schuld van de ouders laat ik de kinderen boeten, en ook het derde geslacht en het vierde, wanneer ze mij haten; ⁶maar als ze mij liefhebben en doen wat ik gebied, bewijs ik hun mijn liefde tot in het duizendste geslacht.
- **Handelingen 15:20:** maar hun aanschrijven, dat zij zich hebben te onthouden van wat door de afgoden bezoedeld is, van hoerij, van het verstikte en van bloed.²⁹
- **Handelingen 21:25:** Wat betreft de heidenen die het geloof hebben aanvaard, hen hebben we schriftelijk op de hoogte gesteld van onze beslissing dat ze zich in acht moeten nemen voor vlees dat bij de afgodendienst is gebruikt, voor bloed, voor vlees waar nog bloed in zit, en voor ontucht.⁷
- Zie ook Genesis 35:2; Exodus 20:23; 34:15; 20:14; Leviticus 20:10

Verzen uit het Nieuwe Verbond zeggen dat de Torah nog steeds geldig is.

- **Romeinen 3:31:** Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.
- **Romeinen 2:23:** U laat u voorstaan op de wet, maar onteert God door de wet te overtreden.
- **Romeinen 8:1-4:** Dus wie in Christus Jezus zijn, worden niet meer veroordeeld. ²De wet van de Geest die in Christus Jezus leven brengt, heeft u bevrijd van de wet van de zonde en de dood. ³Waartoe de wet niet in staat was, machteloos als hij was door de menselijke natuur, dat heeft God tot stand gebracht. Vanwege de zonde heeft hij zijn eigen Zoon als mens in dit zondige bestaan gestuurd; zo heeft hij in dit bestaan met de zonde afgerekend, ⁴opdat in ons wordt volbracht wat de wet van ons eist. Ons leven wordt immers niet langer beheerst door onze eigen natuur, maar door de Geest.

Romeinen 8 laat duidelijk zien dat de Torah nog steeds een rol in het leven van een gelovige speelt - niet als een middel van verlossing, maar als een morele en ethische leidraad, gehoorzaamd uit liefde voor Adonai en door de kracht die de Geest geeft. Dit is de vervulling van Jeremia 31:33-34 (een voorspelling over het Nieuwe Verbond). Met het zenden van zijn Zoon heeft Adonai als doel dat gelovigen in de mogelijkheid komen om de ware en volledige bedoelingen van de Torah volgens de Geest te belichamen. Hoe kan volledig aan de rechtvaardige eisen van de Torah worden voldaan? Door niet langer de zondige natuur de boventoon te laten voeren, maar door ons over te geven aan de leiding en de krachtgevende bediening van de Heilige Geest. Dat is genade!

²⁹ NBG-vertaling 1951

- **Mattheüs 23:1-3:** Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen ²en zei: ‘De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. ³Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden.
- **Mattheüs 5:17-19:** *Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.* ¹⁸*Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn.* ¹⁹*Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.*
- Mattheüs 5:17-19 is het meest belangrijke bijbelvers hier omdat het door Yeshua gesproken werd.
- **Mattheüs 19:16-19:** Nu kwam er iemand naar Jezus toe met de vraag: ‘Meester, wat voor goeds moet ik doen om het eeuwige leven te verwerven?’ ¹⁷Hij antwoordde: ‘Waarom vraag je me naar het goede? Er is er maar één die goed is. Als je het leven wilt binnengaan, houd je dan aan zijn geboden.’ ¹⁸‘Welke?’ vroeg hij. ‘Deze,’ antwoordde Jezus, ‘pleeg geen moord, pleeg geen overspel, steel niet, leg geen vals getuigenis af, ¹⁹toon eerbied voor uw vader en moeder, en ook: heb uw naaste lief als uzelf.’

Zoals ik al eerder vermeldde, is er niets in het Nieuwe Verbond, dat niet op de een of andere manier in de Torah werd onderwezen. Dit is verder bewijs dat de Torah niet werd afgeschaft. Bovendien onderbouwd het, het feit dat het Nieuwe het Oude (met de Geest) is. We kijken vaak naar de Bergrede als Nieuw Verbondsonderwijs. Doe je eigen studie en zie hoeveel verzen in de bergrede al onderwezen waren in de Torah. In de bergrede heeft Yeshua niet één keer het gezag van de geboden van de Torah ongeldig gemaakt in het leven van een Nieuwe Verbondsgelovige. In feite vermeldt Hij expliciet 1) dat hij *niet kwam om de geboden van de Torah te vernietigen*, 2) dat zolang de hemel en de aarde vergaat *niet het kleinste gedeelte van de Torah zou verdwijnen* en 3) dat degene die de **Torah** onderwijst groot zal zijn in het koninkrijk dat komt en dat een ieder die mensen leert om de **Torah** te breken of de **Torah** zelf breekt de kleinste zal zijn in het Koninkrijk dat komt. Bovendien, haalde Hij de hogere morele principes die **de Torah** leert aan.

Het merendeel van de verwarring over de vraag of wij nog steeds onder de Torah zijn draait om dingen die Paulus zei in sommige van zijn brieven. Alvorens hierop in te gaan, denk ik dat het juist is om ons te realiseren dat het onderwerp van hoe Nieuwe Verbondsgelovigen moeten omgaan met de Torah een van de meer gecompliceerde doctrines van de Schrift is. Yeshua zelf onderwees veel dingen die de Torah leken tegen te spreken. Bovendien, leek het soms alsof Hij de Torah niet volgde/leefde zoals geschreven was. Om elke twijfel weg te nemen over de vraag of Hij de Torah brak, verklaarde hij in Mat 5:17-19, dat Hij niet gekomen was om de Torah af te schaffen. Ik zeg u dat Paulus’ leer en acties net zo verwarrend waren als die van Yeshua. In

feite, verdedigde Paulus zich vele malen met woorden die vergelijkbaar zijn met die van Yeshua. Het was Petrus die ons eraan herinnert "Bedenk dat het geduld van onze Heer uw redding is. Dat heeft ook onze geliefde broeder Paulus u geschreven met de wijsheid die hem is geschonken. ¹⁶Hij schrijft dit overigens in alle brieven waarin hij dit onderwerp ter sprake brengt. Daarin staat een en ander dat moeilijk te begrijpen is en dat door onwetende en onstandvastige mensen, tot hun eigen ondergang, wordt verdraaid; dat doen ze trouwens ook met de overige geschriften."³⁰ Als Paulus echt leerde dat de Torah niet langer geldig is voor de Nieuwe Verbondsgelovige, dan moeten we in staat zijn om duidelijke uitspraken te vinden van hem die de geldigheid van de Torah verwerpen. Maar het tegenovergestelde is waar, door heel het Nieuwe Verbond *ontkent Paulus* categorisch de beschuldigingen dat hij *niet de Torah volgt!* Met andere woorden, als we niet langer onder de Torah zouden zijn en als Paulus dat zou onderwezen hebben, dan had hij *veel, heel veel mogelijkheden om dat te zeggen. Hij had de kwestie kunnen oplossen door te zeggen: "Ja, het is waar. We zijn niet langer onder de Torah."* In plaats daarvan, vinden we voortdurend dat Paulus het tegenovergestelde zegt, dat *hij zich houdt aan de Torah*. Paulus' acties (*onder de genade en de waarheid van het Nieuwe Verbond*) waren net zo verwarrend voor de *legalisten uit de eerste eeuw* zoals ze zijn voor ons, wij die de fout hebben gemaakt om *te kiezen voor genade, zonder de Torah van Adonai*.

Het is interessant op te merken dat de niet-gelovige Joden Paulus ervan beschuldigden dat hij Joden (die onder de heidenen woonden) onderwees om afvallig te worden, door hen te vertellen dat ze hun zonen niet moesten laten besnijden en niet de tradities te volgen. Vandaag zeggen heiden-christenen dat Paulus (gelovige heidenen) leerde, dat de Torah werd afgeschaft. Bepaal uit deze Schrift zelf of Paulus al dan niet dacht dat de Torah nog steeds geldig is voor alle gelovigen onder het Nieuwe Verbond. Beslis bovendien zelf of Paulus zelf al zijn dagen als een gelovige de Torah bleef volgen.

- Paulus ging de eed van Nazireër aan volgens **Handelingen 18:18**: Nadat Paulus nog geruime tijd bij de leerlingen had doorgebracht, nam hij afscheid en vertrok per schip naar Syrië, samen met Priscilla en Aquila. Voor zijn vertrek had hij in Kenchreeën zijn hoofd laten kaalscheren, omdat hij aan een gelofte gebonden was.
- Paulus bleef een Farizeër, zie **Handelingen 23:6**: Paulus wist dat het Sanhedrin deels uit sadduceeën bestond en deels uit farizeeën, en daarom riep hij hun toe: 'Broeders, ik ben een farizeeër uit een geslacht van farizeeën, en ik sta hier terecht omwille van de verwachting dat de doden zullen opstaan!'
- Paulus moedigde de gelovigen uit Korinthe aan om deel te nemen aan het Pesach feest in **1 Korinthe 5:7-8**: Doet het oude zuurdeeg weg, opdat gij een vers deeg moogt zijn; gij zijt immers ongezuurd. Want ook ons pesachlam is geslacht: Christus. 8Laten wij derhalve feest vieren, niet met oud zuurdeeg, noch met zuurdeeg van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.³¹

³⁰ De Nieuwe Bijbelvertaling – 2 Petrus 3:15-16

³¹ NBG-vertaling 1951

- **Handelingen 24:14-16:** Maar wel wil ik hier verklaren dat ik overeenkomstig de Weg, die zij een sekte noemen, de God van onze voorouders dien en dat *ik geloof in alles wat in de Wet en de Profeten geschreven staat*,¹⁵ en evenals mijn aanklagers hoop en verwacht ik dat God zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen uit de dood zal doen opstaan.¹⁶ Daarom tracht ook ik steeds mijn geweten zuiver te houden tegenover God en de mensen.
- **Handelingen 21:24:** Neem hen met je mee, laat je samen met hen reinigen en betaal voor hen de kosten van de offers, waarna ze hun haar kunnen laten afscheren. *Dan zal iedereen inzien dat de verhalen die over jou worden verteld onwaar zijn, en dat ook jij doet wat de wet voorschrijft.*
- **Handelingen 28:17:** Na drie dagen riep hij de Joodse leiders bij zich. Toen ze bijeengekomen waren, zei hij tegen hen: ‘Broeders, *ofschoon ik ons volk niets heb misdaan en de gebruiken van onze voorouders niet heb geschonden*, ben ik door de Joden in Jeruzalem gevangengenomen en uitgeleverd aan de Romeinen,
- **Handelingen 25:8:** Paulus voerde tot zijn verdediging aan: ‘*Ik heb geen enkel misdrijf gepleegd, niet tegen de Joodse wet, niet tegen de tempel en niet tegen de keizer!*’
- Aangezien Paulus stelde dat "...Het is volkomen onbelangrijk of men wel of niet besneden is..."³² hoe kan hij dan zeggen, zoals hierboven vermeld, dat hij niets gedaan heeft tegen "onze mensen of tegen de gewoonten van onze voorouders"? Immers, de Torah verklaart dat iemand die niet besneden was zou worden afgesneden. Is hij verward? Ik zal later laten zien hoe zijn uitspraken in overeenstemming zijn met de Torah. Hou er voor nu rekening mee dat Paulus alleen de heidenen vertelde om zich niet te besnijden. Hij heeft nooit de Joden verteld zich niet te laten besnijden.

We hebben gezien dat Paulus de Torah steeds in acht bleef nemen. Blevেন de andere heiligen onder het Nieuwe Verbond ook de Torah gehoorzamen?

- **Handelingen 21:17-21:** Bij onze aankomst in Jeruzalem ontvingen de gelovigen ons gastvrij.¹⁸ De volgende dag ging Paulus met ons naar Jakobus, bij wie alle oudsten waren samengekomen.¹⁹ Nadat Paulus hen begroet had, vertelde hij tot in bijzonderheden wat God door zijn verkondigingswerk onder de heidenen tot stand had gebracht.²⁰ Toen ze dat hoorden, prezen en eerden ze God en zeiden: ‘*Je hebt kunnen zien, broeder, dat ook vele duizenden (letterlijk tienduizenden) Joden het geloof hebben aanvaard, en allen leven vol overtuiging volgens de wet.* (Realiseer je dat we in Handelingen 21 meer dan 20 jaar na Yeshuas dood zijn.)
- **Handelingen 22:2-16:** Daar kwam een zekere *Ananias* naar me toe, *een man die de wet trouw naleefde* en bij alle Joodse inwoners van de stad in hoog aanzien stond.
- De Schriften zeggen dat de Torah (met inbegrip van de feestdagen en de sabbat) bindend zal zijn in het millennium. Waarom zou de Torah worden afgeschaft

³² De Nieuwe Bijbelvertaling – 1 Korinthe 7:17

tijdens de tijd van de gemeente alleen om hersteld te worden tijdens het millennium?

- **Zacharia 14:16-19:** De overlevenden van de volken die Jeruzalem hebben belaagd, zullen dan jaarlijks naar de stad komen om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren en het Loofhuttenfeest te vieren.¹⁷ En is er op aarde een volk dat niet naar Jeruzalem komt om de HEER van de hemelse machten als koning te vereren, dan zal er in dat land geen regen vallen.¹⁸ Ook Egypte zal, wanneer zijn volk niet naar Jeruzalem komt, stellig worden getroffen door deze plaag, waarmee de HEER de volken straft die het Loofhuttenfeest niet komen vieren.¹⁹ Dat zal de straf zijn voor Egypte en de andere volken die niet deelnemen aan het Loofhuttenfeest.
- **Jesaja 66:22-23:** Zoals de nieuwe hemel en de nieuwe aarde die ik maak zullen voortbestaan – spreekt de HEER –, zo zullen jullie naam en jullie nageslacht voortbestaan.²³ Elke nieuwemaan en elke sabbat opnieuw zal alles wat leeft hierheen komen om zich voor mij neer te buigen – zegt de HEER.
- **Jesaja 2:3:** en vele natiën zullen optrekken en zeggen: Komt, laten wij opgaan naar de berg des HEREN, naar het huis van de God Jakobs, opdat Hij ons lere aangaande zijn wegen en opdat wij zijn paden bewandelen. Want uit Sion zal de wet uitgaan en des HEREN woord uit Jeruzalem.³³

³³ NBG-vertaling 1951

IX HET IS DE BEDIENING VAN DE GEEST VS DE LETTER, NIET WET VS GENADE

Het Nieuwe Verbond is niet nieuw in die zin dat het een verbond is apart van/zonder de Torah. Het is "nieuw" op deze manier: in plaats van Adonai die ons Zijn Torah geeft geschreven in stenen tafelen, schrijft hij persoonlijk Zijn Torah in onze harten met Zijn Geest. Als men een overzicht maakt van de doelen van de Torah en de noodzaak van een nieuw verbond, moet de vraag rijzen: Waarom was een Nieuw Verbond nodig? Het woord van Adonai vertelt ons waarom een Nieuw Verbond noodzakelijk was. Het probleem was niet de Torah. De schrijver van de brief aan de Hebreëen stelt expliciet dat het "probleem" met de Torah was dat de mensen het niet gehoorzaamden.

- **Hebreëen 8:7:** Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. 8 Maar God berispt zijn volk...³⁴

In Romeinen hoofdstuk 7 begint Paulus uit te leggen hoe de Torah, door te wijzen op de zonde, de zonde in ons levend maakte, en dus, de dood bracht. Hij stelt herhaaldelijk dat de Torah zelf niet zondig was toen het "zonde opwekte" in de mensen. Zoals in Hebreëen 8:7, toont Paulus dat het probleem niet de Torah is, maar de mensen die weigerden te gehoorzamen!

- **Romeinen 7:5-13:** Toen we ons nog lieten leiden door onze eigen wil, werd ons bestaan beheerst door zondige hartstochten die de wet in ons opriep en droeg het alleen vrucht voor de dood. ⁶We waren aan de wet geketend, maar nu zijn we bevrijd; we zijn dood voor de wet, zodat we niet meer de oude orde van de wet dienen, maar de nieuwe orde van de Geest. ⁷Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: 'Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.' ⁸Maar de zonde heeft van het gebod gebruikgemaakt om begeerten in mij op te wekken, want zonder de wet is de zonde krachteloos. ⁹Eens leefde ik zonder de wet, maar door de komst van het gebod kwam de zonde tot leven ¹⁰en daardoor stierf ik. Het gebod, dat tot leven had moeten leiden, bleek juist tot mijn dood te leiden. ¹¹De zonde heeft gebruikgemaakt van het gebod: ze heeft mij misleid en mij door het gebod gedood. ¹²Kortom, de wet zelf is heilig en de geboden zijn heilig, rechtvaardig en goed. ¹³Is het dan het goede dat mij heeft gedood? Natuurlijk niet, het is de zonde. Maar om mij te doden heeft ze van het goede gebruikgemaakt; alleen zo kon duidelijk worden wat de zonde is. Door het gebod te gebruiken laat de zonde zien hoe verderfelijk ze is.

³⁴ de NIV zegt: For if there had been nothing wrong with that first covenant, no place would have been sought for another. 8 *But God found fault with the people...*

Laten we nu weer gebruik maken van ons geestelijk gezond verstand. We hebben een gebroken verbond. Er is geen probleem met Adonai's kant van de overeenkomst (Zijn Torah). Er is een probleem met de mensen met wie het verbond werd gemaakt (vanwege de zonde bleven ze het breken). Om het verbond te laten slagen, wat verander je - de Torah of de mensen. Het lijkt mij dat je het gedeelte dat het probleem is gaat veranderen: **DE MENSEN!** Dat is precies wat Adonai gedaan heeft! Romeinen 8 leert ons dat de bediening van de Heilige Geest is om ons te bevrijden van de wet der zonde en dood, niet van de Torah van Adonai. Het was de wet van de zonde en de dood die ervoor zorgde dat we de Torah braken. Omdat de mensen zich niet hielden aan de geboden van de Torah, die werden geschreven in steen, heeft hij nu 1) ze in onze harten geschreven en 2) ons in staat gesteld om te gehoorzamen door de kracht van Zijn Geest. Dit zijn de twee functies van de Heilige Geest. Vergeet niet dat de heiligen in de Tenach niet de Heilige Geest in zich hadden om hen kracht hiervoor te geven. In de Tenach werd de Heilige Geest alleen gegeven aan leiders en profeten om kracht voor een bepaalde bediening te krijgen. De persoonlijke inwoning van de Geest voor alle gelovigen was gereserveerd voor het Nieuwe Verbond.

Hieronder enkele voorbeelden uit de Tenach, waaruit blijkt dat het Nieuwe Verbond inhoudt dat Adonai Zijn Torah (NIET "Nieuwe Verbondsprincipes") in onze harten schrijft.

- **Jeremia 31:31-34:** Zie, de dagen komen, luidt het woord des HEREN, dat Ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. ³²Niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders gesloten heb ten dage dat Ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden: mijn verbond, dat zij verbroken hebben, hoewel Ik heer over hen ben, luidt het woord des HEREN. ³³Maar dit is het verbond, dat Ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des HEREN: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven, Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen Mij tot een volk zijn. ³⁴Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen, van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des HEREN, want Ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken.³⁵
- **Ezechiël 36:26-27:** Ik zal jullie een nieuw hart en een nieuwe geest geven, ik zal je versteende hart uit je lichaam halen en je er een levend hart voor in de plaats geven. ²⁷Ik zal jullie mijn geest geven en zorgen dat jullie volgens mijn wetten leven en mijn regels in acht nemen.

Uit de context van deze verzen blijkt duidelijk dat het Nieuwe Verbond de bediening inhoudt van de Heilige Geest die de Torah zal schrijven in de harten en zielen van de Nieuwe Verbondsgelovigen!

³⁵ NBG-vertaling 1951

Voorbeelden uit het Nieuwe Verbond tonen dat het Nieuwe Verbond inhoudt dat Adonai Zijn Torah in onze harten zal schrijven.

- **Hebreeën 8:6-11:** Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften. ⁷Zou het eerste verbond zonder gebreken zijn geweest, dan zou er geen tweede voor in de plaats hebben hoeven komen. ⁸*Maar God berispt zijn volk* met de woorden: ‘De dag zal komen – spreekt de Heer – dat ik een nieuw verbond zal sluiten met het volk van Israël en met het volk van Juda. ⁹Niet een verbond zoals ik dat sloot met hun voorouders toen ik hen bij de hand nam om hen weg te leiden uit Egypte, want aan dat verbond zijn ze niet trouw gebleven. Daarom heb ik mijn handen van hen afgetrokken – spreekt de Heer. ¹⁰Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met het volk van Israël zal sluiten – spreekt de Heer: In hun verstand zal ik mijn wetten leggen en in hun hart zal ik ze neerschrijven. Dan zal ik hun God zijn en zij zullen mijn volk zijn. ¹¹Volksgenoten zullen elkaar niet meer hoeven te onderwijzen, men zal elkaar niet meer hoeven te zeggen: “Ken de Heer!”, want allen zullen mij kennen, van klein tot groot.
- **Romeinen 7:6:** maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter.³⁶

Het is de bediening van de Heilige Geest om de Torah van Adonai te schrijven in het hart van het Nieuwe Verbondsgelovigen. Heiligen (als geheel) in de Tenach hadden niet de Heilige Geest zoals we die nu hebben. Zij waren niet gedoopt in de Heilige Geest. Alleen het leiderschap had de geest die op hen rustte voor hun bediening.

- **Numeri 11:17-29:** Doch Mozes zeide tot hem: Wilt gij voor mij ijveren? och, ware het gehele volk des HEREN profeten, doordat de HERE zijn Geest op hen gawe!³⁷

Het Nieuwe Verbond leert dat "De belofte van de Vader" gegeven aan Abraham in de Torah niet beperkt bleef tot de redding door het geloof in de Messias. In feite was het de belofte voor de uitstorting van de Geest in het leven van al Adonai's volgelingen.

- De belofte werd gegeven in **Genesis 12:1-3:** De HEERE nu had tot Abram gezegd: Ga gij uit uw land, en uit uw maagschap, en uit uws vaders huis, naar het land, dat Ik u wijzen zal. ²En Ik zal u tot een groot volk maken, en u zegenen, en uw naam groot maken; en wees een zegen! ³En Ik zal zegenen, die u zegenen, en vervloeken, die u vloekt; en in u zullen alle geslachten des aardrijks gezegend worden.³⁷
- Paulus zegt dat de belofte van Genesis 12:1-3 over de gave van de Heilige Geest gaat. **Galaten 3:14:** Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen

³⁶ NBG-vertaling 1951

³⁷ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.³⁸

- Ook Johannes de Doper en Yeshua refereerden naar de belofte van de Heilige Geest...
 - **Mattheüs 3:11:** Ik doop jullie met water ten teken van jullie nieuwe leven, maar na mij komt iemand die meer vermag dan ik; ik ben zelfs niet goed genoeg om zijn sandalen voor hem te dragen. Hij zal jullie dopen met de heilige Geest en met vuur;
 - **Johannes 7:38-39:** Wie in Mij gelooft, gelijk de Schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. ³⁹Dit zeide Hij van de Geest, welke zij, die tot geloof in Hem kwamen, ontvangen zouden; want de Geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijkt was.³⁸
 - **Handelingen 1:8:** maar gij zult kracht ontvangen, wanneer de heilige Geest over u komt, en gij zult mijn getuigen zijn te Jeruzalem en in geheel Judea en Samaria en tot het uiterste der aarde.³⁸
 - **Lukas 24:48-49:** Gij zijt getuigen van deze dingen. ⁴⁹En zie, Ik doe de belofte mijns Vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge.³⁸

Het Nieuwe Verbond leert ons dat het doel van het Heilige Geest is om ons te onderwijzen.

- **Johannes 16:12-13:** Nog vele dingen heb Ik u te zeggen, doch gij kunt die nu niet dragen. ¹³Maar wanneer Die zal gekomen zijn, namelijk de Geest der waarheid, Hij zal u in al de waarheid leiden;³⁹
- **1 Johannes 2:20:** Doch gij hebt de zalving van den Heilige, en gij weet alle dingen.³⁹
- **1 Johannes 2:27:** Wat uzelf betreft: de zalving die u van hem ontvangen hebt is blijvend, u hebt geen leraar nodig. Zijn zalving leert u alles naar waarheid, zonder bedrog. Blijf daarom in hem, zoals zijn zalving u geleerd heeft.
 - De verbinding tussen de stellingen "u hebt geen leraar nodig" in 1 Johannes 2:27 en "Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren: Kent de HERE: want zij allen zullen Mij kennen" uit Jeremia 31 is een duidelijke verwijzing naar het feit dat het de bediening van de Heilige Geest is om de Torah van Adonai in onze harten te schrijven.

De bediening van de Geest is om ons de kracht te geven om te gehoorzamen.

- **Romeinen 8:2:** Want de wet van de Geest des levens heeft u in Christus Jezus vrijgemaakt, van de wet der zonde en des doods.³⁸
- **Romeinen 8:11-14:** En indien de Geest van Hem, die Jezus uit de doden heeft opgewekt, in u woont, dan zal Hij, die Christus Jezus uit de doden opgewekt heeft, ook uw sterfelijke lichamen levend maken door zijn Geest, die in u woont.
¹²Derhalve, broeders, zijn wij schuldenaars, maar niet van het vlees, om naar

³⁸ NBG-vertaling 1951

³⁹ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

het vlees te leven. ¹³Want indien gij naar het vlees leeft, zult gij sterven; maar indien gij *door de Geest de werkingen des lichaams doodt*, zult gij leven. ¹⁴Want allen, die door de Geest Gods geleid worden, zijn zonen Gods.⁴⁰

Hebreeën 8:6b leert dat het Nieuwe Verbond is gegeven als Torah. Vraagt u zich af waar uw Bijbel dat zegt? U zult het niet vinden omdat de meeste vertalingen dit vers onjuist vertalen. Waarom, misschien omdat de meeste vertalers geloven dat de Christenen "vrij van de wet" zijn? Dit is een voorbeeld van hoe onjuiste theologie een vertaling kan beïnvloeden.

Acroniemen voor gebruikte bijbelvertalingen:

- De Nieuwe Bijbelvertaling (NBV)
- Statenvertaling (Jongbloed-editie) (SV-J)
- NBG-vertaling 1951 (NBG)
- Willibordvertaling 1995 (WV)
- Groot Nieuws Bijbel 1996 (GNB)
- Complete Jewish Bible (CJB)
- Complete Jewish Bible letterlijk vertaald naar het Nederlands (CJB*)

Laten we eerst naar enkele vertalingen van Hebreeën 8:6 kijken

- NBV – Maar Jezus is dus aangesteld voor een eerbiedwaardiger dienst, in die zin dat *hij bemiddelaar is van een beter verbond, dat zijn wettelijke grondslag heeft gekregen in betere beloften.*
- SV-J – En nu heeft Hij zoveel uitnemender bediening gekregen, *als Hij ook eens beteren verbonds Middelaar is, hetwelk in betere beloftenissen bevestigd is.*
- NBG – Nu echter heeft Hij een zoveel verhevener dienst verkregen, als *Hij de middelaar is van een beter verbond, waarvan de rechtskracht op betere beloften berust.*
- WV – In feite echter is de bediening die Jezus gekregen heeft veel verhevener, *zoals ook het verbond waarvan Hij de middelaar is beter is, omdat het op betere beloften berust.*
- GNB – Maar het priesterlijke werk dat Jezus is toegewezen, is veel verhevener, zoals ook *het verbond dat door zijn bemiddeling gesloten werd, beter is, omdat het op betere beloften berust.*
- CJB – But now the work Yeshua has been given to do is far superior to theirs, just as the covenant he mediates is better. *For this covenant has been given as Torah on the basis of better promises.*
- CJB* – Maar nu is het werk dat aan Yeshua is gegeven om te doen ver boven het hunne, juist zoals het verbond dat hij tot stand brengt beter is. *Want dit verbond is gegeven als Torah op basis van betere beloftes.*

⁴⁰ NBG-vertaling 1951

In de SV-J passage hierboven is het Griekse woord "nenometheteai" vertaald als "bevestigd". Dit Griekse woord is een samenstelling van "nomos" en "tithemi". "tithemi" betekend "leggen, plaatsen, zetten, maken". Zoals ik al eerder aangegeven heb, betekent het woord nomos "wet" in het algemeen, maar Torah wanneer de context vereist om deze interpretatie te maken. In een niet-Joodse context zou dit betekenen "om wetten te maken", dwz om wetten uit te vaardigen. Echter, in een Joodse context, en in het bijzonder in het boek aan de Hebreëen, moet nomos worden vertaald als Torah. Andere samengestelde woorden in verband met nomos worden gebruikt in het Nieuwe Verbond en zij verwijzen altijd naar de Torah.

- **Jakobus 4:12:** Er is maar één wetgever en rechter: hij die bij machte is te redden of in het verderf te storten.

Het Griekse woord vertaald als "wetgever" is "nomothetes." Ook dit is een samengesteld woord van nomos. Het vers toont duidelijk aan dat Adonai degene is die de Torah geeft. De context laat zien dat Jakobus niet praat over de menselijke wet, maar over de Torah.

- **Romeinen 9:4:** hunner is de aanneming tot zonen en de heerlijkheid en de verbonden en de wetgeving en de erediens⁴¹

Het Griekse woord vertaald als "wetgeving" is "nomothesia." Ook dit is een samengesteld woord van nomos. Deze uitdrukking "het ontvangende/geven van de wet" duidelij⁴² spreekt over het geven van een wet aan Israël. Uit de context blijkt dat Paulus niet spreekt over de menselijke wet, maar Torah. In feite, volgens David Stern:

In de Septuagint wordt het woord 'nomothetein' dat in ons vers in de actieve vorm staat, meer dan 10 maal gebruikt in de betekenis van 'instructies geven' en de context impliceert altijd 'instructies in de Torah' (en tegelij⁴² wordt hier geïmpliceerd dat instructies in de Torah niet alleen de 'legale component' omvatten maar de volledige breedte van Gods 'onderwijs' - de letterlijke vertaling van Torah.)⁴²

Het oorspronkelijke woord dat we begonnen te bekijken, *nenomothetetai* wordt op één andere plaats in het Nieuwe Verbond gebruikt. Het wordt gebruikt in Hebreeën 7:11. Ik zal een lijst van elke vertaling voor jou maken. Lees hoe dit woord vertaald werd in Hebreeën 8:6 hierboven en stel dan vast hoe het hieronder vertaald is.

- NBV – Had het Levitische priesterschap – dat de basis vormde voor de wet die het volk ontving – de volmaaktheid gebracht, dan zou het niet nodig zijn geweest dat er een andere priester werd aangesteld, die was zoals Melchisedek, en niet zoals Aäron.
- SV-J – Indien dan nu de volkomenheid door het Levietische priesterschap ware (want onder hetzelfde heeft het volk de wet ontvangen), wat nood was het nog,

⁴¹ NBG-vertaling 1951 / wetgeving wordt in de NIV weergegeven als the receiving of the law

⁴² David Stern, Jewish New Testament Commentary

dat een ander priester naar de ordening van Melchizédek zou opstaan, en die niet zou gezegd worden te zijn naar de ordening van Aäron?

- NBG – Indien nu het Levitische priesterschap het volmaakte gebracht had, immers, daaronder heeft het volk de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig, dat een andere priester naar de ordening van Melchisedek opstond, van wie niet gezegd werd, dat hij naar de ordening van Aäron is?
- WV – Wanneer de volmaaktheid was gekomen door het Levitische priesterschap – en op deze basis heeft het volk toch de wet ontvangen – waarom was het dan nog nodig dat er een andere priester zou komen, een priester op de wijze van Melchisedek en niet op de wijze van Aäron?
- GNB – Als nu het Levitische priesterschap – waarop de wet van het volk Israël berustte – volmaaktheid had gebracht, waarom moest er dan nog een andere priester worden aangesteld, een priester als Melchisedek en niet een opvolger van Aäron?

Merk op hoe elke vertaler verklaard dat de mensen " de wet ontvangen hadden ", of "de wet berustte", de voor de hand liggende implicatie is de wet in de zin van Torah. Ik heb een vraag. Waarom werd Hebreeën 8:6 niet vertaald als "het Nieuwe Verbond werd gegeven als wet"? Kan onjuiste theologie en eeuwen van antisemitisme in de Kerk de boosdoener zijn? Ik denk persoonlijk dat de vertalers niet de duidelijke betekenis konden vertalen omdat hun theologie het niet toestond. Het antisemitisme, dat begon met de kerkvaders als een kleine hoeveelheid zuurdesem heeft zich helemaal door het deeg verspreid. Ik bid dat Adonai de ogen van iedereen die dit leest zou openen, zoals mijn ogen werden geopend toen ik werd geconfronteerd met Zijn waarheid.

De uitspraak "het Nieuwe Verbond is gegeven als Torah", heeft vergaande gevolgen. Het Nieuwe Verbond, dat de Torah (Oude Verbond) is, maar 1) vernieuwd en 2) geschreven in onze harten door de Geest, die helpt de Torah te vervullen zoals Yeshua zei dat Hij kwam om te doen (Matteüs 5:17-19). Het betekent dat de niet-Messiaanse Joden ongehoorzaam zijn door niet te geloven in hun Messias. Bovendien, betekent het dat wij heiden-christenen geënt zijn op de olijfbom Israël en opgeroepen worden om de Torah na te leven. Ja! De Torah naleven, niet zoals onder het Oude Verbond, maar in het kader van het hernieuwde Verbond!

X DE RELATIE TUSSEN DE TORAH, GELOOF EN RECHTVAARDIGING

Voordat we de passages gaan behandelen die blijkbaar negatieve eigenschappen toekennen aan de Torah en de werken van de wet, is het belangrijk om te zien hoe het Oude en het Nieuwe Verbond de relatie tussen de Thora, werken van de wet, de rechtvaardiging en geloof beschrijven. Bovendien kan je als je wilt snel sectie VII herbekijken, waaruit ondubbelzinnig gebleken is dat de Torah eeuwig en volmaakt is. Dit is belangrijk omdat de verzen die schijnbaar negatieve eigenschappen toe kennen aan de Torah moeten uitgelegd worden in het licht van het overweldigende aantal verzen dat de absolute eeuwigheid en perfectie van de Torah aantoont. De huidige vertalingen laten schijnbare tegenstellingen zien tussen de Torah en het Nieuwe Verbond van "genade", net zoals er schijnbare tegenstellingen waren over de vraag of we al dan niet gered worden door genade of geloof. In plaats van kiezen tussen de ene of de andere, moeten we 1) de context onderzoeken en 2) interpretaties maken die gebaseerd zijn op wat de hele Bijbel te zeggen heeft over het onderwerp.

Zowel in het Oude als in het Nieuwe Verbond wordt het doel van de Torah gedefinieerd. Het is belangrijk om te begrijpen waarom de Torah gegeven werd. Misschien zal dit ons helpen om er beter mee om te kunnen gaan. De Torah werd gegeven aan het Joodse volk om hen bewust te maken van hun zonden, zodat zij met blijdschap de vergeving in Messias in ontvangst zouden nemen.

De Torah werd geïntroduceerd om ons te leren wat zonde is:

- **Romeinen 7:7:** Moeten we nu vaststellen dat de wet hetzelfde is als de zonde? Absoluut niet. Ik ben me echter pas door de wet bewust geworden van de zonde. Ik zou immers niet weten wat begeerte was als de wet niet zei: ‘Zet uw zinnen niet op wat van een ander is.’
- **Romeinen 3:20:** Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij de wet naleeft, want juist de wet leert ons de zonde kennen.

De Torah werd toegevoegd om ons te leren om onze naaste lief te hebben:

- **Galaten 5:14:** want de hele wet is vervuld in één uitspraak: ‘Heb uw naaste lief als uzelf.’

De Torah werd toegevoegd om de zonde te beperken:

- **Galaten 3:19:** Waartoe dient dan de wet? Om de overtredingen te doen blijken is zij erbij gevoegd, totdat het zaad zou komen, waarop de belofte sloeg, en zij is op last van (God) door engelen in de hand van een middelaar gegeven.⁴³

⁴³ NBG-vertaling 1951

Zowel in het Oude Verbond als in het Nieuwe Verbond staat dat de rechtvaardiging en de toerekening van de gerechtigheid van een individu (een Oude Verbondsgelovige evenals een Nieuwe Verbondsgelovige) gebaseerd is op het geloof en niet op werken.

- **Genesis 15:4-6:** En zie, het woord des HEREN kwam tot hem: Deze zal uw erfgenaam niet zijn, maar uw lijfelijke zoon, die zal uw erfgenaam zijn. ⁵Toen leidde Hij hem naar buiten, en zeide: Zie toch op naar de hemel en tel de sterren, indien gij ze tellen kunt; en Hij zeide tot hem: Zo zal uw nageslacht zijn. ⁶En hij geloofde in de HERE, en Hij rekende het hem toe als gerechtigheid.⁴⁴
- **Habakuk 2:4:** ...maar de rechtvaardige zal door zijn geloof leven...⁴⁴
- **Romeinen 4:4-8:** Nu wordt hem die werkt, het loon niet toegerekend uit genade, maar krachtens verplichting. ⁵Hem echter, die niet werkt, maar zijn geloof vestigt op Hem, die de goddeloze rechtvaardigt, wordt zijn geloof gerekend tot gerechtigheid, ⁶gelijk ook David de mens zalig spreekt, aan wie God gerechtigheid toerekent zonder werken: ⁷Zalig zij, wier ongerechtigheden vergeven en wier zonden bedekt zijn. ⁸Zalig de man, wiens zonde de Here geenszins zal toerekenen.⁴⁴ (Psalm 32:1-2)
- **Galaten 2:15-16:** Hoewel wij Joden van geboorte zijn en geen zondaars uit andere volken, ¹⁶weten we dat niemand als rechtvaardige wordt aangenomen door de wet na te leven, maar door het geloof in Yeshua de Messias. Ook wij zijn tot geloof in Yeshua de Messias gekomen om daardoor, en niet door de wet, rechtvaardig te worden, want niemand wordt rechtvaardig door de wet na te leven.
- **Romeinen 3:28:** Want wij zijn van oordeel, dat de mens door geloof gerechtvaardigd wordt, zonder werken der wet.⁴⁴

Zoals je kunt zien verklaren zowel het Oude als het Nieuwe Verbond duidelijk dat de mens gerechtvaardigd wordt en gerechtigheid toegerekend wordt door het geloof. De Torah heeft nooit gesteld dat mensen gerechtvaardigd werden door de werken van de Torah (zonder het geloof). En dat is de sleutel, zonder het geloof. Het moet duidelijk zijn dat werken gedaan zonder geloof (vertrouwen op Adonai) werken zijn gedaan in eigengerechtigheid.

Zowel het Oude Verbond als het Nieuwe Verbond leren dat de rechtvaardiging, vergeving van zonden en de toerekening van gerechtigheid van een individu (een Oude Verbondsgelovige evenals een Nieuw Verbondsgelovige) gebaseerd is op het ontvangen van genade. Als heiden-christenen, geloven de meesten van ons dat we "niet langer onder de wet" zijn, maar "onder de genade", alsof genade een Nieuw Verbondsfenomeen is. Een deel van de verwarring komt uit Romeinen 6:14, dit zal ik later behandelen. Meer verwarring wordt veroorzaakt door het niet begrijpen van Johannes 1:17.

⁴⁴ NBG-vertaling 1951

- **Johannes 1:16-18:** Immers uit zijn volheid hebben wij allen ontvangen zelfs genade op genade; ¹⁷want de wet is door Mozes gegeven, de genade en de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen. ¹⁸Niemand heeft ooit God gezien; de eniggeboren Zoon, die aan de boezem des Vaders is, die heeft Hem doen kennen.⁴⁵

De NBV vertaald vers 17b als "Maar, goedheid en waarheid zijn met..." Het woord "maar" kan niet terug gevonden worden in de Griekse grondtekst en is door de vertalers toegevoegd. Dit kan in sommige vertalingen gezien worden doordat dit woord cursief gedrukt staat.

We hebben al naar verzen gekeken die unaniem verklaren dat de Torah heilig, rechtvaardig, goed, eeuwig en volmaakt is. In feite, de Torah getuigt van en wijst de weg naar Yeshua. Dus waarom zou(den) de vertaler(s) de behoefte voelen om het woord "maar" toe te voegen zodat het lijkt alsof de Torah minderwaardig is en zonder genade en waarheid? Dit is het gevolg van het negatieve beeld van de Torah, dat zij inferieur was aan het Nieuwe Verbond. De Torah, de genade en de waarheid zijn allemaal van Adonai en zijn allemaal goed.

Romeinen 3:22-26 zal ons helpen bepalen of genade een Nieuw Verbondsconcept los van het Oude Verbond is of niet.

- **Romeinen 3:22-26:** en wel gerechtigheid Gods door het geloof in [Yeshua] de Messias, voor allen, die geloven; want er is geen onderscheid. ²³Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid Gods, ²⁴en worden *om niet gerechtvaardigd uit zijn genade*, door de verlossing in Yeshua de Messias. ²⁵Hem heeft God voorgesteld als zoenmiddel door het geloof, in zijn bloed, *om zijn rechtvaardigheid te tonen*, daar Hij *de zonden, die tevoren* onder de verdraagzaamheid Gods *gepleegd waren* (d.w.z. onder het Oude Verbond), had laten worden – ²⁶om zijn rechtvaardigheid te tonen, in de tegenwoordige tijd, zodat Hijzelf rechtvaardig is, ook als Hij hem rechtvaardigt, die uit het geloof in Jezus is.⁴⁵

Dit vers toont duidelijk aan dat de belangrijkste "genade" die we kunnen ontvangen, geschonken was aan "allen", zowel de Oude als de Nieuwe Verbondsheiligen. Het offer van Yeshua is de basis waarop Adonai zowel de heiligen uit het Oude Verbond als de heiligen uit het Nieuwe Verbond gerechtvaardigd heeft. Genade voor redding en rechtvaardiging is niet een concept uit het Nieuwe Verbond. Het wordt ook teruggevonden in het Oude Verbond. De aanwezigheid van genade wordt gedoceerd in het Oude Verbond. Het Hebreeuwse woord "chanan", wat genade betekent, wordt soms vertaald door barmhartigheid, goedertierenheid of gunst.

- **Genesis 6:8:** Maar Noach vond genade in de ogen des HEREN.⁴⁵

⁴⁵ NBG-vertaling 1651

Het belangrijkste verschil tussen genade in het Nieuwe Verbond en het Oude is dat we nu de Heilige Geest hebben om 1) Zijn Torah in onze harten te schrijven en 2) ons de kracht te geven om Zijn geboden te gehoorzamen.

Wanneer er in de Schrift staat dat wij niet gerechtvaardigd worden door de "werken van de wet," of "te leven volgens de wet" naar welke soorten van werken van de wet wordt er dan verwezen? Het antwoord op deze vraag staat centraal in het begrijpen van schijnbare dubbelzinnigheid van Paulus over de Torah. Dit volgende deel is het belangrijkste onderdeel in dit document. Zonder deze sectie te begrijpen kunt u niet begrijpen dat Paulus niet dubbelzinnig was over de Torah. Alstublieft lees het volgende zorgvuldig en bedachtzaam. De volgende bespreking is gebaseerd op Romeinen 3:20a.

Romeinen 3:20a:

- (NBV) Daarom is voor hem geen sterveling onschuldig omdat hij *de wet naleeft*,
- (SV-J) Daarom zal uit *de werken der wet* geen vlees gerechtvaardigd worden, voor Hem

Deze zinnen "naleven van de wet" en "werken van de wet" en hun verkeerd begrijpen hiervan zijn de basis voor de meeste van de onjuiste theologieën betreffende wet (Torah) vs. genade. In deze zinnen wordt "wet" verstaan als de Joodse wet, de Wet van Mozes en de Torah. En dat klopt, tot nu toe. Maar aan dit vers wordt gewoonlijk een van drie misinterpretaties toegeschreven. Ik zal het vers herformuleren en zo de aandacht vestigen op de verkeerde interpretaties.

Niemand zal rechtvaardig worden verklaard door het doen van de goede werken geboden in de Torah. Ik geloofde dit in het verleden. Immers is dat niet wat het vers zegt? Nou, denk erover na. Laat ik het anders formuleren. ***Niemand die gehoorzaamt aan Adonai's heilige, eeuwige en volmaakte Torah, niet in een wettische geest, maar met een houding van nederigheid en geloof in Adonai, zal rechtvaardig worden verklaard.*** Snap je mijn punt? Als de persoon in de vorige zin geen gerechtigheid toegerekend krijgt, dan niemand. Als mijn vetgedrukt herformulering van Romeinen 3:20a waar is zoals geschreven, dan zegt het dat niemand in het Oude Verbond rechtvaardig verklaard was! Is het lichtje al gaan branden? Zie je niet dat de Romeinen 3:20a, met de zinsnede, "werken van de wet", niet kan worden uitgelegd zoals ik heb aangegeven? Maar lijkt het niet op het eerste zicht de voor de hand liggende betekenis te zijn? Uiteraard, "werken van de wet" moet iets anders betekenen dan echte trouwe gehoorzaamheid aan de bevelen van Adonai! Het kan niet betekenen dat indien een persoon, die IN GELOOF doet wat Adonai bevolen heeft, nog steeds niet zou rechtvaardig verklaard worden! De belangrijkste werken die de Torah gebod, waren Adonai lief te hebben en onze naaste als onszelf, in een houding van vertrouwen in en trouw aan Adonai. Dat was de hele boodschap van de Torah. Mozes verklaarde "Ja, gij zult *mijn inzettingen en mijn (rechtvaardige) verordeningen in acht nemen*; de mens

die ze doet, zal daardoor leven: Ik ben de HERE."⁴⁶ Waarlijk, daardoor leven is gelijk aan het verkrijgen van Adonai's gerechtigheid. Dus zoals je ziet, wat de meest voor de hand liggende interpretatie leek, klinkt belachelijk als je het analyseert. Werd Yeshua niet rechtvaardig bevonden omdat Hij de Torah zonder zonde vervulde? Onthoud Yeshua's reactie toen Johannes de Doper aanvankelijk weigerde om Hem te dopen? Yeshua heeft verklaard dat het noodzakelijk was om gedoopt te worden om "alle gerechtigheid te vervullen", dwz. de rechtvaardige eisen van de Torah te vervullen. Yeshua is de enige mens die ooit alles wat de Torah vereist zonder zonde vervuld heeft. Het eindresultaat was dat hij rechtvaardig werd verklaard! Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat als iemand **gehoorzaam is aan de heilige, eeuwige en volmaakte Torah van Adonai, niet in een wettische geest, maar met een houding van nederigheid en geloof in God**, hij inderdaad rechtvaardig verklaard zal worden. En die persoon was Yeshua.

Niemand zal rechtvaardig worden verklaard door het doen van goede werken geboden in de Torah, omdat niemand haar eisen kan waarmaken. Dit is te absurd, aangezien de Torah werd gegeven om gehoorzaamd te worden. "Want dit gebod, dat ik u heden opleg, is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. ¹²Het is niet in de hemel, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal opstijgen ten hemel, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? ¹³En het is niet aan de overkant der zee, zodat gij zoudt moeten zeggen: Wie zal oversteken naar de overkant der zee, het voor ons halen, en het ons doen horen opdat wij het volbrengen? ¹⁴Maar dit woord is zeer dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te volbrengen."⁴⁷ Stelde Adonai verder niet juist het offersysteem in zodat als iemand niet voldeed aan de geboden hij terug in de juiste relatie met Adonai kon gebracht worden. Door middel van bekering en geloof in de werkzaamheid van het bloedoffer kon de gelovige in het Oude Verbond een goede relatie met Adonai onderhouden.

Niemand zal rechtvaardig worden verklaard door het doen van de slechte werken geboden in de Torah. Deze misinterpretatie is waanzinnig! We hebben al gezien dat de Torah eeuwig, volmaakt en heilig is. Er staan geen slechte werken in. Als dit waar is, dan zou Yeshua onrechtvaardig zijn, omdat hij alles wat de Torah gebiedt, gehoorzaamde zonder één keer te zondigen.

Ik denk dat de eerste interpretatie de meest voorkomende is. Waarom denken wij heiden-christenen dat niemand rechtvaardig zal worden verklaard voor het aangezicht van Adonai door het gehoorzamen van de Torah? Omdat we ergens in onze christelijke wandel het idee opgepikt hebben dat de Torah inferieur is aan het Nieuwe Verbond. We hebben geleerd dat de Torah inferieur is, ontoereikend is, wettisch, los van de genade en afgeschaft door Adonai. Maar wat zegt Romeinen 3:20a, in het bijzonder met de zinsnede "werken van de wet," nu eigenlijk? Het betekend gewoon werken van de Torah als volgt gedaan:

⁴⁶ NBG-vertaling 1951 – Leviticus 18:5 / de NIV geeft het vers als volgt weer "the person who does these things," *who does the righteous works commanded by the Torah*, "will attain life through them".

⁴⁷ NBG-vertaling 1951 – Deutronomium 30:11-14

- Met trots
- Met eigengerechtigheid
- **Zonder geloof of vertrouwen in Adonai**
- Als een middel om in de gunst van Adonai te komen
- Alleen op jezelf vertrouwen
- Zonder liefde voor Adonai of onze naaste
- Als legalistische naleving de geboden uit de Torah

Snap je het? Is Romeinen 3:20a nu wel logisch? Laat me Romeinen 3:20a herformuleren op basis van de argumenten die ik heb gepresenteerd.

- "Daarom zal uit de werken der wet uitgevoerd met trots en opscheppen, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht ..."
- "Daarom zal uit de werken der wet uitgevoerd in eigengerechtigheid, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."
- "Daarom zal uit de werken der wet uitgevoerd zonder geloof of vertrouwen in Adonai, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."
- "Daarom zal uit de werken der wet als een middel om in de gunst van Adonai te komen, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."
- "Daarom zal uit de werken der wet gedaan om te laten zien hoe goed u bent en hoe u de hemel als beloning verdient, er geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."
- "Daarom zal uit de werken der wet met vertrouwen in jezelf, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."
- "Daarom zal uit de werken der wet zonder liefde voor Adonai of je naaste, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."
- "Daarom zal uit de werken der wet als legalistische naleving van de geboden van de Torah, geen vlees gerechtvaardigd worden voor zijn aangezicht..."

Daarom is mijn vorige weergave van Romeinen 3:20a niet correct - ***Niemand die volledig gehoorzaamt aan de heilige, eeuwige en volmaakte Torah van Adonai, niet in een wettische geest, maar met een houding van nederigheid en geloof in Adonai, zal rechtvaardig verklaard worden.*** Echter, voor een Torah-heilige is de volgende verklaring heel, heel erg waar – ***Eén ieder die gehoorzaamt aan de heilige, eeuwige en volmaakte Torah van Adonai, niet in een wettische geest, maar met een houding van nederigheid en geloof in Adonai, zal rechtvaardig verklaard worden.***

Vergeet niet dat Jakobus 1:26 zegt: "...zo is ook geloof zonder daden dood." Het punt dat Paulus wil maken is dat werken zonder het geloof dood zijn.

Het is nu gemakkelijk te zien dat Paulus het over werken gedaan in een geest van wetticisme had. Je kan ook zeggen dat hij vocht tegen werken die gedaan werden zonder het geloof. Natuurlijk, als iemand werken doet op een wettische manier, met grootspraak, en zonder liefde voor Adonai en onze naaste, dan zijn die werken gedaan

zonder geloof. Want zoals het geloof zonder de werken dood is, zijn de werken zonder het geloof dood.

Helaas, heeft het heidens-christendom sommige verklaringen van Paulus verkeerd begrepen en er een hele theologie rond ontwikkelt die zegt: "De Torah werd afgeschaft," en "De Messias is het einde van de Torah". Dit is gebeurd omdat we onze Joodse wortels verlieten. Antisemitisme heeft geleid tot een slechte theologie, die aanleiding gaf tot (sommige) slechte vertalingen met als uiteindelijk resultaat: misverstanden. Bijvoorbeeld, Yeshua zegt heel duidelijk: "Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen. ¹⁸Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke titel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. ¹⁹Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan."⁴⁸ Klinkt mij alsof de Torah niet vernietigd was. Wat denk jij? Maar dan lezen we "Want de Messias is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft."⁴⁹ Hmm. Klinkt als een contradictie (ik zal later meer zeggen over Romeinen 10:4). Het lijkt erop dat we een keuze hebben. Dus welke zullen we kiezen en waarom? Tijdens de eerste paar eeuwen nadat de apostelen stierven, kozen de heiden-christenen ervoor om de Torah niet te volgen waarschijnlijk als gevolg van het antisemitisme. Tegenwoordig is het vooral omwille van de traditie (1900 jaar) en omdat we de Torah vieselijk zien. Eenmaal geconfronteerd met de gehoorzaamheid aan de Torah hebben we meteen de volgende soort gedachten:

- Mag ik dan geen garnalen of spek meer eten?!
- Hoe zit het met al die gekke wetten betreffende reiniging, enz.?

En de lijst gaat maar door. Verder bewijs om te bevestigen dat Paulus begreep dat "werken van de wet", werken waren die op een wettische manier gebeurde zonder geloof, kan worden gevonden in de Torah. In feite, als de Israëlieten waren zoals wij heiden-christenen, hadden ze de volgende teksten kunnen gebruiken als bewijs om aan te tonen dat Adonai geen dierlijke offers meer wilde.

- **Hosea 6:4-6:** Wat moet ik met je beginnen, Efraïm? Wat moet ik met je beginnen, Juda? Want jullie liefde is als een ochtendnevel, als dauw die 's morgens vroeg verdwijnt. ⁵Daarom heb ik jullie gedood met de woorden die ik sprak, jullie neergehouden door mijn profeten; zo brak het volle licht van mijn recht door. ⁶Want liefde wil ik, geen offers; met God vertrouwd zijn is meer waard dan enig offer.
- **Jesaja 1:11-17:** Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen. ¹²Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie

⁴⁸ De Nieuwe Bijbelvertaling – Mattheüs 5:17-19

⁴⁹ NBG-vertaling 1951 – Romeinen 10:4

heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? ¹³*Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen* – gruwelijk reukwerk is het Mij; nieuwe maan en sabbat, het bijeenroepen der samenkomsten – Ik verdraag het niet: onrecht met feestelijke vergadering. ¹⁴Uw nieuwemaansdagen en uw feesten haat Ik met heel mijn ziel, zij zijn Mij een last. Ik ben moede ze te dragen. ¹⁵Wanneer gij uw handen uitbreidt, verberg Ik mijn ogen voor u; zelfs wanneer gij het gebed vermenigvuldigt, hoor Ik niet; uw handen zijn vol bloed. ¹⁶*Wast u, reinigt u, doet uw boze daden uit mijn ogen weg; houdt op kwaad te doen; ¹⁷leert goed te doen, tracht naar recht, houdt de geweldenaar in toom, doet recht aan de wees, verdedigt de rechtszaak der weduwe.*⁵⁰

- **Jeremia 7:21-23:** Dit zegt de HEER van de hemelse machten, de God van Israël: Maak van je brandoffers maar vredeoffers: eet zelf het vlees maar op! ²²*Toen ik jullie voorouders uit Egypte leidde, heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven*⁵¹ *over brand- en vredeoffers. ²³Wat ik hun geboden heb, is dit: "Wees mij gehoorzaam, dan zal ik jullie God zijn en zullen jullie mijn volk zijn. Volg steeds de weg die ik jullie wijs, daar zullen jullie wél bij varen."*
- **Micha 6:8:** Hij heeft u bekendgemaakt, o mens, wat goed is en wat de HERE van u vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben, en ootmoedig te wandelen met uw God.
- **1 Samuel 15:22-23:** Maar Samuël zeide: *Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen.* ²³Voorwaar, weerspanningheid is zonde der toverij en ongezeggenheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.⁵⁰
- **Psalm 51:18-19:** Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers ,dat ik die brengen zou ;aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. ¹⁹*De offeranden Gods zijn een verbroken geest ;een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.*⁵⁰

Op het eerste gezicht lijkt het erop dat de profeten rechtstreeks Adonai's geboden voor het offeren van dieren tegenspraken. Bij nader inzien, is het gemakkelijk om te onderscheiden dat het Adonai's uiteindelijke doel was dat het offeren gekoppeld zou worden aan gehoorzaamheid en trouw. Zonder geloof en gehoorzaamheid betekenden de offers niets. Of om het anders te zeggen, ze dachten dat ze zegeningen konden veiligstellen door wettisch te gehoorzamen aan de Torah en het offeren van dieren zonder gehoorzaamheid aan, en geloof in Adonai, maar ze hadden het mis. Werken zonder geloof (en dus ook volgens de letter/wettisch) zijn dood.

Meer bewijs om te bevestigen dat Paulus met "werken van de wet", de werken bedoelde die gebeurden op een wettische manier zonder geloof kan gevonden worden in de confrontaties tussen de Farizeeën en Yeshua in de evangeliën. Zij dachten dat

⁵⁰ NBG-vertaling 1951

⁵¹ "heb ik hun nooit iets gezegd of voorgeschreven" wordt in de NIV weergegeven als "I did not just give..." (Ik heb niet alleen gegeven/gezegd)

hun afstamming van Abraham en hun wettische naleving van de Torah, hen het eeuwig leven zou garanderen. Met behulp van onze kennis van "werken van de wet" als wettische naleving van de Torah, zonder het geloof, zien we dat de Farizeeën elk aspect van de opsomming op p 69 tentoonspreiden.

- **Johannes 5:39-40:** U bestudeert de Schriften en u denkt daardoor eeuwig leven te hebben. Welnu, de Schriften getuigen over mij, ⁴⁰maar bij mij wilt u niet komen om leven te ontvangen.
- **Mattheüs 12:3-8:** Hij antwoordde: 'Hebt u niet gelezen wat David deed toen hij en zijn metgezellen honger hadden, ⁴hoe hij het huis van God binnenging en er met hen van de toonbroden at, terwijl noch hij noch zijn mannen daarvan mochten eten, alleen de priesters? ⁵En hebt u niet in de wet gelezen dat de priesters die op sabbat in de tempel dienstdoen en zo de sabbat ontwijden, onschuldig zijn? ⁶Ik zeg u: hier gaat het om meer dan de tempel! ⁷Als u begrepen had wat bedoeld wordt met: "Barmhartigheid wil ik, geen offers," dan zou u geen onschuldigen hebben veroordeeld. ⁸Want de Mensenzoon is heer en meester over de sabbat.'
- **Mattheüs 15:3-6:** Hij gaf hun ten antwoord: 'En waarom overtreedt u het gebod van God, alleen om uw eigen traditie in stand te houden? ⁴Want God heeft gezegd: "Toon eerbied voor uw vader en moeder," en ook: "Wie zijn vader of moeder vervloekt, moet ter dood gebracht worden." ⁵Maar u leert: "Wie tegen zijn vader of moeder zegt: 'Alles wat van mij is en voor u van nut had kunnen zijn, bestem ik tot offergave,' ⁶die hoeft zijn ouders geen eerbied te tonen." Zo ontkracht u het woord van God uit eerbied voor uw eigen traditie.
- **Stukken uit Mattheüs 23:** Daarna richtte Jezus zich tot de menigte en tot zijn leerlingen ²en zei: 'De schriftgeleerden en de farizeeën hebben plaatsgenomen op de stoel van Mozes. ³Houd je dus aan alles wat ze jullie zeggen en handel daarnaar; maar handel niet naar hun daden, want ze doen zelf niet wat ze jullie voorhouden. ⁴Ze bundelen alle voorschriften tot een zware last en leggen die de mensen op de schouders, terwijl ze zelf geen vinger uitsteken om die te verlichten. ⁵Al hun daden zijn erop gericht om door de mensen gezien te worden...Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie geven tienden van munt, dille en komijn, maar veronachtzamen wat in de wet zwaarder weegt: recht, barmhartigheid en trouw, terwijl men het een zou moeten doen zonder het andere te laten. ²⁴Blinde leiders zijn jullie, die uit hun drank de muggen ziften, maar een kameel wegslikken. ²⁵Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, de buitenkant van bekers en schalen spoelen jullie af, maar de binnenkant blijft vol roofzucht en onmatigheid. ²⁶Blinde farizeeër, spoel eerst de binnenkant van de beker om, dan wordt de buitenkant vanzelf ook schoon. ²⁷Wee jullie, schriftgeleerden en farizeeën, huichelaars, jullie lijken op witgepleisterde graven, die er vanbuiten wel fraai uitzien, maar vol liggen met doodsbeenderen en andere onreinheden. ²⁸Zo lijken ook jullie voor de mensen uiterlijk op rechtvaardigen, terwijl jullie innerlijk vol huichelarij en wetsverachting zijn.

In de bovenstaande passages zei Yeshua tegen Zijn discipelen de wet van Mozes zoals onderwezen door de Farizeeën te gehoorzamen. Zijn waarschuwing was om niet te doen wat de Farizeeën deden, omdat de Farizeeën huichelaars waren. Niet één keer heeft hij gezegd dat de Torah belastend was. Maar kijk eens naar de taal die hij gebruikt met betrekking tot de wettische ontsporing van de Torah. Het is de wettische ontsporing van de Torah, die een "zware belasting [last of een juk]" is voor de mensen, niet de Torah. Het is de wettische ontsporing van de Torah die er voor zorgt dat men de gewichtigere zaken van de Torah zoals gerechtigheid, barmhartigheid en trouw verwaarloost, terwijl men veel te veel aandacht geeft aan kleine details. Het is de wettische ontsporing van de Torah die ervoor zorgde dat de Farizeeën zich verslikten in muggen en kamelen doorslikten. Het is de wettische ontsporing van de Torah die ervoor zorgde dat de Farizeeën zo begaan waren met uiterlijke reinheid in plaats van innerlijke zuiverheid.

Een van de grootste voorbeelden van de ontsporing van de Torah was toen de hogepriesters weigerden Judas' geld in de schatkist te steken omdat het accepteren ervan een schending zou zijn van de Torah, omdat het "bloedgeld" was. Zij zijn juist degenen die Yeshua veroordeelden tot de dood, op Hem spuwden, hem sloegen met hun vuisten en hem bespotten.

Het punt dat ik probeer te maken is dat de Torah, de evangeliën en de brieven allen in overeenstemming met elkaar hetzelfde zeggen. Kunt u de prent zien die de hele Bijbel schildert? Werken van de wet 1) afgezien van het geloof, 2) gedaan in wetticisme, 3) zonder liefde voor Adonai of onze naaste, zijn zonde. Werken die gebeuren 1) in geloof en 2) met liefde, zijn wat de hele Bijbel ons leert dat we zouden moeten doen.

XI DE TERMINOLOGIE VAN PAULUS -OVER DE WERKEN VAN DE WET- BEGRIJPEN

De volgende bespreking is gebaseerd op informatie die ik vond in the *Jewish New Testament Commentary* door David Stern. Ik zou liever geen argumenten gebaseerd op de Griekse tekst gebruiken, maar ik denk dat het nuttig kan zijn. Hoewel ik geen Grieks kan lezen, denk ik dat bepaalde argumenten gebaseerd op de Griekse tekst meer informatie zullen geven voor de lezer om zo een beter geïnformeerde keuze te maken.

Het Hebreeuwse woord *Torah* betekent letterlijk instructies of leer. Het Griekse woord *nomos* werd gebruikt om het Hebreeuwse woord *Torah* te vertalen toen de Tenach werd vertaald in het Grieks (de Septuagint). Het Griekse woord *nomos* betekent letterlijk 'wet', zoals in wettelijke voorschriften. Dus, bij het lezen van het Grieks is het noodzakelijk om de context te onderzoeken om te bepalen of de schrijver verwijst naar een door mensen gemaakte wet (de ware zin van het Griekse woord) of de Torah (wet van Mozes).

Paulus gebruikte de term *en nomos*, correct vertaald als "in de wet." Het kan worden vertaald als "in verband met de wet," of "in het kader van de wet", om het idee van iemand die leeft volgens de Torah aan te duiden. Dit is een persoon die leeft volgens de Torah en er op de juiste manier meer omgaat (geloof dat zichtbaar wordt door werken en werken gedaan in het geloof in Adonai), bijvoorbeeld: Yeshua, Maria, David, enz. Dit is niet de uitdrukking die Paulus gebruikt om iemand aan te duiden die leeft in wettische gebondenheid aan de Torah, bijvoorbeeld, de Farizeeën. In de volgende drie verzen gebruikt Paulus *en nomos* om het idee over te brengen van iemand die leeft in het kader van de Torah (*dat wil zeggen, iemand die gehoorzaam is aan Adonai's heilige, eeuwige en volmaakte Torah, niet in een wettische geest, maar met een houding van nederigheid en geloof in Adonai*).

- **Romeinen 2:12:** Want allen, die zonder wet gezondigd hebben, zullen ook zonder wet verloren gaan; en allen, die *onder de wet* gezondigd hebben, zullen door de wet geoordeeld worden;⁵²
- **Romeinen 3:19:** Nu weten wij, dat de wet, bij al wat zij zegt, tot hén spreekt, die *onder de wet* zijn, opdat alle mond gestopt en de gehele wereld strafwaardig worde voor God,⁵²
- **1 Korinthe 9:21:** hun, die zonder wet zijn, ben ik geworden als zonder wet – hoewel niet zonder de wet van God, want ik sta onder *de wet van de Messias* – om hen, die zonder wet zijn, te winnen.⁵²

Paulus gebruikt de uitdrukking *upo nomos*, letterlijk "onder de wet", om het idee van iemand die leeft in de slavernij van het wetticisme of de wettische interpretatie van

⁵² NBG-vertaling 1951

Adonai's Heilige Torah. Hoewel upo de neutrale betekenis van "in het kader van" (bijvoorbeeld onder zijn hoede) kan hebben, kan de ook een negatieve connotatie van onderdrukking hebben zoals in "in onderworpenheid aan" of "bezwaard door". Als Paulus de uitdrukking *upo nomos* heeft hij het duidelijk over de onderdrukkende en verzwarende zin van het woord. Bewijs hiervoor is dat upo nomos meestal voorkomt in de context van onderdrukking, slavernij, opsluiting, of wordt gecontroleerd door slechte verlangens.

- **Romeinen 3:9:** Wat dan? Worden anderen boven ons gesteld? In geen enkel opzicht; wij hebben immers tevoren Joden zowel als Grieken beschuldigd, dat zij allen *onder* de zonde zijn,⁵³
- **Romeinen 6:14:** Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet *onder de wet*, maar onder de genade.⁵³
- **Galaten 4:3:** Alzo wij ook, toen wij kinderen waren, zo waren wij dienstbaar gemaakt *onder* de eerste beginselen der wereld.⁵⁴

Merk op dat in Romeinen 6:14 "onder de genade" gevolgd wordt door de aansporing om te gehoorzamen als slaven van de gerechtigheid.

Als Paulus de Griekse uitdrukking *erga nomou* gebruikt letterlijk "werken der wet" dan bedoelt hij niet werken gedaan in gehoorzaamheid aan de Torah, in geloof zoals Adonai het voorschrijft. Hij bedoelt werken verricht als gevolg van de wettische ontsporing van de Torah. We hebben al gezien op p70-71 dat "werken van de wet" niet kan betekenen "daden gedaan in gehoorzaamheid aan de Torah" zoals Adonai het voorschrijft. De Griekse woorden gebruikt in Romeinen 3:20 zijn *erga nomou*. Paulus gebruikt deze uitdrukking wanneer hij wettische werken zonder het geloof gedaan om gerechtigheid te verdienen, bedoelt. Dit blijkt overduidelijk wanneer we beseffen dat Paulus en Yeshua altijd positief spraken over de Torah, maar negatieve dingen te zeggen hadden over haar wettische ontsporing. Het is jammer dat de meeste vertalingen dit niet onderkennen. Het is de oorzaak van zo veel onbegrip. The Complete Jewish Bible vertaalt Romeinen 3:20 als volgt:

For in His sight no one alive will be considered righteous on the ground of legalistic observance of Torah commands, because what Torah really does is show people how sinful they are.

(Want voor Zijn aangezicht zal niemand rechtvaardig beschouwd worden op grond van wettische inachtneming van Torahgeboden, want wat de Torah echt toont is hoe zondig mensen zijn.)

Je denkt misschien dat het gebruiken van interpretaties van een messiaanse Jood niet zo dwingend zijn. Dus ik zal u twee citaten van heidense-christelijke geleerden geven over dit "werken van de wet" probleem. Er is een reden waarom we niet meer horen over dit onderwerp van de heiden-christenen. Het is omdat de meeste christelijke leiders het niet willen horen, en in plaats daarvan kiezen om te geloven dat "we vrij

⁵³ NBG-vertaling 1951

⁵⁴ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

zijn van de wet." De volgende citaten zijn afkomstig uit the Jewish New Testament Commentary door David Stern.

Om te zorgen dat mijn verdediging van deze interpretatie niet een speciaal pleiten lijkt, haal ik 2 geroemde niet-Joodse christen geleerden aan, die geen enkele intentie hebben messiaans Joodse standpunten te verdedigen. C.E.B. Cranfield, in zijn commentaar op de brief aan de Romeinen, schrijft:

"Het zou goed zijn om het feit (dat, zover als wij weten, nooit aandacht heeft gekregen voor het beschreven werd in (in een artikel van Cransfield) the Scottish Journal of Theology, Volume 17, 1964, p.55) in gedachten te houden dat de Griekse taal in de dagen van Paulus geen woord bezat dat overeenstemt met onze woorden voor wettisch of wettische. Dit betekent dat hij een belangrijke term miste om een vitaal verschil te beschrijven, en zo was hij dus serieus bemoeilijkt in het verduidelijken van de positie van christenen ten opzichte van de Wet. Met dit in het achterhoofd zouden we altijd rekening moeten houden met de mogelijkheid dat beweringen van Paulus die neerbuigend lijken over de wet, eigenlijk gericht zijn tegen dat waarvoor we nu een bruikbare terminologie hebben. Paulus was een pionier op dit zeer moeilijke terrein. Als we terdege rekening houden met deze omstandigheden, zullen we niet zo snel verbijsterd zijn of misleid worden door sommige onnauwkeurige beweringen die we tegenkomen. (C.E.B Cranfield, The International Critical Commentary, Romans 1979 P. 853)."

Cranfield heeft gelijk - behalve zijn speculatie dat hij de eerste was. 43 jaar eerder maakte Ernest De Witt Burton in zijn 'classic commentary on Galatians' ook duidelijk dat in dit vers "nomos" "wettisch" betekend en niet Adonai's Torah:

"nomou wordt hier duidelijk gebruikt... in zijn wettische betekenis, duidend op een goddelijke wet die gezien wordt als een puur wettisch systeem van statuten, met als basis gehoorzamen of niet gehoorzamen waardoor men goedgekeurd of afgekeurd wordt, zijnde een aangelegenheid van schuld zonder genade. Dit is de Goddelijke Wet zoals wettische personen het definiëren. In de gedachten van de apostel is dit maar een enkel element van de Goddelijke Wet los van alle andere elementen en aspecten van de goddelijke openbaring, door deze onthechting wordt een verkeerde voorstelling gemaakt van de wil van Adonai en zijn houding ten op zichte van mensen. Met erga nomou bedoelt Paulus daden van gehoorzaamheid aan de formele statuten gedaan vanuit een wettische geest, met de verwachting het verdienen en veiligstellen van goddelijke goedkeuring en gunst, met andere woorden, gehoorzaamheid zoals de wettische personen de Wet van het Oude Verbond verstonden, uitbreidden en interpreteerden. Hoewel nomos in deze zin niet bestond om de basis van rechtvaardiging uit te drukken in die tijd (tijd van Paulus), had ergo nomou een heel reëel bestaan in de gedachten en het handelen van de mensen die

zich de Goddelijke Wet op deze manier voorstelde... De vertaling van deze zin hier en het constante gebruik van werken der wet is een serieus defect in de vertaling. (E. Burton, The International Critical Commentary, Galatians, 1921, p. 120)."

Hoewel dit nieuw kan lijken, zijn er ook andere christelijke geleerden die al lang hebben begrepen dat we niet "vrij van de wet" zijn zoals vandaag wordt onderwezen in de meeste christelijke groeperingen.

XII BIJBELVERZEN DIE LIJKEN DE TORAH ALS NEGATIEF TE BESCHOUWEN

Bepaalde beslissingen en verklaringen gedaan tijdens de raad van Jeruzalem worden vaak aangehaald als "bewijzen" dat we niet meer "onder de wet" zijn. Bovendien zijn dit de Bijbelverzen die worden gebruikt om te stellen dat de Torah een last was.

1) Handelingen 15:1-11: En sommigen, uit Judea gekomen, leerden de broeders: Indien gij u niet besnijden laat naar het gebruik van Mozes, kunt gij niet behouden worden. ²En toen er van de zijde van Paulus en Barnabas geen gering verzet en tegenspraak tegen hen ontstond, droegen zij Paulus en Barnabas en nog enigen van hen op zich tot de apostelen en oudsten te Jeruzalem te begeven naar aanleiding van dit geschil. ³Zij reisden dan, nadat hun door de gemeenten uitgeleide gedaan was, door Fenicië en Samaria, en bereidden met hun verhaal van de bekering der heidenen al de broeders grote blijdschap. ⁴En te Jeruzalem aangekomen, werden zij door de gemeente, de apostelen en de oudsten ontvangen en vermeldden al wat God met hen gedaan had. ⁵Maar er stonden uit de partij der Farizeeën enigen op, die gelovig geworden waren, en zeiden, dat men hen moest besnijden en gebieden de wet van Mozes te houden. ⁶En de apostelen en de oudsten vergaderden om deze aangelegenheid te overwegen. ⁷En toen daarover veel verschil van mening rees, stond Petrus op en zeide tot hen: Mannen broeders, gij weet, dat God van de aanvang af mij onder u heeft verkoren, opdat door mijn mond de heidenen het woord van het evangelie zouden horen en geloven. ⁸En God, die de harten kent, heeft getuigd door hun de heilige Geest te geven evenals ook aan ons, ⁹zonder enig onderscheid te maken tussen ons en hen, door het geloof hun hart reinigende. ¹⁰Nu dan, wat stelt gij God op de proef door een juk op de hals der discipelen te leggen, dat noch onze vaders, noch wij hebben kunnen dragen? ¹¹Maar door de genade van de Here Jezus geloven wij behouden te worden op dezelfde wijze als zij.⁵⁵

Het is duidelijk te zien vanaf vers één dat de vraag die behandeld werd (zie eind vers 2) niet de vraag was of de heidenen de Torah moesten gehoorzamen. **De vraag was of** het nodig was dat heidense gelovigen besneden werden "volgens de gewoonte aangeleerd door Mozes" OM GERED TE WORDEN! Het juk waarvan gesproken wordt in vers tien is niet de Torah, maar de ontsporing van het wetticisme die zei dat heidenen werken moesten doen om hun redding TE VERDIENEN. Aanvullend bewijs wordt gegeven in vers elf waar Petrus stelt dat het door "de **GENADE** van onze Heer Yeshua zijn we **GERED**", in tegenstelling tot redding door het **WERK** van besneden te zijn. Dat is genade zonder de wettische ontsporing van de Torah. Nogmaals, de vraag in kwestie was "Hoe wordt iemand gered", niet "moet men de Torah houden?"

⁵⁵ NBG-vertaling 1951

Het antwoord, gegeven door Petrus is dat we GERED worden door de genade van onze Adonai Yeshua!

Merk ook op dat dit juk van wetticisme was voorgeschreven door mensen. Het is een gebod/leer van mensen. Als dit gevolgd werd zou het Woord van Adonai ongedaan worden gemaakt zoals Paulus later in de brief aan de Galaten uitlegt.

We hebben al gezien in hoofdstuk X, dat Romeinen 3:20 leert dat "werken van de wet" niet trouwe gehoorzaamheid aan de geboden van Adonai bedoelde, maar de wettische ontsporing ervan.

2) Romeinen 6:14: Immers, de zonde zal over u geen heerschappij voeren, want gij zijt niet onder de wet, maar onder de genade.⁵⁶

Romeinen 6:14 is een uitstekend voorbeeld van hoe Paulus de Griekse constructie - upo nomos gebruikt om de wettische naleving van de wet aan te geven. Het punt is dat we *en* "in het kader van" de wet in plaats van de *upo* "in onderwerping aan" wetticisme leven.

3) Romeinen 7:4: Zo bent ook u, broeders en zusters, dood voor de wet dankzij de dood van Christus en behoort u nu een ander toe: hem die uit de dood is opgewekt. Ons leven moet vrucht dragen voor God.

Ik heb enkele vragen. Aan welk deel van de Torah zijn we gestorven?

- Het deel dat ons leert om Adonai lief te hebben met heel onze harten?
- Het deel dat ons leert om onze naaste lief te hebben als onszelf?
- Het deel dat spreekt over het verlossende werk van Yeshua?
- De delen die geestelijk, rechtvaardig, heilig en goed zijn zoals Paulus zegt?
- De delen waar David van sprak in Psalm 119. De delen die we moeten ... 1) Bergen in onze harten, 2) ons erin verheugen, 3) er over mediteren, 4) er plezier in hebben, 5) gehoorzamen, 6) er naar verlangen, 7) begrijpen, 8) op hopen, 9) vertellen aan anderen, 10) schrijven in onze harten, 11) zingen, 12) Adonai ervoor bedanken, 13) lief hebben, 14) niet vergeten, 15) hoogachten, en 16) slaap verliezen, omdat we er constant over mediteren, enz.

SNAP JE MIJN PUNT? Ik probeer aan te tonen dat de dingen die vermeld zijn hierboven dingen zijn waaraan we niet zouden hoeven te sterven. Waarom zou het dan met ons (geestelijke) gezond verstand logisch zijn om te sterven aan een van de dingen van hierboven? Ik zeg u dat we stierven aan bepaalde aspecten van de Torah, niet de hele Torah. Aan welke delen van de Torah denk je dat het nodig zou zijn om te sterven? Of, welke delen van de Torah heeft de plaatsvervangende dood van Yeshua ons toegelaten om aan te sterven? Paulus legt uit dat we dood zijn voor drie aspecten van de Torah.

⁵⁶ NBG-vertaling 1951

De capaciteit om zonde op te wekken in ons (verzen 5-14). Paulus laat zien dat, zonder de Torah de zonde dood is. Verzen 5-14 tonen aan dat de Torah in zich de capaciteit had om "zonde op te wekken" bij mensen. Let op, het is een zwakte bij ons, niet van de Torah. We zijn gestorven aan dit aspect van de Torah door de dood van Yeshua, want nu hebben we de Geest van Adonai die Zijn wetten in onze gedachten en harten schrijft en ons kracht geeft om in de overwinning te leven!

De capaciteit om schuldgevoelens te produceren (verzen 15-25). Verzen 15-25 tonen dat er een andere wet is, de zogenaamde wet van zonde en dood, die ons in slavernij houdt en schuld produceert. Deze wet van de zonde en de dood is op de een of andere manier geactiveerd door de Torah van Adonai. We zijn nu echter gestorven aan dit aspect van de wet door de dood van Yeshua, want nu hebben we de Geest van Adonai die Zijn wetten in onze gedachten en harten schrijft en ons kracht geeft om in de overwinning te leven! Want de wet van de Geest van het leven in Yeshua de Messias heeft ons vrijgemaakt van (dat wil zeggen, we zijn gestorven aan) de wet van zonde en dood.

De sancties, vloeken en straffen (8:1-4). Deze verzen samen met **Galaten 3:13**: "De Messias heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt."⁵⁷ laten zien hoe we stierven aan de wet. Zo zijn we gestorven aan alle vloeken, boetes, en de veroordeling in de Torah door onze vereniging met Yeshua. Verder bewijs dat we slechts aan bepaalde aspecten van de Torah en niet de hele Torah stierven is te vinden in Paulus' argument in Romeinen 7:1-4.

4) Romeinen 7:1-4: Of weet gij niet, broeders, – ik spreek immers tot wie de wet kennen – dat de wet heerschappij voert over de mens, zolang hij leeft?
2Want de gehuwde vrouw is door de wet aan haar man gebonden, zolang deze leeft; wanneer echter de man sterft, is zij ontslagen van de wet, die haar aan die man bond. 3Zo zal zij dan, indien zij bij het leven van haar man een ander tot man neemt, echtbreekster heten; wanneer echter de man sterft, is zij vrij van de wet, zodat zij geen echtbreekster is, indien zij zich aan een andere man geeft. 4Bijgevolg, mijn broeders, zijt ook gij dood voor de wet door het lichaam van Christus om het eigendom te worden van een ander, van Hem, die uit de doden opgewekt is, opdat wij Gode vrucht zouden dragen.⁵⁷

De dood van de echtgenoot van de vrouw bevrijdde haar van één aspect van de Torah, haar huwelijk. Het heeft haar niet bevrijd van alle andere verplichtingen van de Torah. Dus ook wij zijn bevrijd van bepaalde aspecten van de Torah, zoals hierboven vermeld. Alle andere aspecten van de Torah moeten nog steeds voldaan worden in ons leven; zoals **Jakobus 2:8** zegt: "Wanneer u echter het koninklijke gebod volbrengt dat de Schrift geeft: 'Heb uw naaste lief als uzelf,' dan handelt u juist."

⁵⁷ NBG-vertaling 1951

5) Galaten 3:10-14: Want allen, die het van werken der wet verwachten, liggen onder de vloek; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die zich niet houdt aan alles, wat geschreven is in het boek der wet, om dat te doen. ¹¹En dat door de wet niemand voor God gerechtvaardigd wordt, is duidelijk; immers, de rechtvaardige zal uit geloof leven. ¹²Doch bij de wet gaat het niet om geloof, maar: wie dat doet, zal daardoor leven. ¹³Christus heeft ons vrijgekocht van de vloek der wet door voor ons een vloek te worden; want er staat geschreven: Vervloekt is een ieder, die aan het hout hangt. ¹⁴Zo is de zegen van Abraham tot de heidenen gekomen in Jezus Christus, opdat wij de belofte des Geestes ontvangen zouden door het geloof.⁵⁸

Vers 10 - Zoals ik al eerder heb aangegeven, verwacht Adonai dat iedereen Zijn Torah gehoorzaamt. Hij maakte voorzieningen voor de vergeving van de zonde wanneer dat nodig zou zijn. Dus "werken der wet" moet de wettische naleving van de Torah betekenen. Dit vers zegt niet dat als iemand niet erin slaagt om één van de geboden van de Torah te houden, je onder een vloek bent! Het zegt dat iemand die vertrouwt op de wettische ontsporing van de Torah voor rechtvaardiging niet gered zal worden. Waarom? Omdat de Torah zelf zegt dat je als rechtvaardig wordt gerekend door het geloof, niet door werken.

Vers 11 - Hier is het bewijs dat de Torah rechtvaardiging door het geloof leert, niet door wettische werken.

Vers 12 - Uiteraard moet het volgen van Adonai's Torah gebaseerd zijn op het geloof zoals in Habakuk 2:4 duidelijk wordt gesteld. Dat is de wettische ontsporing van de Torah, die niet gebaseerd is op geloof. Het is onze redding baseren op werken die niet gebaseerd zijn op geloof. In feite is dit de ketterij van de meeste religies en de ketterij van de meeste ongelovigen. Zij vinden dat Adonai hun "in de hemel zal laten" vanwege hun goede werken!

6) 2 Korinthe 3:4-11: Dit vertrouwen kunnen wij dankzij Christus tegenover God uitspreken. ⁵Niet dat wij vanuit onszelf zo bekwaam zijn dat we dit als ons eigen werk kunnen beschouwen; onze bekwaamheid danken we aan God. ⁶Hij heeft ons geschikt gemaakt om het nieuwe verbond te dienen: niet het verbond van een geschreven wet, maar dat van zijn Geest. Want de letter doodt, maar de Geest maakt levend. ⁷Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegript, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, ⁸zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben? ⁹Wanneer wat tot veroordeling leidt al met luister is bekleed, dan is wat tot vrijspraak leidt dat des te meer. ¹⁰De luister van toen is niets in vergelijking met de overweldigende luister van nu. ¹¹Wanneer wat verdwijnt al luister bezit, geldt dat des te meer voor wat blijft.

⁵⁸ NBG-vertaling

In deze tekst lijkt het erop dat de Torah negatief wordt bekeken, omdat er wordt gezegd dat het dood kan voortbrengen. Aangezien we weten dat Paulus van mening is dat de Torah heilig, eeuwig en volmaakt is, wat probeert hij dan duidelijk te maken? De Torah bracht dood op de volgende manieren:

- Zij verklaarde dat de dood de straf voor de zonde is.
- Hoewel het ons leert wat zonde is, "verhoogt" het zonde, en dus dood.
- Het biedt een kans voor zondige mensen om de Torah te verdraaien in een systeem van wettische ontsporing.
- Het heeft in zichzelf niet de levengevende kracht om mensen te rechtvaardigen.

Het punt dat Paulus hier wil maken is niet dat het Nieuwe Verbond beter is dan het Oude Verbond, maar dat de bediening van de Geest beter is dan de bediening van de letter. Hij leert dat de letter, zonder de Geest de dood is. Dit is precies wat Yeshua leerde in Johannes 6:63: "De Geest maakt levend."

De grotere glorie is te vinden in het feit dat in het Nieuwe Verbond, de Oude Verbondswetten (Torah) niet meer geschreven zijn in steen, maar in onze harten door de Geest! Dit is een van de voornaamste argumenten van dit document, dat de Torah niet werd opgeheven maar verlengd doordat de Geest het in onze harten heeft geschreven. Dus de Torah is de grondslag/basis van het Nieuwe Verbond.

XIII SCHIJNBARE TEGENSTELLINGEN

Deze sectie is toegevoegd om de weinige teksten waarnaar meestal verwezen wordt om te bewijzen dat de Nieuwe Verbondsgelovige niet meer onder de Torah is, nauwgezet te onderzoeken. Het merendeel van de misvattingen omtrent de Torah en genade komen voort uit slechte vertalingen, niet-Bijbelse kerkelijke traditie (dwz, tradities en de leer van mensen) en slechte theologie. Omdat de Torah nog steeds gehoorzaamd moet worden in het Nieuwe Verbond moeten we proberen om de passages die elkaar lijken tegen te spreken met elkaar te verzoenen. Met andere woorden, als het in de volgende passages lijkt dat het feit dat de Torah nog steeds geldig is tegengesproken wordt, dan moeten we in plaats van te kiezen voor het een of het ander, zien hoe beide kunnen worden geharmoniseerd door de juiste interpretatie. Hopelijk heeft de discussie over de schijnbare tegenstelling van de verlossing door werken en het geloof laten zien hoe schijnbare tegenstrijdigheden volledig geharmoniseerd kunnen worden door een goed onderzoek van de Schrift.

Helaas hebben we onjuiste theologie geërfd van een ketter met name Marcion. Marcion verwierp de Torah volledig. Hij leerde (ongeveer 150-200 na Christus) dat de God van het Oude Verbond een gemene, wrede God was, terwijl de God geopenbaard in het Nieuwe Verbond een God is van liefde. Hij geloofde Paulus' boodschap van genade maar verzette zich tegen de Torah in die mate dat hij de gedeelten van Paulus' leringen die het niet eens waren met zijn visie schrapte. Later richtte hij zijn eigen kerk, waarin hij zijn opvattingen (waaronder onthouding van weelde en genot, celibaat en gewelddadig vijandschap jegens het jodendom) samenvoegde met elementen van het gnosticisme. Hoewel hij werd veroordeeld als ketter, behield zijn leer eeuwenlang zijn invloed. Later verdedigde de rooms-katholieke monnik, Augustinus, Marcion's ideeën over de genade en het verwerpen van de wetten uit Adonai's Oude Verbond. Ten tijde van de reformatie werden mannen zoals John Wycliffe (die voor het eerst het Nieuwe Verbond in het Engels vertaalde) en Miles Coverdale (die voor het eerst de hele Bijbel in het Engels vertaalde) sterk beïnvloed door Augustinus. Je moet niet vergeten dat de hervormers voormalige rooms-katholieken waren, het is dus niet onlogisch dat ze een aantal van de katholieke theologische tendensen onderhielden. Dus, hoewel de hervormers het goede deden door uit te leggen dat de redding door het geloof is, onderhielden ze ook onjuiste opvattingen over de genade en Adonai's Torah.

1) Kolossenzen 2:13-14: U was dood door uw zonden en door uw onbesneden staat, maar God heeft u samen met Christus levend gemaakt toen hij ons al onze zonden kwijtschold. ¹⁴Hij heeft het document met voorschriften waarin wij werden aangeklaagd, uitgewist en het vernietigd door het aan het kruis te nagelen.

Dit is een voorbeeld van een slechte vertaling. Zoals geschreven, lijkt het te impliceren dat het "document met voorschriften", verwijst naar de Torah. Dit is wat ik altijd heb gedacht. De SV-J zegt "het handschrift". De interpretatie dat dit over de Torah gaat

wordt versterkt, omdat het vers verklaart dat zij "tegen ons was". Echter, ik zie volgende twee mogelijkheden:

De zinsnede "document" (in de NBV) wordt vertaald met "handschrift" in de SV-J. Uit Strong's Exhaustive Concordance (SEC) blijkt dat het Griekse woord vertaald als handschrift *cheirographon* is, dit betekent iets dat met de hand geschreven is, meestal een juridisch document of obligatie. Dit juridische document is eigenlijk een bewijs van schuld! Is dat niet wat het Nieuwe Verbond leert, dat allen gezondigd hebben (Rom. 3:23), en dat voordat we in de eenheid met Messias komen, we een zondeschuld hebben aan Adonai? Om dit verder te staven als de juiste interpretatie van de woorden "geschreven code", let op het volgende. Wanneer een gevangene werd gekruisigd, was het gebruikelijk om een lijst van zijn misdaden aan het kruis te nagelen. Een perfect voorbeeld van dit was het bord geplaatst boven het kruis van Yeshua, dat luidde als volgt: "Yeshua van Nazareth de koning van de Joden" (Johannes 19:19-24). Was dat niet de "misdaad" waarvan Yeshua werd beschuldigd? Het spreekt vanzelf dat dit vers niet letterlijk kan betekenen dat de Torah, die heilig, goed, volmaakt en eeuwig is, vastgenageld werd aan het kruis van Yeshua. Het was ons bewijs van de schuld, of ons juridisch document, dat was vastgenageld aan zijn kruis.

De woorden "met voorschriften" (in de NBV) werden vertaald als "met al haar bepalingen" in de WV. Uit SEC blijkt dat het Griekse woord vertaald als voorschriften *dogma* is, wat betekent regels, wetten, voorschriften, enz door mensen gemaakt. Paulus spreekt niet eens over Adonai's wetten in dit vers. Uit de context van hoofdstuk 2 blijkt duidelijk dat Paulus aan de Kolossenzen schrijft over de gevaren van de *geboden van mensen*, niet de Torah van Adonai. Let op deze zinnen die de context van vers 14 vormen. In vers 22 zegt Paulus dat deze allemaal zijn voorbestemd om te verdwijnen door ze te gebruiken. Hier praat hij zeker niet over de Torah van Adonai, waarvan de Bijbel zegt dat ze EEUWIG is.

- **Kolossenzen 2:8:** Wees op uw hoede en laat u niet meeslepen door holle en *misleidende theorieën* die op *menselijke tradities* zijn gebaseerd en zich richten op de *machten van de wereld* en niet op Christus.
- **Kolossenzen 2:18:** Laat niemand u de prijs doen missen door *gewilde nederigheid* en *engelenverering*, als ingewijde in wat hij heeft aanschouwd, zonder reden opgeblazen door zijn *vleselijk denken*⁵⁹
- **Kolossenzen 2:20-22:** Indien gij met Christus afgestorven zijt *aan de wereldgeesten*, waartoe laat gij u, alsof gij in de wereld leeft, geboden opleggen: ²¹raak niet, smaak niet, roer niet aan; ²²*dat alles zijn dingen, die door het gebruik teloorgaan*⁵⁹

Dit woord dogmatizo (een duidelijke afgeleide van dogma) wordt gebruikt in Kolossenzen 2:20, Lucas 2:1, Handelingen 17:7 en Efeze 2:15. In elk van deze teksten gaat het over een instelling of besluit van de mens, niet één keer over de wetten van Adonai. In de volgende verzen, als over de wetten, decreten of verordeningen van

⁵⁹ NBG-vertaling 1951

Adonai wordt gesproken, wordt het Griekse woord *dikaioma* gebruikt; Lucas 1:6 en Hebrreeën 9:1,10.

Dus wat werd aan het kruis genageld? Ons bewijs van schuld aan zonden dat voortvloeit uit de tradities en geboden van mensen (die het Woord van Adonai nutteloos maken). Is dat niet in overeenstemming met de rest van de Bijbel? Onderwees Yeshua dit niet? "Tevergeefs vereren ze mij, want ze onderwijzen hun eigen leer, voorschriften van mensen. 8De geboden van God geeft u op, maar aan tradities van mensen houdt u vast."⁶⁰

Vergeet niet, dat iemand die vertaalt, gebruik moet maken van zijn eigen oordeel wanneer hij beslist hoe een woord te vertalen. De meeste vertalers vertalen het Griekse woord cheirographon onjuist (wat letterlijk certificaat van schulden of bewijs betekent), zodat de lezers denken dat de Torah aan het kruis werd genageld.

- NBV – Hij heeft het document met voorschriften
- SV-J – Uitgewist hebbende het handschrift, dat tegen ons was, in inzetten bestaande
- WV – Hij heeft de oorkonde met al haar bepalingen,

De volgende vertalingen zijn niet alleen beter, ze voorkomen incorrecte theologie:

- NBG – door **het bewijsstuk** uit te wissen,
- GNB – Hij heeft een streep gehaald door **onze schuldbekentenis**
- CJB – wiped away the **bill of charges** against us...

Tot slot bied ik de volgende argumenten gebaseerd op geestelijke gezond verstand aan.

- Wat vastgenageld was aan het kruis van Yeshua, was ofwel kwaad en moest worden weggehaald (zoals ons bewijs van schuld en onze zonden), ofwel heilig en goed (dat was onze Heer, het heilig en zondeloos Lam van Adonai [zoals het Oude Verbondszondoffer typeert]). Uiteraard kan Adonai's heilige, goede, volmaakte en eeuwige Torah niet kwaadaardig zijn en dus niet aan het kruis genageld geweest zijn.
- Herlees hoofdstuk VII. En zeg mij nu: moet iets met al die positieve eigenschappen worden afgeschaft door het aan het kruis te spijkeren?
- Waarom zou een document waarvan de gehele boodschap was "heb uw naaste lief als uzelf" moeten worden afgeschaft door het aan het kruis te spijkeren?

2) Kolossenzen 2:16-17: Laat niemand u iets voorschrijven op het gebied van eten en drinken of het vieren van feestdagen, nieuwemaan en sabbat. ¹⁷Dit alles is slechts een schaduw van wat komt – de werkelijkheid is Christus.

⁶⁰ De Nieuwe Bijbelvertaling – Markus 7:7-8

Let op de context: Omdat de schuld van de zonde, die het resultaat is van het luisteren naar de leringen van mensen, aan het kruis genageld is, laat die mensen (de misleiders) u niet oordelen in verband met religieuze feesten, enz., volgens hun heidense tradities.

Nogmaals, denk aan de context. Uit de verzen 4, 8 en 18 zien we dat de Kolossenzen beoordeeld werden door de misleiders over deze dingen in vers 16. Ze legden hun leringen van mensen, of dogma's, op de Kolossenzen.

Paulus had eigenlijk te maken met twee aparte situaties, die beide betrokken waren bij het leggen van het juk van de geboden van mensen op de nekken van de Kolossenzen. Deze waren:

- Judaizers (Joden die van de heidenen Joden wilden maken zoals onder het Oude Verbond) en hun bekerings-eisen voor heidenen worden behandeld in de verzen 2:11 - 15. De bekering [naar het niet-Messiaanse jodendom] van een heidense proseliet hield in: 1) de besnijdenis in het vlees, 2) onderdompeling in de mikveh [ritueel bad], en 3) het aanbieden van een offer in de tempel. Merk op dat in de verzen 11-15 Paulus toont dat de niet-Joodse gelovigen uit Kolosse niet hoeven toe te geven aan de Judaizers omdat 1) in Messias zij een geestelijke besnijdenis hebben, 2) in de Messias, ze geestelijk gereinigd zijn door het water van de doop en 3) Messias is ons offer en we identificeren ons met hem in de dood door de doop.
- De gnostische ketterij komt aan bod in verzen 1:14-19 en 2:2-10. Gnostici verklaarden dat Yeshua nooit echt op de aarde wandelde *in menselijke vorm*. Merk op hoe Paulus spreekt over de volheid van Adonai's **LICHAMELIJKE** woning in Yeshua. Merk op dat Paulus tegen de geboden van mensen ingaat, NIET tegen de Torah! De volgende zinnen komen uit Kolossenzen hoofdstuk twee. Bepaalt u zelf of een van deze zinnen zou kunnen of moeten worden toegepast op de HEILIGE, EEUWIGE, TORAH van Adonai!
 - ... Bedrieglijke filosofie, die afhankelijk is van menselijke traditie ...
 - ... De basisbeginselen van deze wereld ...
 - ... De basisbeginselen van deze wereld ...
 - ... Niet mee omgaan! Niet proeven! Niet aanraken! "?? Deze zijn allemaal voorbestemd om te verdwijnen met het gebruik ...
 - ... Gebaseerd op de menselijke geboden en leer ...
 - ... Dergelijke regelingen hebben inderdaad een schijn van wijsheid ...
 - ... Zelfopgelegde aanbidding ...
 - ... Valse bescheidenheid ...
 - ... Wrede behandeling van het lichaam ...
 - ... Ze hebben geen enkel waarde ...

Ziet u de dwaasheid? We hebben eeuwenlang geleerd dat Kolossenzen 2:16 moet worden geïnterpreteerd als Paulus die de gelovigen vertelt dat de Heilige dagen voorbij waren, niet nodig, etc. Nu denk je dat één van de items in 1 -10 hierboven verwijst naar de Torah ? De Torah is het tegenovergestelde van al die door mensen

gemaakte concepten die Paulus opsomt. Het is tijd om op te staan, zodat de Messias ons zijn licht geeft!

Dus de context maakt duidelijk dat de niet-Joodse gelovigen zich niet moesten laten beoordelen op basis van tradities en geboden van de mensen (van de Judaizers en de gnostici)! De niet-Joodse gelovigen hadden het volste recht om deel te nemen aan religieuze feesten, sabbatten, enz., zonder beoordeeld te worden als tweederangs burgers in het Koninkrijk van Adonai, alleen omdat ze geen fysieke besnijdenis ondergaan hadden, ondergedompeld waren in de mikveh of een dier als offer aangeboden hadden. Bovendien, moedigt Paulus hen aan niet te worden beoordeeld door mensen van de gnostische strekking die engelen aanbaden, onthouding van weelde en genot beoefenden en allerlei andere rare dingen volgden! In feite BEWIJST de context dat de gelovigen uit Kolosse betrokken waren bij de viering van de feesten van Adonai. Dat is waarom Paulus hen benadrukt om zich niet door anderen te laten oordelen (in verband met de feesten) en hun gehoorzaamheid aan de feestgeboden prijs te geven. Merk op hoe het begrijpen van de Joodse traditie en de historische context helpt om de woorden van Paulus te interpreteren.

3) Romeinen 10:4: Want Christus is het einde der wet, tot gerechtigheid voor een ieder, die gelooft. (NBG)

Dit is een onjuiste vertaling. In feite, is er bijna geen excuus voor de fout, zoals u zult zien. Zoals gezegd, het vers impliceert dat zodra iemand *in de Messias* is hij vrij is van het gehoorzamen van de Torah. Ik bied de volgende uitleg aan.

Uit SEC blijkt dat het Griekse woord vertaald als *einde, telos* is, dat betekent het punt waarop gericht is of het doel. Het betekent niet het einde, zoals in het beëindigen. Blijkbaar wordt het woord *telos* 45 maal gebruikt in het Nieuwe Verbond en slechts 4 of 5 keer van de 45 moet het einde betekenen, zoals in de afwerking of beëindiging. In feite wordt de betekenis van het woord *telos* weerspiegeld in het Nederlands woord *teleologie*, dat is de tak van de filosofie die omgaat met doelstellingen en doeleinden.

Hier zijn enkele andere vertalingen van dit vers waarvan sommige meer correct zijn dan anderen:

- NBV – De wet vindt zijn doel in Christus, zodat iedereen die gelooft rechtvaardig zal worden verklaard.
- SV-J – Want het einde der wet is Christus, tot rechtvaardigheid een iegelijk, die gelooft.
- WV – Want Christus is het doel van de wet tot gerechtigheid voor ieder die gelooft.
- GNB – Want Christus is het doel en het einde van de wet; daardoor vindt iedereen die gelooft, rechtvaardiging.
- CJB* – Want het doel waarop de Torah gericht is, is de Messias

Sommige van de verkeerde vertalingen doen uitschijnen dat de wettische gehoorzaamheid aan de Wet iemand rechtvaardig kon maken voor Adonai. Zoals eerder aangetoond, leert noch het Oude, noch het Nieuwe Verbond dat de gerechtigheid wordt bereikt door wettisch de Torah te volgen.

Nogmaals, bied ik een argument aan gebaseerd op geestelijke gezond verstand. Als Adonai's Torah heilig, goed, volmaakt en eeuwig is, hoe kan het dan tot een einde komen?

4) Efeze 2:14-16: Want hij is onze vrede, hij die met zijn dood de twee werelden één heeft gemaakt, de muur van vijandschap ertussen heeft afgebroken ¹⁵en de wet met zijn geboden en voorschriften buiten werking heeft gesteld, om uit die twee in zichzelf één nieuwe mens te scheppen. Zo bracht hij vrede ¹⁶en verzoende hij door het kruis beide in één lichaam met God, door in zijn lichaam de vijandschap te doden.

Laten we eerst kijken hoe verschillende andere vertalers dit vers vertalen:

- SV-J – Want Hij is onze vrede, Die deze beiden één gemaakt heeft, en den middelmuur des afscheidels gebroken hebbende, ¹⁵Heeft Hij de vijandschap in Zijn vlees te niet gemaakt, namelijk de wet der geboden in inzettingen bestaande; opdat Hij die twee in Zichzelf tot een nieuwen mens zou scheppen, vrede makende; ¹⁶En opdat Hij die beiden met God in één lichaam zou verzoenen door het kruis, de vijandschap aan hetzelfde gedood hebbende.
- NBG – Want Hij is onze vrede, die de twee één heeft gemaakt en de tussenmuur, die scheiding maakte, de vijandschap, weggebroken heeft, ¹⁵doordat Hij in zijn vlees de wet der geboden, in inzettingen bestaande, buiten werking gesteld heeft, om in Zichzelf, vrede makende, de twee tot één nieuwe mens te scheppen, ¹⁶en de twee, tot één lichaam verbonden, weder met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap gedood heeft.
- WV – Want Hij is onze vrede, Hij die de twee werelden één gemaakt heeft, en de scheidsmuur heeft neergehaald, door in zijn vlees de vijandschap, ¹⁵de wet met haar geboden en verordeningen, te vernietigen. Hij heeft vrede gesticht door in zijn persoon uit die twee één nieuwe mens te scheppen, ¹⁶en beiden in één lichaam met God te verzoenen door het kruis, waaraan Hij de vijandschap heeft gedood.
- GNB – Want hij is onze vrede, hij die Joden en niet-Joden tot één volk heeft gemaakt en de muur van vijandschap die tussen hen in stond, heeft afgebroken, door met zijn eigen lichaam ¹⁵de wet met haar geboden en voorschriften buiten werking te stellen. Tussen Jood en heiden bracht hij vrede, door in zichzelf uit die twee één nieuwe mens te scheppen. ¹⁶En door zijn dood aan het kruis heeft hij beiden in één lichaam met God verzoend; zo heeft hij aan de vijandschap een eind gemaakt.

De scheidingsmuur - rond de Joodse Tempel was een muur waarop een bord hing met de vermelding "grenshek". Deze muur verbood buitenlanders binnen te komen op straffe van de dood. Er was ook een plein alleen voor vrouwen. Dit is de muur

waarover Paulus sprak. Het is interessant te wijzen op de oorsprong van deze muur. Was hij voorgeschreven in de Torah? Nee, dat was hij niet. In feite, Adonai maakte de Israëlieten duidelijk dat ze de buitenlanders in hun midden niet mochten mishandelen, aangezien zij zelf ooit vreemdelingen waren in Egypte, "De vreemdeling zult gij niet benauwen, want gij kent de gemoedsgesteldheid van de vreemdeling, omdat gij vreemdelingen zijt geweest in het land Egypte."⁶¹ We hebben al gezien in eerdere hoofdstukken dat een niet-jood die zich bij Israël voegde gelijk geacht werd met de Israëlieten. We zagen zelfs dat Caleb, een van de twee verspieders die het beloofde land binnenging en een erfenis ontving, een heiden proseliet was. Dus waar komt de muur vandaan? De geboden van mensen. De muur mocht er niet geweest zijn. Om de oorsprong hiervan te begrijpen moeten we het Joodse standpunt van dat moment begrijpen.

In **Handelingen 10:28** zegt Petrus: "Hij zei tegen hen: 'U weet dat het Joden verboden is met niet-Joden om te gaan en dat ze niet bij hen aan huis mogen komen, maar God heeft me duidelijk gemaakt dat ik geen enkel mens als verwerpelijk of onrein mag beschouwen."⁶² Het woord voor "verboden" is afgeleid van het Griekse "athemitos", dat niet "tegen de wet of Torah" betekent, maar "taboe", "niet beschouwd als juist", "tegen de gangbare praktijk" of "in strijd met culturele normen". Dus de Torah was niet de oorzaak van de muur of het idee dat de Joden zich niet moesten associëren met de heidenen. Hoewel de Torah niet vermeldt dat de heidenen zelf onrein waren, werden veel van hun producten en werkwijzen beschouwd als dingen die rituele onreinheid konden overbrengen. Daarom was het taboe om zich te associëren met de heidenen, niet omdat de Torah het verbood.

Het is duidelijk dat wanneer Paulus zegt dat Yeshua, "de barrière, de scheidsmuur van vijandigheid" heeft vernield, hij verwijst naar de tempelmuur die werd gebouwd om de heidenen te scheiden van Joden. Bovendien kan de herkomst van de muur niet gevonden worden in de Torah! Het werd gecreëerd door niet-Bijbelse rabbijnse tradities en geboden, dat wil zeggen, de tradities en geboden van mensen!

Het is duidelijk te zien dat de scheidingsmuur door Yeshua vernietigd is, en terecht. Want Hij heeft ons één gemaakt in Hem. Alle bovengenoemde vertalingen volgen deze interpretatie.

Alle vertalingen zeggen vervolgens op verschillende manieren dat de Torah werd "afgeschaft" of "vernietigd". Nogmaals, theologie bepaalt interpretatie. Zoals je kunt zien is het geen gemakkelijk vers om te vertalen. In feite zeggen vijf vertalingen uitdrukkelijk dat de *wet der geboden* werd afgeschaft. Hoewel de SV-J zegt dat de vijandschap werd afgeschaft, en dan de vijandschap gelijk stelt met de Torah. Hoe verhouden deze interpretaties zich met de verklaring van Yeshua in Matteüs 5:17-19, dat Hij niet gekomen is om de Torah of de profeten te ontbinden? Als Hij niet gekomen is om hen te vernietigen wie zijn wij dan als louter mensen om te zeggen dat

⁶¹ NBG-vertaling 1651 – Exodus 23:9

⁶² De NIV geeft dit weer als "it is against *our law* for a Jew to associate with a Gentile"

ze zijn vernietigd? We hebben al gezien dat de Torah heilig, eeuwig en volmaakt is. Dus waarom zou het nietig verklaard worden?

Het is een feit, dat de Torah niet nietig is verklaard. Nogmaals, het onderzoek van het Grieks toont aan dat het woord vertaald als voorschriften, "dogma" is. Zoals ik hierboven heb aangegeven, wijst het gebruik van het woord dogma niet naar Adonai's geboden. Het verwijst naar besluiten van mensen! Zou het kunnen zijn dat wat werd afgeschaft het dogma was van de tradities en de leer van de mensen in het bijzonder degene die de scheidingsmuur hebben ingesteld? Natuurlijk, wel. Om trouw te zijn aan de leer van de hele Bijbel, zowel de Torah en Nieuwe Verbond, is er eigenlijk maar één conclusie. Het waren de tradities en geboden van mensen, die de vijandschap veroorzaakten. Met andere woorden, het was de verdraaiing of ontsporing van Adonai's Torah die de vijandschap veroorzaakte. Yeshua brak dat af door Joden en heidenen tot één nieuwe mens te maken. Waarom zou Paulus zeggen dat de Torah werd afgeschaft als hij zo ijverig die tracht te houden? Ik heb twee andere vertalingen gezien waarvan ik denk dat ze de dingen weergeven zoals Paulus ze bedoeld heeft. Deze vertalingen houden rekening met het gewicht van de Torah en de Nieuwe Verbondsgeschriften die duidelijk het idee weerleggen dat Adonai's heilige, eeuwige en volmaakte Torah moest worden afgeschaft. Bovendien houden zij rekening met het feit dat de vijandschap tussen Grieken en Joden een voorschrift van mensen (dogma) was dat inderdaad vernietigd moest worden.

- **Efeze 2:15:** (Toen Yeshua hier was) in fysieke vorm, maakte Hij de tegenstelling (tussen de twee), veroorzaakt door de meningen van de mensen [dogma] met betrekking tot de wet der geboden, nutteloos [katargeo], zo werd dan via hem een nieuwe mens gemaakt van de twee.⁶³
- **Efeze 2:14-15:** Want Hij zelf is onze Shalom -- Hij heeft ons beide één gemaakt en de m'chitzah (muur) die ons scheidde afgebroken door het vernietigen in zijn eigen lichaam van de vijandschap veroorzaakt door de Torah, met zijn opdrachten beschreven in de vorm van verordeningen.⁶⁴

Buiten de scheidsmuur zijn er andere manieren waarop de Torah vijandschap tussen Joden en heidenen veroorzaakt (of laten we zeggen, aanleiding geeft tot).

- Heidense afgunst door de speciale status die Adonai heeft gegeven aan het Joodse volk
- Joodse trots omdat ze Adonai's uitverkoren volk werden
- Heidense wrok door de Joodse trots

⁶³ Letterlijke vertaling naar het Nederlands van de tekst volgens David Hargis (Messiaanse Rabbi)

⁶⁴ Letterlijke vertaling naar het Nederlands uit de Complete Jewish Bible van David Stern

XIV DE VISIE VAN HET NIEUWE VERBOND OP DE TORAH

Het is mijn stelling, dat de Torah niet is afgeschaft. In dit deel wil ik graag laten zien wat ik heb geleerd over hoe de Torah geleefd moet worden door de Nieuwe Verbondsgelovigen. Ik zal enkele punten bespreken. Hopelijk zal mijn presentatie van deze kwesties u tonen dat de Torah toepasbaar is op de gelovigen van de 21ste eeuw.

Het concept van een Nieuw (vernieuwd) Verbond impliceert veranderingen, transformatie en/of een verschuiving van prioriteiten. Er zijn twee woorden voor "nieuw" in het Grieks, "kainos" en "neos". "Neos" betekent iets wat nooit heeft bestaan voordien, terwijl "kainos" betekent versheid en/of verlenging van iets dat eerder is gebruikt.

Vines Complete Expository Dictionary of Old and New Covenant Words heeft dit te zeggen over kainos: "duidt op 'nieuw', van dat wat niet de gewoonte is of niet benut, niet 'nieuw' in de tijd of recent, maar 'nieuw' naar de vorm of de kwaliteit, van verschillende aard dan dat wat wordt gecontrasteerd als oud. 'De nieuwe tongen', kainos van Marcus 16:17 worden de 'andere tongen' heteros, van Handelingen 2:4. Deze talen waren echter 'nieuwe' en 'anders', niet in de zin dat ze nooit gehoord waren... ze waren nieuwe talen voor de sprekers ..."

Vines Complete Expository Dictionary of Old and New Covenant Words heeft dit te zeggen over neos: "betekent 'nieuw' ten aanzien van tijd, datgene dat recent is ..."

Zo zien we dat het woord in het Grieks (en ook in het Hebreeuws) 'vernieuwd' betekent en inhoudt nieuw naar de vorm, de kwaliteit en van een andere aard dan wat wordt gecontrasteerd als oud. Onze taak is om te bepalen hoe het Nieuwe Verbond "nieuw" is in vorm en kwaliteit. Bovendien, hoe heeft het "nieuwe" een ander karakter en staat het in contrast met het oude?

Het Nieuwe Verbond spreekt van deze transformatie van de Torah door het Nieuwe Verbond in Hebreeën 7:12.

- **Hebreeën 7:12:** Want uit een verandering van priesterschap volgt noodzakelijk ook een verandering van wet.

Je zou kunnen zeggen, "Hoe leert dit vers dat de Torah wordt omgezet in het Nieuwe Verbond? Het Griekse woord vertaald als "verandering van wet" is "nomou metathesis". Hier is dat woord weer, nomou. Letterlijk, betekend de uitdrukking transformatie van de Torah. Let op, dit betekent een transformatie van de Torah, en niet een opheffing of afschaffing. Het is onze verantwoordelijkheid om te bepalen hoe het Nieuwe Verbond de Torah transformeert.

Het Nieuwe Verbond leert dat met de komst van Yeshua, de Torah vernieuwd/veranderd werd, niet afgeschaft. De Torah werd vernieuwd op verschillende manieren. Het Oude Verbond bestaat uit Adonai die Zijn wetten op stenen tafelen schrijft. Het Nieuwe (vernieuwd) Verbond bestaat uit Adonai die Zijn wetten in onze gedachten en in onze harten schrijft door Zijn Geest. In feite laat de Schrift zien dat dit zijn oorspronkelijke bedoeling was. Dit is een manier waarop de Torah vernieuwd is, in de vorm en kwaliteit en van een andere aard dan wat gecontrasteerd wordt als oud. Let op de Torah was niet afgeschaft! Dus laten we de feiten herbekijken.

De Torah bevatte Adonai's wetten geschreven in steen.

- **Exodus 24:12:** De HEER zei tegen Mozes: 'Kom naar mij toe, de berg op, en wacht daar; dan zal ik je de stenen platen geven waarop ik de wetten en geboden heb geschreven om het volk te onderrichten.'
- **Deutronomium 10:4-5:** En Hij schreef op de tafelen met hetzelfde schrift als de eerste maal, de Tien Woorden, die de HERE op de berg tot u gesproken had uit het midden van het vuur op de dag der samenkomst; en de HERE gaf ze mij. ⁵Toen keerde ik mij om en daalde de berg af, en ik legde de tafelen in de ark, die ik gemaakt had; en zij bleven daar, zoals de HERE mij geboden had.⁶⁵
- **2 Korinthe 3:7-8:** Wanneer wat de dood bracht en met letters in steen werd gegriift, al met zo veel luister verscheen dat het volk van Israël niet naar Mozes kon kijken door de stralende glans op zijn gezicht – een glans die verdween –, ⁸zal dan wat de Geest brengt niet nog groter luister hebben?
- **Hebreeën 9:4:** die langs alle zijden met goud overtrokken is en waarin zich de vergulde kruik met het manna, Aärons staf die gebloeid heeft en de platen met de verbondstekst bevinden;

In Adonai's originele bedoeling, waar wou Hij dat Zijn Torah plaats zou krijgen?

- **Exodus 13:9:** Laat dit gebruik zijn als een herinneringsteken om uw arm en op uw voorhoofd (m.a.w. In uw ziel) zodat de wetten van de HEER voortdurend op uw lippen zijn. De HEER heeft u immers met sterke hand uit Egypte bevrijd.
- **Deutronomium 11:18:** Maar gij zult deze mijn woorden in uw hart en in uw ziel leggen; gij zult ze tot een teken op uw hand binden en zij zullen een voorhoofdsband tussen uw ogen zijn.⁶⁵
- **Jeremia 31:33:** Maar dit is het verbond dat ik in de toekomst met Israël zal sluiten – spreekt de HEER: Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en hem in hun hart schrijven.
- **Deutronomium 6:6-9:** Wat Ik u heden gebied, zal in uw hart zijn, ⁷gij zult het uw kinderen inprenten en daarover spreken, wanneer gij in uw huis zit, wanneer gij onderweg zijt, wanneer gij nederligt en wanneer gij opstaat. ⁸Gij zult het ook tot een teken op uw hand binden en het zal u een voorhoofdsband tussen uw

⁶⁵ NBG-vertaling 1951

ogen zijn, 9en gij zult ze schrijven op de deurposten van uw huis en aan uw poorten.⁶⁶

Hoe heeft het Nieuwe Verbond de Torah getransformeerd naar Adonai's originele bedoeling?

- **Hebreeën 8:8-10:** Want Hij berispt hen, als Hij zegt: Zie, er komen dagen, spreekt de Here, dat Ik voor het huis Israëls en het huis Juda een nieuw verbond tot stand zal brengen, 9niet zoals het verbond, dat Ik met hun vaders maakte ten dage, dat Ik hen bij de hand nam om hen uit het land Egypte te leiden, want zij hebben zich niet gehouden aan mijn verbonden. Ik heb Mij niet meer om hen bekommerd, spreekt de Here. ¹⁰Want dit is het verbond, waarmee Ik Mij verbinden zal aan het huis Israëls na die dagen, spreekt de Here: Ik zal mijn wetten in hun verstand leggen, en Ik zal die in hun harten schrijven.⁶⁶
- **2 Korinthe 3:1-3:** Beginnen we onszelf weer aan te bevelen? Of hebben we net als sommige anderen aanbevelingsbrieven voor of van u nodig? ²U bent zelf onze aanbevelingsbrief, in ons hart geschreven, maar voor iedereen te zien en te lezen: ³u bent zelf een brief van Christus, door ons opgesteld, niet met inkt geschreven maar met de Geest van de levende God, niet in stenen platen gegrift maar in het hart van mensen.
- **Romeinen 7:6:** maar thans zijn wij van de wet ontslagen, dood voor haar, die ons gevangen hield, zodat wij dienen in de nieuwe staat des Geestes en niet in de oude staat der letter.⁶⁶

Dus zoals we zien schrijft Adonai in het Nieuwe Verbond gewoon de Torah in onze harten en geesten - dit is de oorspronkelijke bedoeling van Adonai. Dit is maar een voorbeeld van hoe de Torah niet is afgeschaft, maar hervormd door het Nieuwe (vernieuwde) Verbond. Let op, in de Torah staat dat Adonai's geboden in onze harten en in onze gedachten zouden moeten zijn. Dat is precies het werk van de Geest in het Nieuwe Verbond! Daarom hebben we voldaan aan de essentie van dit Torah gebod. Het hoeft niet te worden afgeschaft. Het enige verschil is de manier waarop het gebod wordt voldaan. In dit voorbeeld zien we hoe het Nieuwe Verbond de oorspronkelijke bedoeling van Adonai en een hogere geestelijk doel van Zijn opdracht benadrukt.

De Torah leert dat Adonai zou wonen bij Zijn volk en hun God zijn. Hij zei ook dat Zijn volk alleen kon aanbidden waar Hij Zijn naam deed wonen. In de Torah woonde Adonai bij Zijn volk in de tabernakel/tempel. Zijn oorspronkelijke bedoeling was om altijd bij Zijn volk te wonen in Zijn Tabernakel.

- **Exodus 25:8-9:** De Israëlieten moeten een heiligdom voor mij maken, zodat ik te midden van hen kan wonen. 9Ik zal je een ontwerp laten zien van de tabernakel en van alle voorwerpen die bij deze tent horen; houd je daar nauwkeurig aan.

⁶⁶ NBG-vertaling 1951

- **Exodus 29:44-45:** Ik zal de ontmoetingstent en het altaar heiligen, evenals Aäron en zijn zonen, zodat ze mij als priester kunnen dienen. ⁴⁵Ik zal te midden van de Israëlieten wonen, en ik zal hun God zijn.
- **Deutronomium 12:11-14:** dan zult gij naar de plaats, die de HERE, uw God, verkiezen zal om daar zijn naam te doen wonen, alles brengen, wat ik u gebied: uw brandoffers en slachtoffers, uw tienden en wijgeschenken en de gehele keur der geloften, die gij de HERE doen zult; ¹²gij zult u verheugen voor het aangezicht van de HERE, uw God, gij, uw zonen, uw dochters, uw dienstknechten en uw dienstmaagden, en de Leviet, die binnen uw poorten woont, want hij heeft bezit noch erfdeel met u. ¹³Neem u ervoor in acht, dat gij uw brandoffers niet brengt op elke willekeurige plaats; ¹⁴maar op de plaats die de HERE in het gebied van één uwer stammen verkiezen zal, daar zult gij uw brandoffers brengen, en daar zult gij doen alles wat ik u gebied.⁶⁷

Hoe heeft het Nieuwe Verbond de intenties van Adonai onder het Oude Verbond getransformeerd?

- **1 Korinthe 3:16-17:** Weet u niet dat u een tempel van God bent en dat de Geest van God in uw midden woont? ¹⁷Indien iemand Gods tempel vernietigt, zal God hem vernietigen, want Gods tempel is heilig – en die tempel bent u zelf.
- **1 Korinthe 6:19-20:** Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? ²⁰U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
- **2 Korinthe 6:16:** zoals God heeft gezegd: ‘Ik zal bij hen wonen en in hun midden verkeren, ik zal hun God zijn en zij mijn volk.
- **Efeze 3:17:** zodat door uw geloof de Messias kan gaan wonen in uw hart, en u geworteld en gegrondvest blijft in de liefde.
- **Efeze 2:21-22:** Vanuit hem groeit het hele gebouw, steen voor steen, uit tot een tempel die gewijd is aan Hem, de Heer, ²²in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest.
- **Openbaring 21:3:** En ik hoorde een grote stem uit den hemel, zeggende: Ziet, de tabernakel Gods is bij de mensen, en Hij zal bij hen wonen, en zij zullen Zijn volk zijn, en God Zelf zal bij hen en hun God zijn.⁶⁸

Opnieuw zien we dat het Nieuwe Verbond de opdrachten van de Torah vervult. Adonai's oorspronkelijke bedoeling was om letterlijk te wonen bij Zijn volk, net als in de tuin. We zouden zelfs verwachten dat onze huidige ervaring van "hoe hij woont in ons" zal veranderen. Want zoals we zien in het boek Openbaringen, komt zijn tabernakel vanuit de hemel neer op aarde! Aangezien wij de tempel van Adonai zijn, waar we ook aanbidden, daar woont Zijn naam. In feite, leerde Yeshua dit in **Johannes 4:21-24:** ‘Geloof me,’ zei Jezus, ‘er komt een tijd dat jullie noch op deze berg, noch in Jeruzalem de Vader zullen aanbidden.’ ²²Jullie weten niet wat je vereert, maar wij weten dat wel; de redding komt immers van de Joden. ²³Maar er komt een

⁶⁷ NBG-vertaling 1951

⁶⁸ Statenvertaling (Jongbloed-editie)

tijd, en die tijd is nu gekomen, dat wie de Vader echt aanbidt, hem aanbidt in geest en in waarheid. De Vader zoekt mensen die hem zo aanbidden, ²⁴want God is Geest, dus wie Hem aanbidt, moet dat doen in geest en in waarheid.’

Johannes 4:21-24 is een uitstekend voorbeeld van waarom mensen dachten dat Yeshua de Mozaïsche wet probeerde af te schaffen. Het was onrechtmatig voor hen om ergens anders dan in de tempel, waar Hij Zijn Naam had laten wonen, te offeren. Hier komt Yeshua zeggen dat in de nabije toekomst ze niet meer zullen aanbidden op deze berg of in Jeruzalem [in de tempel]. Voor een orthodoxe Jood onder het Oude Verbond was die verklaring ketterij! Daarom moest Yeshua expliciet vermelden dat Hij niet was gekomen om de Torah en de Profeten te vernietigen. Hij kwam om het Oude Verbond te transformeren door zijn diepere spirituele betekenis en de oorspronkelijke bedoeling van Adonai naar bovenbrengen. Dus Yeshua wetende, 1) dat Adonai zou wonen in Zijn volk door de Heilige Geest, en 2) dat ons fysieke lichaam de tempel van Adonai onder het Vernieuwde Verbond is, profeteerde in Johannes 4:21-24 dat de ware aanbidders niet zouden aanbidden in de Tempel in Jeruzalem. Dus als wij aanbidden in het Nieuwe Verbond vervullen we nog steeds de opdrachten van de Torah van Adonai, ook al aanbidden we niet in Jeruzalem. Zijn oorspronkelijke opzet (de hogere geestelijke intentie) is reeds opgenomen in de Torah. Echter, dit doet niets af van het feit dat de eredienst in de tempel in Jeruzalem zal worden hersteld vóór het millennium.

De Torah leerde dat vergeving van zonden alleen verzekerd was door het aanbieden van een offerdier als substituut voor de zondaar. Dit offer kon alleen worden gedaan door een Levitische priester. Hoe heeft de aanbidder in de Torah 1) zekerheid van vergeving en 2) wie was die tussenpersoon, gebruikt om deze vergeving veilig te stellen?

- **Leviticus 5:5:** Wanneer hij nu aan een van deze dingen schuldig is, dan zal hij belijden, waarin hij gezondigd heeft, ⁶ en aan de HERE als boete voor de zonde die hij begaan heeft, een dier van het vrouwelijk geslacht uit het kleinvee, een schaap of een geit, ten zondoffer brengen; zo zal de priester over hem voor zijn zonde verzoening doen.⁶⁹
- **Numeri 15:27-29:** Zondigt één enkele persoon onopzettelijk, dan moet hij een eenjarige geit als reinigingsoffer aanbieden. ²⁸De priester moet voor zo iemand, die onbedoeld gezondigd heeft, verzoening bij de HEER bewerken door de verzoeningsrite aan hem te voltrekken. Dan krijgt hij vergeving. ²⁹Wanneer iemand onopzettelijk iets misdoet, geldt voor geboren Israëlieten en voor vreemdelingen die bij jullie wonen een en dezelfde wet.
- **Leviticus 17:11:** Want de ziel van het vlees is in het bloed en Ik heb het u op het altaar gegeven om verzoening over uw zielen te doen, want het bloed bewerkt verzoening door middel van de ziel.⁶⁹

⁶⁹ NBG-vertaling 1951

We zien dus dat het enige mechanisme om vergeving van zonde te krijgen het offeren van dieren was. En de enige persoon die dit offer kon uitvoeren was de Levitische priester.

Wat was de originele bedoeling van Adonai voor vergeving van zonden?

- **Jesaja 1:11-13:** Waartoe dient Mij de menigte uwer slachtoffers? zegt de HERE; oververzadigd ben Ik van de brandoffers van rammen en het vet van mestkalveren, en aan het bloed van stieren, schapen en bokken heb Ik geen welgevallen. ¹²Wanneer gij komt om voor mijn aangezicht te verschijnen – wie heeft dit van u verlangd mijn voorhoven plat te treden? ¹³Gaat niet voort met huichelachtige offers te brengen⁷⁰
- **1 Samuël 15:22-23:** Maar Samuël zeide: Heeft de HERE evenzeer welgevallen aan brandoffers en slachtoffers als aan horen naar des HEREN stem? Zie, gehoorzamen is beter dan slachtoffers, luisteren beter dan het vette der rammen. ²³Voorwaar, weerspanningheid is zonde der toverij en onzegelijkheid is afgoderij en dienen van terafim. Omdat gij het woord des HEREN verworpen hebt, heeft Hij u verworpen, zodat gij geen koning meer zult zijn.⁷⁰
- **Psalm 15:18-19:** Want Gij hebt geen behagen in slachtoffers, dat ik die brengen zou; aan brandoffers hebt Gij geen welgevallen. ¹⁹De offeranden Gods zijn een verbroken geest; een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.⁷⁰
- **Psalm 40:7-9:** Offers en gaven verlangt u niet, brand- en reinigingsoffers vraagt u niet. Nee, u hebt mijn oren voor u geopend ⁸en nu kan ik zeggen: ‘Hier ben ik, over mij is in de boekrol geschreven.’ ⁹Uw wil te doen, mijn God, verlang ik, diep in mij koester ik Uw wet.
- **Hebreeën 10:5-10:** Daarom zegt Hij bij zijn komst in de wereld: Slachtoffer en offergave hebt Gij niet gewild, maar Gij hebt Mij een lichaam bereid; ⁶in brandoffers en zondoffers hebt Gij geen welbehagen gehad. ⁷Toen zeide Ik: zie, hier ben Ik – in de boekrol staat van Mij geschreven – om Uw wil, o God, te doen. ⁸In de aanhef zegt Hij: Slachtoffers en offergaven, brandoffers en zondoffers, hebt Gij niet gewild, noch daarin een welbehagen gehad, hoewel zij naar de wet gebracht worden. ⁹(Doch) daarna heeft Hij gezegd: Zie, hier ben Ik om Uw wil te doen. Hij heft het eerste op, om het tweede te laten gelden. ¹⁰Krachtens die wil zijn wij eens voor altijd geheiligd door het offer van het lichaam van Jezus Christus.⁷⁰
- **Johannes 1:29:** De volgende dag zag hij Jezus naar zich toe komen, en hij zei: ‘Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.
- **Openbaring 13:8:** En allen, die op de aarde wonen, zullen het (beest) aanbidden, ieder, wiens naam niet geschreven is in het boek des levens van het Lam, dat geslacht is, sedert de grondlegging der wereld.⁷⁰

Deze verzen laten zien dat het bloed van stieren en geiten niet de zonde kan wegnemen. Bovendien, zegt Hebreeën 10:5-10 dat psalm 40 een profetische

⁷⁰ NBG-vertaling 1951

aankondiging van Yeshua is, dat Hij ons offer zou worden. Ze laten ook zien dat de hele Torah niet is vernietigd, maar het offersysteem. Elders in het boek Hebrreeën lezen we dat het Levitische priesterschap ook weggedaan is. Deze verzen leren duidelijk dat het Adonai's plan was om Yeshua te laten sterven als ons offerlam.

Hoe heeft het Nieuwe Verbond het oude hernieuwd met een verwijzing naar de oorspronkelijke intentie van Adonai? De geboden van de Torah worden nog steeds voldaan wanneer we geloven in de offerdood van Yeshua. De geboden van de Torah zijn eenvoudig getransformeerd door de onthulling van de oorspronkelijke intentie van Adonai. Yeshua voldoet aan de eisen van het zondoffer van de Torah. Bovendien, is hij nu onze Hogepriester tot vergeving van de zonden die we blijven plegen. Echter, de Schrift leert dat sommige soorten van offers nu nog kunnen worden aangeboden door de gelovigen (niet het zondoffer). Zo kunnen we voldoen aan de Torah via het Vernieuwde Verbond.

- **Psalm 51:17:** De offeranden Gods zijn een verbroken geest, een verbroken en verbrijzeld hart veracht Gij niet, o God.⁷¹
- **1 Petrus 2:9:** Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninkrijk van priesters, een heilige natie, een volk dat God zich verworven heeft om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis heeft geroepen naar zijn wonderbaarlijke licht.
- **Hebrreeën 13:15-16:** Laten wij dan door Hem Gode voortdurend een loffer brengen, namelijk de vrucht onzer lippen, die zijn naam belijden. ¹⁶En vergeet de weldadigheid en de mededeelzaamheid niet, want in zulke offers heeft God een welgevallen.⁷¹
- **Romeinen 12:1:** Ik vermaan u dan, broeders, met beroep op de barmhartigheden Gods, dat gij uw lichamen stelt tot een levend, heilig en Gode welgevallig offer: dit is uw redelijke erediens.⁷¹

De boodschap is dat het Nieuwe Verbond de Torah heeft getransformeerd, niet afgeschaft. Dit is hoe we de twee met elkaar verzoenen. Sommige geboden zijn veranderd door hun vervulling. Andere geboden werden vervangen door het Woord van God zelf. Dit was ook het geval in de Tenach toen de Tempel van Salomo de draagbare tabernakel verving. Zoals we hierboven hebben gezien werd het offer van Yeshua uitgevoerd om het zondoffer te voldoen. Andere opdrachten kregen opnieuw prioriteit in plaats van afgeschaft te worden. De Bijbelse Heilige Dagen / Feesten (vooral Pesach) werden niet afgeschaft, maar namen nieuwe betekenissen op. Als je je afvraagt waarom we geen mensen meer stenigen is het omdat de straffen voor onze zonden reeds werden uitgevoerd in de dood van Yeshua. Dus zoals je ziet, is het Nieuwe Verbond niet de afschaffing van de Torah, het bevestigt het juist! De tijd laat me niet toe om te schrijven over rein en onrein voedsel, het houden van de sabbat, enz. Maar ik kan zeggen dat het onze verantwoordelijkheid als Nieuwe Verbondsgelovigen is om de Heilige Geest de Torah te laten schrijven in onze harten, zodat we weten wat te gehoorzamen en hoe te gehoorzamen.

⁷¹ NBG-vertaling 1951

XV MOGEN DE WOORDEN VAN YESHUA DE ZAAK VOOR ALTIJD BESLECHTEN

Op tal van manieren leert de Bijbel ons dat Adonai's Torah niet is ingetrokken/afgeschaft. Vroeger geloofde ik dat de Torah was afgeschaft. Het meest overtuigende argument volgt. Wat zei Yeshua over de Torah?

- **Mattheüs 5:17-19:** *Denk niet dat ik gekomen ben om de Wet of de Profeten af te schaffen. Ik ben niet gekomen om ze af te schaffen, maar om ze tot vervulling te brengen.* ¹⁸Ik verzeker jullie: zolang de hemel en de aarde bestaan, blijft elke jota, elke tittel in de wet van kracht, totdat alles gebeurd zal zijn. ¹⁹Wie dus ook maar een van de kleinste van deze geboden afschaft en aan anderen leert datzelfde te doen, zal als de kleinste worden beschouwd in het koninkrijk van de hemel. Maar wie ze onderhoudt en dat aan anderen leert, zal in het koninkrijk van de hemel in hoog aanzien staan.

De enige vraag die gesteld moet worden is: wat bedoelde Yeshua met "vervullen"? Sommigen denken dat sinds Yeshua de Torah voldaan heeft het voor ons niet nodig is om eraan te voldoen. Met andere woorden, Hij vervulde ze voor ons en door ons geloof in Hem wordt ze (de Torah) gerekend als vervuld in ons. Het klopt niet dat we niet meer hoeven te gehoorzamen aan de Torah, omdat Hij het "voldaan" heeft voor ons. In feite, Paulus zegt in **Romeinen 3:31**: Stellen wij door het geloof de wet buiten werking? Integendeel, wij bevestigen de wet juist.

Het Griekse woord dat vertaald is als "vervuld" is "pleroo", dat zou kunnen worden vertaald als "te voltooien". Letterlijk is het "vol te proppen, te vullen of vol te maken". Figuurlijk, is het "te verstrekken, voldoen aan, uit te voeren (zakelijk), of afmaken (een taak). Wat de figuurlijke betekenis betreft: Yeshua *maakte de opdracht af* door te *voldoen* aan de rechtvaardige geboden van de Torah. Hij gehoorzaamde alles. Deze betekenis wordt geïmpliceerd wanneer Yeshua Johannes vertelde dat hij moest gedoopt worden. Vervuld betekent gewoon "gehoorzamen".

- **Mattheüs 3:15:** Jezus antwoordde: 'Laat het nu maar gebeuren, want het is goed dat we op deze manier *Gods gerechtigheid vervullen (gehoorzamen)*.' Toen stemde Johannes ermee in.

Wat de letterlijke betekenis betreft, Yeshua kwam om de betekenis van de Torah "volledig" te maken! Is dat niet wat Hij deed met de Bergrede? Hij deed niets af van een van de geboden waarover Hij onderwees. Hij haalde de hogere spirituele betekenis van de geboden naar boven. Bovendien onthulde Hij Adonai's oorspronkelijke bedoeling voor elk van de geboden. Merk op dat Hij nooit heeft gezegd: 'Ik heb deze wetten afgeschaft'. Hij gaf hen een diepere betekenis door ze vol te proppen, te vullen of vol te maken met de diepere waarheid van Adonai. Bovendien, haalde Hij de diepere betekenissen naar boven, zodat wij ze vollediger kunnen naleven, dus voldoen

aan Zijn wil in ons leven. Lees dit citaat van de Anglicaans christelijke Brigid Younghughes:

"... Ik ben niet gekomen om te ontbinden, maar om te vervullen. En zeker 'te vervullen' betekent om volledig te maken, in de zin van tot in de perfectie te brengen en niet, zoals christenen al te vaak hebben uitgelegd "verouderd te maken"; maar wel: te vervullen in een zodanige wijze om een perfect fundament te maken om op verder te bouwen (Christianity's Jewish Heritage, West Sussex: Angel Press, 1988, p.8)".

Als u er nog steeds niet van overtuigd bent dat Yeshua wilt dat wij de Torah houden bied ik dit laatste voorbeeld aan. Een van de centrale opdrachten van de Torah is de sabbat. Om te laten zien dat Yeshua wilde dat Zijn discipelen doorgingen met het in acht nemen van de sabbat, bied ik de volgende verzen aan:

- **Mattheüs 24:14-21:** En dit evangelie van het Koninkrijk zal in de gehele wereld gepredikt worden tot een getuigenis voor alle volken, en dan zal het einde gekomen zijn. ¹⁵Wanneer gij dan de gruwel der verwoesting, waarvan door de profeet Daniël gesproken is, op de heilige plaats ziet staan – wie het leest, geve er acht op – laten dan wie in Judea zijn, ¹⁶vluchten naar de bergen. ¹⁷Wie op het dak is, ga niet naar beneden om zijn huisraad mede te nemen, en wie in het veld is, ¹⁸kere niet terug om zijn kleed mede te nemen. ¹⁹Wee de zwangeren en de zogenden in die dagen. ²⁰Bidt, dat uw vlucht niet in de winter valle en niet op een sabbat. ²¹Want er zal dan een grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is van het begin der wereld tot nu toe en ook nooit meer wezen zal.⁷²

Deze passage toont zonder twijfel dat Yeshua van Zijn discipelen verwacht dat ze de sabbat in acht nemen, zelfs in de tijd net voorafgaand aan zijn tweede komst! Als de sabbat werd afgeschaft (samen met de andere geboden van de Torah) waarom dan deze vermaning? Alstublieft, neem in het licht van alles wat in de Schrift over de Torah staat, de voor de hand liggende betekenis aan. De Torah met het sabbatsgebod werd niet afgeschaft door Yeshua. Immers, Hij zei in Mattheüs 5:17-19, dat Hij niet gekomen is om de Wet en de Profeten te vernietigen!

Laten we kijken naar **Mattheüs 7:21-23:** Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen mij zegt, zal het koninkrijk van de hemel binnengaan, alleen wie handelt naar de wil van mijn hemelse Vader. ²²Op die dag zullen velen tegen mij zeggen: “Heer, Heer, hebben wij niet in uw naam geprofeteerd, hebben wij niet in uw naam demonen uitgedreven, en hebben wij niet vele wonderen verricht in uw naam?” ²³En dan zal ik hun rechtuit zeggen: “Ik heb jullie nooit gekend. Weg met jullie, wetsverkrachters!”

Het Griekse woord vertaald als "wetsverkrachters" is "anomia". In een niet-Joodse context, betekent anomia, het ontbreken van recht. Maar zoals ik al eerder heb gezegd, nomos is het Griekse woord dat het Joodse volk koos om het Hebreeuwse woord

⁷² NBG-vertaling 1951

Torah te vertalen. Daarom zou de vertaling moeten zijn "... weg van Mij, jullie die doen alsof er geen Torah is". Opnieuw zien we dat de vertalers slecht werk geleverd hebben met de vertaling. De correcte vertaling geeft een geheel andere betekenis aan dit vers. Let op de volgende verzen die moeten worden vertaald met Torah. Elk van deze verzen gebruikt het Griekse woord *nomos*, uit de context blijkt duidelijk dat zij naar de Torah verwijzen, niet een "Nieuwe Verbondstorah", die gescheiden is van de oude. Hebben zij nu niet een andere smaak?

- **Jakobus 2:8-13:** Wanneer u echter de koninklijke *Torah* volbrengt dat de Schrift geeft: ‘Heb uw naaste lief als uzelf,’ dan handelt u juist. ⁹Maar als u op het uiterlijk afgaat, begaat u een zonde en bestempelt de *Torah* u als overtreders. ¹⁰Wie de hele *Torah* onderhoudt maar op één punt struikelt, blijft ten aanzien van alle geboden in gebreke. ¹¹Want hij die gezegd heeft: ‘Pleeg geen overspel,’ heeft ook gezegd: ‘Pleeg geen moord.’ Als u geen overspel pleegt maar wel een moord, overtreedt u toch de *Torah*. ¹²Zorg ervoor dat uw spreken en uw handelen de toets kunnen doorstaan van de *Torah* die vrijheid brengt. ¹³Onbarmhartig zal het oordeel zijn over wie geen barmhartigheid heeft bewezen; maar de barmhartigheid overwint het oordeel.
- **1 Korinthe 15:56:** De angel van de dood is de zonde, en de zonde ontleent haar macht aan de *Torah*.

Of moderne vertalers opzettelijk onjuist vertalen door het verwijderen van de Joodse smaak, of ze het doen gewoon uit traditie, weet ik niet. Het is een goed gedocumenteerd feit echter, dat kort nadat de apostelen stierven er een poging was met voorbedachten rade om de Joodse invloed uit te wissen uit de Schrift. Dit werk heeft geprobeerd u de "vruchten" van die inspanning aan te tonen en te corrigeren.

XVI ENKELE OPMERKINGEN TOT SLOT

Dus hoe moeten we nu goed omgaan met de Torah? Hoe zit het met de voedselwetten, kleding, enz.? Het is mijn huidige overtuiging dat elke gelovige moet toelaten dat de Heilige Geest hem onderwijst en hem begeleidt. We moeten allemaal eerlijk streven om de hele openbaring die Adonai ons heeft gegeven te begrijpen. Uit het Concilie van Jeruzalem in Handelingen 15 blijkt dat het voor heidenen niet nodig is om Joden (besnijdenis, mikveh en het offeren van dieren) te worden om verlossing te verkrijgen, maar ze werden wel verwacht te groeien in de kennis van de Torah. Ik zal niet dogmatisch zijn over deze kwesties. Eén van mijn doelen in het schrijven van dit werk is om gewoon de gedachte weg te nemen dat de Torah werd afgeschaft of dat we er 'vrij' van zijn. Dit document is het resultaat van ongeveer zes maanden van intensieve studie. Ik ben me ervan bewust dat ik geen antwoord geef op elke vraag die kan worden opgeworpen. Bovendien ben ik zeker dat ik zal blijven groeien in kennis en inzicht. Daarom zal ik alleen dogmatisch zijn over dat de *Torah niet is afgeschaft!* Het is onze verantwoordelijkheid als gelovigen om te bepalen hoe Adonai wil dat we dit toe passen (zoals uitgedrukt in het Nieuwe Verbond) in ons leven. Het is mijn gebed dat iedereen die dit document leest, dit doet met een open geest. We bevinden ons in een tijd van herstel van alle dingen gesproken door de profeten van Adonai. Wil je de waarheid die Adonai probeert te herstellen, verwerpen omdat het niet op één lijn is met je ervaring? Ik geloof dat de Bijbel duidelijk is. Ik denk ook dat we tot nu vele honderden jaren van tradities van mensen ervaren hebben en dat het moeilijk is om de waarheid te zien. Dat is jammer. Ik heb aan beide zijden gestaan van dit probleem en ik ben ervan overtuigd dat Adonai mij heeft geleid in mijn keuzes. Ik verwierp dit onderricht, want deze waarheid was mij nooit voorgesteld op een alomvattende manier. Ik had altijd een paar "bewijsteksten" hier en daar om argumenten neer te schieten. Maar nu dat ik het getuigenis van de hele Bijbel heb gezien, ben ik tot een conclusie gekomen. De Torah is niet afgeschaft.

Ik ontken niets dat Adonai heeft gedaan in mijn verleden of het jouwe! Ik zeg niet dat onze wandel als heiden-christenen van de duivel was. Dat zou belachelijk zijn. Adonai heeft echt grote dingen gedaan voor ons, vooral vanwege zijn oneindige barmhartigheid. Alsjeblieft, hoor niet wat ik niet zeg. Ik zeg dat Adonai ons oproept om te reageren op zijn herstel van zijn waarheid zodat we Hem vollediger kunnen gehoorzamen. Moge Hij ook jou leiden.

Enkele extra gedachten:

- Israël probeerde om een wet der gerechtigheid voort te zetten, zonder het geloof, maar wij heidenen hebben geloof uitgeoefend zonder gehoorzaamheid aan de Torah. Beide zijn verkeerd. De waarheid ligt zoals gebruikelijk ergens in het midden.

- Yeshua's onderwijs in de Bergrede was niet een nieuwe doctrine. Hij is alleen ingesteld om de ware, diepere, geestelijke betekenis van de Torahgeboden, waarvan Hij zei dat ze nog steeds geldig, zijn naar boven te brengen.
- De hele Torah leert, zoals Yeshua deed, dat wij Adonai lief moeten hebben door **Zijn geboden te houden**.
- De Torah kwam door Mozes, maar genade en waarheid zijn door Yeshua de Messias.
- Denk aan "niet onder de wet" als niet onder wettische naleving van de Torah met zijn Mozaïsche geboden geschreven in steen.
- Denk aan "onder de genade" in het kader van het Hernieuwde Verbond met de Mozaïsche geboden die geschreven zijn in onze harten door de Geest die ook ons de kracht geeft (genade) om de wet van zonde en dood te overwinnen.
- Het Nieuwe Verbond heeft nog steeds de geboden van de Torah als basis. Het verschil is dat we nu de Geest hebben om deze opdrachten in onze harten te schrijven en ons de kracht te geven om te gehoorzamen.
- De geboden over de feesten zijn belangrijk omdat we door hen Adonai's plan van verlossing repeteren. Omdat Adonai's plan van verlossing nog niet compleet is, is er nog veel te leren van de feesten.
- Het was altijd Adonai's bedoeling dat wij Zijn Torah in ons hart zouden schrijven, om zo voor versterking en motivatie van binnenuit te zorgen.
- Mensen zijn altijd gered door genade door het geloof. Echter, de fout van de Nieuwe Verbond Judaïzers was de heidenen te dwingen om de letter van de Torah te volgen en **zaligheid en rechtvaardiging te VERDIENEN**, zonder de werken van het GELOOF.
- Let op, toen Hem gevraagd werd hoe het eeuwige leven te verkrijgen, zei Yeshua niet: "Geloof in mij", Hij zei gehoorzaam de geboden [bij implicatie, de Wet van Mozes].
- Het was altijd de bedoeling van Adonai, dat niet-Joodse gelovigen één bleven met hun Joodse broeders. De tegenstander is de oorzaak van de divisie. De Geest wil eenheid brengen.